

21 Μαρτίου 2019

”Μην Ξεχνάς και μη Λυγίζεις” το τραγούδι του Αϊ Γιώργη

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)





“Μην Ξεχνάς και μη Λυγίζεις” είναι το τραγούδι του Αϊ Γιώργη που σε ταξιδεύει από το Βυζάντιο μέχρι τις μέρες μας μέσα από στίχους που κουβαλάνε μέσα τους την Ελλάδα.

Το τραγούδι ερμηνεύει ο τραγουδοποιός και ψάλτης Βασίλης Δραμουντάντης.

Η έκπληξη όμως είναι ότι στο στούντιο της ηχογράφησης δεν βρέθηκε μόνο ο Βασίλης, από δίπλα του είχε και το παπα-Ανδρέα, που με τη βροντώδη φωνή του ερμηνεύει το στίχο «'Αι Γιώργη, καπετάνιο, με το τάγμα σου το ουράνιο Δώσε δύναμη και φόρα, κάμε την ψιχάλα μπόρα.»

Τους στίχους του εκπληκτικού αυτού τραγουδιού έγραψε ο Μανώλης Αγιομυργιανάκης και τη μουσική ο Βασίλη Δραμουντάνης.

Το “Μην Ξεχνάς και μη Λυγίζεις” παρουσιάζεται αποκλειστικά από την ΑΝΩΓΗ.

Είναι μια μουσική παραγωγή της εκκλησίας μας και της ενορίας του Αγίου Γεωργίου.

Ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι και μια σύμπραξη φίλων, ανάμεσα στον ιερωμένο του

Αγίου Γεωργίου και τον γνωστό καλλιτέχνη αλλά και ψάλτη της εκκλησίας μας Βασίλη Δραμουντάνη.

“Πολλές φορές η ανάγκη των ανθρώπων να εκφράσουν όλα όσα έχουν μέσα στην καρδιά τους, όλα όσα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, οδηγεί στη δημιουργία ” αναφέρει σχετικά με την κυκλοφορία του τραγουδιού ο π. Ανδρέας και συνεχίζει τονίζοντας: “Ανταμώσαμε φίλοι μεταξύ μας, κοιταχτήκαμε στα μάτια με τον Βασίλη και νοιαστήκαμε για τις μνήμες μας...Εκείνα που αποτυπώθηκαν στην ιστορία και αποδεδειγμένα πλήγωσαν τη χώρα, τους ανθρώπους, έσπειραν τον θρήνο, την αγωνία και την ανασφάλεια, δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε...”

Ως άνθρωποι με γνώμονα την ειρήνη και την αγάπη δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εξαπλώνεται η βία και το μίσος. Αυτό θα το καταφέρουμε αν ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, αν ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ πως είμαστε ικανοί να διαδώσουμε την ομόνοια και την σύμπνοια γύρω μας.

Με τη βοήθεια του θεού και των ανθρώπων, αυτή η χώρα δε θα χάσει την ταυτότητα της. Είναι σπουδαίο να αγαπάς τη γη, το χώμα που άντεξε και αντέχει κάθε βάρος από όλα όσα κουβαλάς. Ας είμαστε μονιασμένοι, μαζί, άνθρωποι με αξία, ουσία, αλήθεια.

Αυτό είναι που τελικά θα μας σώσει. Ποτέ το μίσος, ο πόλεμος και ο φασισμός των ιδεών δεν οδήγησαν μπροστά την ανθρωπότητα. Σεβασμός αξίζει στην ιστορία, στους υγιείς θεσμούς, στους νέους μας, στον απανταχού Ελληνισμό, στις αλησμόνητες πατρίδες, στον άνθρωπο, στο θεό.

Ας μην ξεχνάμε τα λόγια που συναντούμε στον Ερωτόκριτο: “κι οπού κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλαίσι και γελούν τα μάτια των ανθρώπω” καταλήγει.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα υπέροχο βίντεο με εικόνες από τον Ελληνισμό, την Κρήτη, τον Πόντο, την Πόλη και την Κύπρο και είναι μια ευχάριστη έκπληξη και μια διαφορετική πρόταση από την εκκλησία για την στήριξη των αξιών, των παραδόσεων και των ιερών και οσίων του Ελληνισμού.

Οι στίχοι του Μανώλη Αγιομυργιανάκη άλλοτε μαχαίρι στην καρδιά για τις αλησμόνητες Πατρίδες, τις γενοκτονίες και τα Ολοκαυτώματα και άλλοτε έναυσμα για χαμόγελο και αισιοδοξία, ντύνουν με τον καλύτερο τρόπο την μουσική σύνθεση στην οποία συνεργάστηκαν αρκετοί μουσικοί.

Διαβάστε τους στίχους του τραγουδιού:

Ποιο τραγούδι, να σου γράψω, πού τον πόνο σου να πάψω.
Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, που θα ανταμωθεί η χώρα.
Μη στενάζεις Μαυροφόρα, στον καιρό βάστα τη μπόρα
Έχε πίστη και προχώρα, θα' ρθει κι η μεγάλη ώρα.
'Αι Γιώργη, καπετάνιο, με το τάγμα σου το ουράνιο
Δώσε δύναμη και φόρα, κάμε την ψιχάλα μπόρα.
Κόκκινη μηλιά, ριζώνει, που ανθίζει και φουντώνει
Κι όσο και αν περνούν οι χρόνοι, τόσο εκείνη δυναμώνει.
Πράσινη γραμμή στο χάρτη, στη φωτιά να γίνει στάχτη.
Μη ξεχνάς και μη λυγίζεις, να θυμάσαι και να ελπίζεις.
Κόκκινη μηλιά, ριζώνει, που ανθίζει και φουντώνει
Κρήτη, Κύπρος, Πόντος Πόλη, απ' το ίδιο περιβόλι.
Χαίρε Δέσποινα το βιο σου, των περήφανων παιδιών σου.
Πράσινη γραμμή στο χάρτη, στη φωτιά να γίνει στάχτη
Μη ξεχνάς και μη λυγίζεις, να θυμάσαι και να ελπίζεις.

Καλοτάξιδο με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου, του καπετάνιου των Ανωγείων

Πηγή: romfea.gr