

## Γιατί καθυστερεί η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο;

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



Όσο η Ελλάδα δεν οριοθετεί την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, θα είναι εγκλωβισμένη στις τουρκικές απειλές και την τουρκοφοβία των πολιτικών μας.



Ο Ερντογάν, αντιλαμβανόμενος ότι οι βαρύγδουπες δηλώσεις του δεν εκφοβίζουν πλέον, με την παρουσία στη θάλασσα της Μέσης Ανατολής των στόλων χωρών που συναρτούν τα οικονομικά τους συμφέροντα με την Κύπρο - Ισραήλ - Αίγυπτο, και με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο, στρέφει το βλέμμα του σε Ισραήλ και Αίγυπτο.

Με το Ισραήλ, εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία, ο Ερντογάν υψώνει τους τόνους εναντίον του Ισραήλ, ανταπαντά με το ίδιο ύφος ο Νετανιάχου, αλλά παρασηκνιακώς δεν έπαψαν οι επαφές. Όπως δεν έπαψαν και μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας παρά την δημόσια όξυνση των σχέσεών τους. Και έτσι πρέπει να συμβαίνει, αφού οι σχέσεις μεταξύ των κρατών αλλάζουν αστραπιαία, όπως το απαιτούν τα συμφέροντα των χωρών.

Η Ελλάδα και η Κύπρος φρόντισαν και εκμεταλλεύθηκαν στην ηγεμονική στάση του Ερντογάν, που ενοχλεί αφάνταστα όχι μόνον τις μουσουλμανικές χώρες που δεν λησμόνησαν την οθωμανική κατοχή -πέρασαν μόνον 88 χρόνια από την απελευθέρωσή τους και οι μνήμες είναι νωπές- αλλά όλους τους δυτικούς συμμάχους, που υποχρεώνονται να τον ανέχονται.

Έτσι, οι συμμαχίες με Ισραήλ και Αίγυπτο προσφέρουν θετικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν είναι ακόμη ορατά. Φερ' ειπείν, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, από την στιγμή που ανέλαβε στην Αίγυπτο την εξουσία ο αλ Σίσι και ακόμη δεν προχώρησε η οριοθέτηση της ΑΟΖ. Είναι δε εξόχως σημαντική η τυχούσα συμφωνία, επειδή δι' αυτής η Αίγυπτος de facto θα αναγνωρίζει ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΖ, και δι' αυτού του τρόπου το επόμενο βήμα, οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο, θα είναι το

συνεπακόλουθο.

Όσο δεν συμβαίνει αυτό, η Ελλάδα θα είναι εγκλωβισμένη στις τουρκικές απειλές και την τουρκοφοβία των πολιτικών μας, με αποτέλεσμα να έρθει η στιγμή όπου ο διαμοιρασμός του ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας με την Τουρκία θα καταστεί φυσιολογική κατάληξη με κάποια συμφωνία τύπου Πρεσπών.

Οι Τούρκοι όμως άρχισαν να συζητούν, ότι πρέπει η πολιτική τους να οδηγηθεί στην σωστή κατεύθυνση, στην αντίθετη δηλαδή από αυτήν που χαράσσει ο Ερντογάν. Σε συζήτηση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και δημοσιεύθηκε στον αμερικανικό ιστότοπο The Saker, την 1η Δεκ. 2018, ο Pepe Escobar, ένας σημαντικός σχολιαστής της διεθνούς πολιτικής που δεν φιλοξενείται όμως στα αποδεκτά ως “έγκυρα” διεθνή ΜΜΕ, αλλά που οι μη συμβατικές του απόψεις έχουν μεγάλη απήχηση διεθνώς, άνοιξε το θέμα της προσέγγισης με την Αίγυπτο.

«Χρειαζόμαστε την Αίγυπτο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η κυβέρνηση -σ.σ. του Ερντογάν- διέπραξε κάτι επικίνδυνο. Έχει σπρώξει το Ισραήλ και την Αίγυπτο στα χέρια των Ελλήνων στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν με τη πολιτική τους δημιουργήσει μια αντι-τουρκική συμμαχία. Και αυτό είναι ανόητο από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης».

Σε πρόσφατο άρθρο στον “Φιλελεύθερο” της Λευκωσίας τονίστηκε πως από τις πολυμερείς περιφερειακές συνεργασίες, αυτή που ξεχωρίζει επί της ουσίας είναι αυτή του Καΐρου. Ξεχωρίζει διότι σηματοδοτεί κάτι το σημαντικό και καινοτόμο για την Κύπρο αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεχωρίζει διότι σε αυτή συμμετέχουν και το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή, κάτι το πρωτόγνωρο σε διακρατική συνεργασία και που υποδηλώνει πολλά θετικά για το μέλλον.

Ταυτοχρόνως υπάρχει κλασική περίπτωση ταύτισης και εξυπηρέτησης συμφερόντων και προέκυψαν γεωπολιτικές διεργασίες με κοινό παρονομαστή τις συναντιλήψεις των συμμετεχόντων κρατών ως προς τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ασφάλειά τους. Και το κυριότερο είναι αντι-ηγεμονική. Για όλους αυτούς τους λόγους, και άλλους τόσους, η Ελλάδα θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει σε μεγαλύτερη σύσφιγξη των σχέσεών της με την Αίγυπτο. Κανείς δεν ξέρει, αν μια αλλαγή στην αμερικανική κυβέρνηση, δεν φέρει πάλι τους Κλίντον με τις Αραβικές Ανοίξεις, και χαθούν όλα όσα κερδίθηκαν μέχρι τώρα.

Πηγή: [voria.gr](http://voria.gr)