

14 Ιανουαρίου 2019

Κυπριακή Δημοκρατία: 15ον έτος εντός ΕΕ

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) βαδίζει στο 15ο έτος, ως μέλος της ΕΕ χωρίς να αξιοποιούνται τεράστιες δυνατότητες. Μετά την συντριπτική απόρριψη του Σχεδίου Ανάν (2004), μια βδομάδα αργότερα η ΚΔ κατάφερε να γίνει μέλος της ΕΕ (1/5/2004). Αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες -και ορισμένοι στην Κύπρο-, έβγαζαν χολή κατά της Κύπρου. Αργότερα, μάθαμε ότι εργοδοτήθηκαν με αδρή πληρωμή από την Τουρκία, όπως ο Επίτροπος Διεύθυνσης της ΕΕ.

Σ' εκείνο το αρνητικό περιβάλλον, ο τότε Πρόεδρος Τ. Παπαδόπουλος εξασφάλισε από την ΕΕ για την Κύπρο, δύο κύρια πλεονεκτήματα έναντι της Τουρκίας. Το πάγωμα 8 ενταξιακών κεφαλαίων της και την υποχρέωση να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Έκτοτε δεν υπήρξε ουσιαστικό πρόσθετο «κέρδος». Στην Κύπρο, οι τότε εσωτερικοί πολέμιοι του Τ. Παπαδόπουλου που τον πίεζαν να προχωρήσει χωρίς να εξασφαλίσει οτιδήποτε, σήμερα προτάσσουν οι ίδιοι τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις της Τουρκίας. Η επιβολή εμπορικών κυρώσεων στην Τουρκία ή ο περιορισμός πώλησης ευρωπαϊκού οπλισμού θα ήταν νέα «κέρδη» κατά της Τουρκίας. Όταν έθεσα τα δύο στο Ευρωκοινοβούλιο στην παρουσία του Προέδρου Αναστασιάδη, παροτρύνοντας τον να τα υιοθετήσει, εκείνος επέλεξε τη σιωπή.

Για δέκα χρόνια οι Κυβερνήσεις της Κύπρου ακολουθούν πολιτική που βολεύει τους αξιωματούχους της ΕΕ και «αποζημιώνονται» με εγκωμιαστικά σχόλια που προβάλλονται στην Κύπρο με μεγαλόστομες δηλώσεις άνευ ουσίας (π.χ. «ως Κύπρος αποκόψαμε κονδύλια στην Τουρκία», «καλούμε την ΕΕ να ανοίξει τα Ταμεία της»).

Στην πράξη είμαστε απλά βολικοί στους ξένους. Ιδού μερικά παραδείγματα. Το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο σφραγίζει προϊόντα από την Τουρκία ως Τ/κυπριακά, διοχετεύει στις ελεύθερες περιοχές προϊόντα με βλαβερές ουσίες χωρίς τους προ-απαιτούμενους ελέγχους (υγείας, ασφάλειας, ιδιοκτησίας γης, περιβάλλοντος κ.ά.), αλλά δεν υπάρχει αντίδραση από την Κυβέρνηση. Επιπλέον, όταν κατάγγειλα την βεβήλωση της κατεχόμενης εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα μετά την αποπεράτωση βελτιωτικών έργων με χρήματα της ΕΕ, η Κυβέρνηση επέλεξε πάλι πολιτική σιωπής. Τρίτον, από τα δέκα κράτη που ενταχθήκαμε στην ΕΕ το 2004, όλα απέκτησαν ένα ή περισσότερους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία και στο κύρος της χώρας τους, ενώ η Κύπρος κανένα! Όταν τελικά θα πάρουμε ένα Οργανισμό, στην Κύπρο θα πανηγυρίζουν, όπως το απροβίβαστο φοιτητή που κατάφερε μετά από χρόνια και αποτυχίες να περάσει το μάθημα.

Αυτή η στάση, επιτρέπει στο κατοχικό καθεστώς να θυμώνει που δεν επιτρέπουμε

τουρισμό σε ξενοδοχεία επί ελληνοκυπριακής κατεχόμενης γης! Αυτή η φοβισμένη πολιτική επιτρέπει στην Άγκυρα να ζητά υποβάθμιση της ΚΔ για να πετύχει η Τουρκία απελευθέρωση των θεωρήσεων/βίζας διαβατηρίου. Η Ισπανία έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε όσους αποπειράθηκαν να αποσχιστούν ενεργώντας κατά του Ισπανικού Συντάγματος, ισότιμο των Συνθηκών Λειτουργίας της ΕΕ, και τώρα κάποιοι είναι φυλακή και άλλοι διέφυγαν. Η Κύπρος, με κορυφαίες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων που καθιστούν το κατοχικό καθεστώς παράνομο και υποτελές στην Τουρκία, επιτρέπει στους «αξιωματούχους» του ψευδοκράτους να παρουσιάζονται στην ΕΕ ως βουλευτές, κρατικοί αξιωματούχοι και πρέσβεις ενός παράνομου κράτους. Αυτό είναι κατάντια.

Κώστας Μαυρίδης- Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)
costas.mavrides@europarl.europa.eu

Πηγή: sigmalive.com