

Τι προσφέρει η δύναμη της πίστης στους ασθενείς (Στυλιανή Π. Στυλιανίδου, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος MD, MSc Ιατρικής Α.Π.Θ. - Επιμελήτρια Α', Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. - Θεολόγος Α.Π.Θ., MSc Θεολογίας Α.Π.Θ.)

[/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)



Η δύναμη της πίστης των ανθρώπων που ασθενούν, ακόμη και από ανίατη νόσο, αναφέρεται σχεδόν σ' όλους τους Βίους των Αγίων, όπως και οι θαυματουργικές θεραπείες. Οι Άγιοι και ιδιαίτερα η Θεοτόκος προβάλλονται ως "ιατροί ψυχών και σωμάτων". Τα αγιολογικά κείμενα που διηγούνται θαυματουργικές ιάσεις με τη χάρη της Παναγίας είναι πάρα πολλά.

Ο άνθρωπος ζώντας στην καθημερινή ευδαιμονία και μέσα στη σύγχρονη κοινωνία, όπου επικρατεί το υλιστικό πνεύμα, νιώθει ισχυρός και κάποιες φορές – ίσως και ασυνείδητα – παρατηρείται έκπτωση της πίστης του στο Θεό, στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους. Όταν όμως νοσεί από διάφορες κυρίως ανίατες ασθένειες, αλλά και οποιαδήποτε αρρώστια, νιώθει αδύναμος και φοβάται για τη ζωή του. Τότε επικαλείται τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους

και εκλιπαρεί για τη σωτηρία της ζωής του. Η ασθένεια αποτελεί ισχυρή δοκιμασία του ανθρώπου, ενισχύει την πίστη του. Ο ασθενής που πιστεύει ισχυρά και αφήνει τη ζωή του στην Πρόνοια του Θεού, νιώθει ψυχική ανακούφιση, πνευματική και σωματική ηρεμία, απαλύνεται ο πόνος του, ψυχικός και σωματικός. Η ισχυρή πίστη έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις της ιατρικής επιστήμης, να οδηγήσει σε ίαση της νόσου, σε “θαύμα”.



Αρκετοί ασθενείς που πιστεύουν ισχυρά στην Παναγία, για παράδειγμα, έχουν ιαθεί από διάφορες ασθένειες, όπως π.χ. καρκίνος, στειρότητα, δαιμονισμό, τύφλωση, αιμόρροια, λιθίαση ουροδόχου κύστεως, εντερικά, λοιμώδη νοσήματα, αρθρίτιδα, παθήσεις στομάχου και πεπτικού συστήματος κ.α., όπως περιγράφονται σε διηγήσεις σε θεομητορικά κείμενα, στο βιβλίο “θεομητορικά θαύματα” του κ. Δ. Τσάμη, αλλά και σε πολλά άλλα.

Η ασθένεια αποτελεί δοκιμασία του ανθρώπου, ο οποίος αποτελεί κτίσμα του “Δημιουργού Άκτιστου Θεού”. Μέσα από την ασθένεια και τον πόνο ο άνθρωπος έρχεται πιο κοντά στον Θεό και στους Αγίους που πόνεσαν και μαρτύρησαν για την πίστη τους στον Χριστό. Ενισχύεται η ταπεινότητα και εξαλείφεται η ανθρώπινη αλαζονεία και ο εγωισμός. Ο χριστιανός που ασθενεί και πιστεύει στον Θεό αντιμετωπίζει με προσευχή, υπομονή και δύναμη την αρρώστια. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η ισχυρή πίστη και οι προσευχές έσωσαν ανθρώπους από βαριές και ανίατες ασθένειες.

Η δύναμη της πίστης αποδεικνύεται πολλές φορές “ισχυρό φάρμακο” που ίσως ως

“θαύμα” φαίνεται να νικά την ασθένεια. Ίσως και να ξεπερνά τη δύναμη των ιατρικών φαρμάκων. Όμως ο κάθε χριστιανός δεν θα πρέπει να θυμάται και να πιστεύει στο Θεό, στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους μας μόνο όταν νοσεί. Προκειμένου να ζει μια υγιή σωματική και πνευματική ζωή, φρόνιμο είναι να διατηρεί ισχυρή την πίστη του και να βρίσκεται σε συνεχή καθημερινή προσευχή. Απαλύνοντας το φόβο και το άγχος των δοκιμασιών, όπως και των ασθενιών, στην εγκόσμια καθημερινότητα, ενισχύει την ψυχική και σωματική του υγεία. Έτσι, μπορεί να σωθεί ακόμη και από ασθένειες. Ο χριστιανός, ζώντας την “εν Χριστώ ζωή” με προσευχή, ταπεινότητα και υπομονή, και αφήνοντας τη ζωή του στην Πρόνοια του Θεού, μπορεί να νικήσει τον ψυχικό και πνευματικό θάνατο και με όπλο την ισχυρή πίστη να φτάσει σε υπέρβαση του σωματικού θανάτου.