

## Λαμπρή Εορτή του Αγίου Φιλούμενου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος, ἐκ τοῦ χωρίου Ὁροῦντα τῆς Κύπρου καταγόμενος, ὑπηρέτησε τὴν Ἀγιοταφτικὴν Ἀδελφότητα εἰς διαφόρους θέσεις, ἐκ τῶν ὁποίων τελευταία ἡ ἡγουμενεία εἰς τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ εἰς τὴν Νεάπολιν τῆς Σαμαρείας. Κατὰ τὴν ὥραν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐδέχθη θανάσιμον ἐπίθεσιν ὑπὸ ἐνός φανατικοῦ Ἰσραηλινοῦ. Τό 2009, ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατετάγη εἰς τὸ ἀγιολόγιον τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς μνήμης αὐτοῦ ὀρισθείσης ὅπως ἐορτάζεται τὴν 16ην Νοεμβρίου ἐκάστου ἔτους.

Διὰ τὴν τιμὴν τῆς Ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου Φιλουμένου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί εἰς τὸν μεγαλοπρεπῆ ναόν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ὁ ὁποῖος ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰουστίνου τῆ βοήθεια εὐλαβῶν προσκυνητῶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ἐλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί παρεπιδημούντων ἱερέων καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δημητρίου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Λεοντίου καί τῆς χορωδίας τῆς Κοινότητος καί μετεχόντων μοναχῶν, μοναζουσῶν, έντοπίων Ἀραβοφώνων Ὁρθοδόξων καί ἐκ τῶν ὁμόρων περιοχῶν Ζαπάμπδε, Τουμπάς, Τουλκάρεμ καί Ραφιδίων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας καί Ρουμανίας.

Μετά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ὁ φιλόξενος ἡγούμενος τοῦ Προσκυνηματος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰουστῖνος παρέθεσε κέρασμα καί ἐόρτιον τράπεζαν.

Πηγή: <https://www.ekklisiaonline.gr/nea/lampri-eorti-tou-agiou-filoumenou-sto-patriarchio-ierosolymon/>