

1 Δεκεμβρίου 2018

Αρχιμ. Μάρκελλος Καμπάνης: Η ζωή του ανθρώπου είναι μια συνεχής είσοδος κι έξοδος

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)





Πρέπει να φεύγουμε από μία κατάσταση και να εισερχόμαστε σε μία άλλη. Να φεύγουμε από την απελπισία και τον εκνευρισμό, και να εισερχόμαστε στην προσευχή και την ηρεμία.

Ιερά αγρυπνία τελέστηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, παραμονή της εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Ιερούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Μάρκελλος Καμπάνης. Η αγρυπνία και η ομιλία εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...».

Το πρόσωπο κι χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου, μας οδηγούν στο πρόσωπο του Χριστού, όπως είπε ο π. Μάρκελλος.

Αυτή είναι η ικανοποίηση της Παναγίας μας, να είμαστε ερωτευμένοι, να λατρεύουμε τον Χριστό μας.

«Μπήκαμε σε μία νηστεία. Χρειάζεται να εντρυφήσουμε σε αυτό το θέμα της διατροφής και της αποτοξίνωσης.

Και βάσει του θέματος της διατροφής, είναι το θέμα της εγκράτειας, όσον αφορά τα ψυχικά και πνευματικά μας πάθη, ή τα απαθή πάθη.

Λέγοντας απαθή πάθη εννοούμε την κούραση, τον ύπνο, την επιθυμία για φαγητό,

την επιθυμία για ξεκούραση.»

Χρειάζεται πάντα μια αποτοξίνωση, συνέχισε. Και για να φτάσει ο άνθρωπος να καταλάβει τη χαρά της Γέννησης, της Ανάστασης, ή της Κοίμησης της Θεοτόκου, χρειάζεται αυτή η άσκηση και η αποτοξίνωση.

Κι έχουμε πολλά πράγματα που μας τοξινώνουν στην καθημερινότητα μας.

Σήμερα γιορτάζουμε τα Εισόδια. Η ζωή του ανθρώπου και όλη η πρακτική του στο εικοσιτετράωρο, είναι μια συνεχής είσοδος κι έξοδος, από το ένα σημείο στο άλλο, από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα.

«Και σήμερα γιορτάζουμε αυτήν την Είσοδο. Φεύγει η Κυρία Θεοτόκος από το σπίτι που έμενε και τη στενή οικογενειακή στέγη και μπαίνει σε μια ευρεία στέγη που λέγεται Ναός.

Μεγαλώνει σε ένα διεθνές περιβάλλον κι έτσι καταλαβαίνει πολύ εύκολα αυτό που αργότερα είπε ο Υιός Της, ότι ήρθε να σώσει τον κόσμο κι όχι μόνο τους Εβραίους ή τους Ελλαδίτες.»

Γιορτάζουμε την Είσοδο γιατί κι εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να βγούμε από κάπου και να μπούμε κάπου αλλού.

Να φύγουμε από τη βόλεψη μας και να εισέλθουμε στο Ναό, και μετά θα βγούμε πάλι στον κόσμο και θα μεταφέρουμε αυτό που μαζέψαμε στη θεία Λειτουργία.

Οφείλουμε να ανανεώνουμε την κλήση μας, που έγινε με το βάπτισμα και το άγιο χρίσμα. Επαναλαμβάνεται κι αναζωπυρώνεται με την θεία Μετάληψη.

Και τέλος:

«Πρέπει να φεύγουμε από μία κατάσταση και να εισερχόμαστε σε μία άλλη. Να φεύγουμε από την απελπισία και τον εκνευρισμό, και να εισερχόμαστε στην προσευχή και την ηρεμία.

Με τα Εισόδια της Θεοτόκου επομένως, δηλώνεται μια ευρύτερη κατάσταση ψυχική και σωματική, εξόδια και εισόδια για την καθημερινότητα μας σε μιαν άλλη κατάσταση.»

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου

Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:

<https://www.youtube.com/watch?v=CyCV7La4oI8>