

26 Νοεμβρίου 2018

Χρέος και οφειλή για την 13άχρονη Αρχιερατική διακονία του Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)





Του Δημητρίου Ι. Τσιανικλίδη Δρος Θ- Νομικού

Η 19η Νοεμβρίου 2005 ημέρα Σάββατο , υπήρξε σταθμός για την ιστορία της τοπικής Εκκλησίας της Δράμας, αφού την ημέρα εκείνη ενθρονίστηκε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στον Καθεδρικό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Δράμα , ο νεοεκλεγείς τότε, Μητροπολίτης μας κ. Παύλος. Την περασμένη Δευτέρα , την 19η Νοεμβρίου, ε.ε., ολοκληρώθηκαν δεκατρία χρόνια καρποφόρας αρχιερατικής διακονίας του ως άνω ποιμενάρχη στην μαρτυρική Μητρόπολή μας.

Τούτες οι γραμμές που ακολουθούν, γράφονται ως χρέος και οφειλή, ως ελάχιστο αντίδωρο σεβασμού και εκτιμήσεως για τον Ποιμενάρχη μας κ. Παύλο, για τα όσα έργα αγάπης, στοργής και φροντίδας προσέφερε, προσφέρει και θα προσφέρει στην πόλη μας, στην Εκκλησία της Δράμας και στο φιλόχριστο ποίμνιό του και εν γένει στο Έθνος. Γνωρίζω ότι προσκρούω στην εγνωσμένη μετριοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη του και ζητώ την επιείκειά του. Θεωρώ, όμως, ότι τούτες οι γραμμές δεν έχουν σχέση με φιλόφρονους λόγους, ούτε ο Σεβ. κ. Παύλος έχει ανάγκη από κολακευτικούς λόγους , γιατί είναι αυτόφωτος και όχι ετερόφωτος. Γιατί τα χαρίσματα του Θεού δεν χρειάζονται προβολή, λάμπουν από μόνα τους, γιατί είναι θεόδοτα. Με αυτά τα χαρίσματα θωρακίζει και οπλίζει ο Παντοδύναμος Θεός τους αγωνιστές της πίστεως και τους οικονόμους του έργου Του. Γιατί είναι άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων, των πράξεων και όχι των υποσχέσεων.

Τούτες οι γραμμές είναι περισσότερο μια αποτίμηση της προσωπικότητας και του πολύκαρπου αρχιερατικού του έργου. Έμαθε να στηρίζεται ως γνήσιος απόγονος ευσεβών προσφύγων Ποντίων στις δικές του δυνάμεις, στις δικές του γνώσεις, στις δικές του εμπειρίες. Ακούει, συνδιαλέγεται και πράττει πάντοτε με γνώμονα την κατά Χριστόν προκοπή του ποιμνίου του. Επικοινωνιακός με τους συνανθρώπους του, καταδεκτικός στον χαρακτήρα και με καταλυτική συμβολή στα δρώμενα της Επαρχίας του.

Από το 2005, που ποιμαίνει τον λαό της Θεοσώστου Επαρχίας του, διοργάνωσε την Μητρόπολή του. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ένθεο ζήλο, αλλά με σεμνότητα και αγωνιστικό φρόνημα, έχοντας πλήρη συνείδηση της μεγάλης αποστολής του, εκδαπανά τον εαυτό του στην επιτέλεση του ιερού χρέους. Υπάρχουν αδιάψευστοι μάρτυρες, που επιβεβαιώνουν την εργατικότητά του και τους κόπους του. Ακόμη και άνθρωποι αντίθετοι με την Εκκλησία αναγνωρίζουν την ανύστακτη μέριμνά του για το καλλίκαρπο και πολυσχιδές ποιμαντικό έργο, που προσφέρει στην κοινωνία της Δράμας. Έχουμε τύχη αγαθή να διαπιστώνουμε «ιδίους όμμασι», το πολύπλευρο, πολυσχιδές, ποιμαντικό, πνευματικό, φιλανθρωπικό και το κοινωνικό έργο που επιτελεί με πολύ κόπο και μόχθο, μα πάνω απ'όλα με θυσιαστικό πνεύμα και πατρική αγάπη. Ψηλαφώντας μετά από δεκατρία χρόνια την ποιμαντική προσφορά του κ. Παύλου, θα αναφέρουμε επιγραμματικά τα έργα του στους κυριότερους τομείς της Επισκοπικής του δράσης.

A. Στην πνευματική διακονία. Καλλίφωνος, με ιεροπρέπεια και πνευματική κατάνυξη τελεί την αναίμακτη Θεία Λειτουργία, ως άριστος λειτουργός των Αχράντων Μυστηρίων. Μεταδίδει την λατρευτική και θεραπευτική ζωή της Εκκλησίας, με τον λιπαρό θεολογικό του λόγο και ενισχύει πνευματικά, τόσο τους κληρικούς, όσο και τους πιστούς. Ιδρύει ενορίες τις οποίες στελεχώνει με καταρτισμένους ιερείς, εγκαινιάζει και ανακαινίζει ιερούς ναούς, τους οποίους στολίζει με περισσή επιμέλεια. Φιλομόναχος και με γνήσιο μοναχικό πνεύμα ανακαινίζει και επανδρώνει τις ιερές μονές της Ιεράς Μητροπόλεως μας με μοναχούς και μοναχές, που διαθέτουν καθαρό και ανόθευτο εκκλησιαστικό φρόνημα και πατερικό μοναχικό τρόπο ζωής, ώστε οι Μονές να καταστούν πνευματικές κυψέλες και πνευματικοί πνεύμονες, λιμένες ψυχικής σωτηρίας. Τελεί χειροτονίες. Ανοικοδομεί ναούς. Ακόμη, ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια του Κυριακάτικου Θείου Κηρύγματος με την αποστολή έντυπων ομιλιών στους ιερούς ναούς. Ενισχύει και υποστηρίζει τη νεότητα φροντίζοντας για την άριστη λειτουργία των Κατηχητικών Σχολείων. Η οργάνωση των Εσπερινών ομιλιών στις αρχιερατικές Περιφέρειες, καθώς και του αντιαρετικού αγώνα, αποτελούν ελάχιστα δείγματα για τον διαφωτισμό και την οικοδόμηση των πιστών.

Β. Στην Ιερά Εξομολόγηση έθεσε κατηρτισμένους κληρικούς με υπευθυνότητα και γνώσεις για τις πνευματικές ανάγκες των πιστών. Στην ενίσχυση των Εξομολόγων συνέβαλαν αποφασιστικά και τα ιερατικά Συνέδρια.

Γ. Στην κοινωνική και φιλανθρωπική διακονία οργάνωσε τα φιλόπτωχα Ταμεία των ενοριών για να συμπαρίσταται σε κάθε πονεμένο και εμπερίστατο άνθρωπο. Ίδρυσε την Τράπεζα της Αγάπης τον «Χριστοδούλειο Οίκο Ξενίας», για να σιτίζονται οι άποροι και ενδεείς. Ίδρυσε το πνευματικό Κέντρο « ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ » το οποίο εγκαινιάζεται τις προσεχείς ημέρες. Καθιέρωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε ιεροσπουδαστές και φοιτητές. Μεριμνά για την λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων στην Εξοχή Κάτω Νευροκοπίου.

Δ. Στην διάδοση του Λόγου του Θεού. Η ίδρυση του βιβλιοπωλείου «ΖΥΓΑΚΤΗΣ» συνέβαλε αποφασιστικά στην διαφώτιση του φιλόχριστου πληρώματος της Μητροπόλεως. Επίσης, συνέβαλε με τον προφορικό και έντυπο λόγο, δηλ. τις Ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές, ή ιντερνετικές εκπομπές εθνικού, θρησκευτικού, κοινωνικού ή αντιαιρετικού περιεχομένου , καθώς και τις δημοσιεύσεις γραπτών κηρυγμάτων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, που διακονεί με σκοπό την καλή πληρόφηση και την ορθή πίστη. Καθιέρωσε, ακόμη, σειρά ομιλιών, διαλέξεων, συνεδρίων για τη σωτηρία και την πνευματική ανύψωση του πνευματικού επιπέδου του ευσεβούς λαού μας.

Ε. Στην φροντίδα της Εκκλησιαστικής Τέχνης . Φροντίζει για την συντήρηση του Εκκλησιαστικού Μουσείου και ανακαίνισε τους παλαιούς ιστορικούς ναούς της Μητροπόλεως, που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά μνημεία.

ΣΤ. Στον χώρο της Αγιολογίας . Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενέργειες του πέτυχε την αγιοκατάταξη του Οσίου Γεωργίου του νέου (Καρσλίδη) και του Αγίου Δαυίδ του Μεγάλου Κομνηνού και των συν αυτώ.

Ζ. Στην υπεράσπιση των εθνικών δικαίων. Με πατριωτικό σθένος και παρρησία προβάλλει σε εθνικούς και δημόσιους οργανισμούς του εσωτερικού(Βουλή των Ελλήνων, κ. α.) και του εξωτερικού τα έθνικά δίκαιά μας. Ποιος μπορεί να αγνοήσει ή και να αμφισβητήσει τους εθνικούς του αγώνες για την καπήλευση του ονόματος της Μακεδονίας, για την επιστροφή των συληθέντων κειμηλίων της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης από τους Βουλγάρους, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, της Κύπρου, της Κωνσταντινούπολης, καθώς και των ιερών προσκυνημάτων στην Μ. Ασία, Θράκη, Καππαδοκία, Πόντο , κ. α. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρω την μεγαλοπρεπή επιστροφή από την Αμερική με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου

Αμερικής κ. Δημητρίου, του Κώδικα «1424», ενός των χιλιάδων κλαπέντων κειμηλίων της ως άνω Ιεράς Μονής. Αξιοσημείωτη - ως ένδειξη διαμαρτυρίας, απέναντι στην άδικη «Συμφωνία των Πρεσπών» της Κυβέρνησης - θα παραμείνει η πρόσφατη άρνησή του να παρευρεθεί με την υφυπουργό Μακεδονίας -Θράκης κ. Νοτοπούλου Κατερίνα , στην εξέδρα των επισήμων στην Δράμα, κατά την διάρκεια της παρέλασης της εθνικής επετείου του 1940, την 28η Οκτωβρίου 2018.

Αναμφίβολα η δεκατριάχρονη ποιμαντορία του Σεβ. κ. Παύλου στην αιματόβρεκτη και ιερή πόλη της Δράμας υπήρξε γόνιμη και καρποφόρα σε κάθε τομέα της πολυσχιδούς και πολυμόχθου δράσης του. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά από τα ποιμαντικά έργα του κ. Παύλου. « Επιλήψει γαρ με», όμως «διηγούμενον ο χρόνος», (Εβρ. ια΄, 32) περιγράφοντας τις δραστηριότητες, τους αγώνες και τους κόπους του. Προσπαθήσαμε, τελειώνοντας τις λίγες τούτες γραμμές να εκθέσουμε σύντομα και περιεκτικά τις πλούσιες ποιμαντικές δραστηριότητες του ποιμενάρχη μας κ. Παύλου, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν και στο μέλλον να παραμένουν αμείωτες. Με αδιάκοπη και άοκνη προσπάθεια σε κάθε εκδήλωση και τομέα της δημόσιας ζωής του τόπου δίδει το μήνυμα του αγώνα , της πίστης και της ελπίδας. Έχω την πεποίθηση , ότι στο πρόσωπό του και στο αρχιερατικό του έργο βρίσκει εφαρμογή ο λόγος του Μ. Βασιλείου : « Έστω επίσκοπος , μη εκ του τόπου σεμνυνόμενος , αλλά τον τόπον σεμνύνων αφ΄εαυτού. Όντως γαρ μέγαλον εστίν ου τοις μέγαλοις μόνον αρκείν, αλλά και τα μικρά μεγάλα ποιείν τη εαυτού δυνάμει». (Β.Ε.Π.,τ.55, σ.130, 12-15)

Εύχομαι από την θέση αυτή στον Ποιμενάρχη μας κ. Παύλο θερμά συγχαρητήρια για την γόνιμη και καρποφόρα Αρχιερατική διακονία , μακροημέρευση και με υγεία ακλόνητη να συνεχίζει απρόσκοπτα το σωτηριώδες έργο του , ορθοτομώντας τον Λόγο της του Κυρίου μας Αληθείας, ώστε να αξιωθεί να εορτάσει και το χρυσούν Ιωβηλαίον.

«Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παύλου πολλά τα έτη».

Πηγή: vimaorthodoxias.gr