

20 Νοεμβρίου 2018

Ο Λαρίσης Ιερώνυμος κοντά στους φοιτητές της Ιατρικής (ΦΩΤΟ)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή](#)





Η εβδομαδιαία συνάντηση της Τετάρτης στο φιλόξενο εκκλησάκι του Τιμίου Πρόδρομου του κτηρίου της παλιάς ιατρικής αποτελεί για αρκετούς νέους και φοιτητές κάτι παραπάνω από ένα ευχάριστο διάλειμμα της σύγχρονης ρουτίνας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης Λαρίσης: «Η συνοδευόμενη από παράκληση της Παναγίας μας συνάντηση, δίνει τη δυνατότητα συζήτησης και εποικοδομητικής αξιοποίησης του χρόνου των νέων. Όμως η περασμένη Τετάρτη είχε κάτι το διαφορετικό... Μετά χαράς και τιμής το υπόγειο εκκλησάκι του κτηρίου Κατσιγρά δέχθηκε την ευλογία να φιλοξενήσει τον νέο Ποιμενάρχη της τοπικής μας εκκλησίας κ. Ιερώνυμο. Ο ίδιος, συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο ιερέα της ομάδας των φοιτητών π. Ιγνάτιο, μετείχε της ακολουθίας του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος, όπου μελίρρυτα απέδωσε τους ύμνους στην Παναγία μας ο χορός των νέων φοιτητών.

Μετά το πέρας της Παρακλήσεως, αφού καλωσόρισε τον νέο Μητροπολίτη ο καθηγητής επιδημιολογίας κ. Χατζηχριστοδούλου, ακολούθησε η πρώτη γνωριμία, όπου οι νέοι δέχθηκαν τις πατρικές του συμβουλές. Με τον απλό και ταπεινό του λόγο κατάφερε αρχικά να κερδίσει τα χαμόγελα των παιδιών, καθώς στην πορεία φρόντισε να γαλουχήσει τις ψυχές τους τονίζοντας την αξία της προσοχής ως στοιχείο διάκρισης του χαρακτήρα μας. Έπειτα επισήμανε την λεπτή διαφορά των «μορφωμένων» επιστημόνων από εκείνη των «παραμορφωμένων», καθώς συμβούλεψε τους ανερχόμενους νέους επιστήμονες να εφαρμόζουν τις όποιες

γνώσεις τους χωρίς έπαρση.

Ακολούθως δέχθηκε ερωτήσεις από τους νέους, οι οποίοι φρόντισαν να ευχαριστήσουν τον νέο τους πνευματικό Πατέρα για την τιμή που τους έκανε τόσο συμπροσευχόμενος στην Ιερά ακολουθία, όσο και για τα λόγια καρδιάς που απηύθυνε. Στο τέλος τα νέα παιδιά δέχθηκαν ως ευλογία από τον οικείο Ποιμενάρχη μια εικόνα των τοπικών Αγίων Αχιλλίου και Βησσαρίωνος, των οποίων τα έργα και ο βίος αποτελούν φάρο τόσο για τους κληρικούς όσο και για το τοπικό ποίμνιο όπως τόνισε ο Σεβασμιώτατος».







Πηγή: vimaorthodoxias.gr