

13 Νοεμβρίου 2018

Παρίσι: Η Χειροτονία του Επισκόπου Μελιτηνής Μαξίμου

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)





Τελέστηκε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, η εις Επίσκοπον Χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Επισκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου, στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης Γαλλίας, τη Χειροτονία ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ μετά των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, Ισπανίας κ. Πολύκαρπο, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιο, Ελβετίας κ. Μάξιμο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ρηγίου κ. Ειρηναίο.

Στη Χειροτονία του νέου Επισκόπου Μελιτηνής παρέστησαν οι Διπλωματικές Αρχές της Ελλάδος και της Κύπρου, Άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, κληρικοί από όλη την επικράτεια της Γαλλίας και του Μονακό, καθώς και κληρικοί από την Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου.

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, αφού απηύθυνε ευχαριστίες προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τους παρισταμένους Αρχιερείς, κληρικούς και συμπροσευχομένους Χριστιανούς, τόνισε «Ευχαριστώ την Μητέρα Εκκλησία που με εντάσσει εις την χορεία των ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου και με καθιστά Επίσκοπον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Μελιτηνής, που μεταξύ των

άλλων ανέδειξε τους Οσίους και Ιερομάρτυρας Επισκόπους Μελιτηνής, Ευτυχή, Ακάκιον και Δομετιανόν. Εκζητώ τούτη την ώρα τας πρεσβείας των Αγίων αυτών Επισκόπων, καθώς και την ευχήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κ. Ιωακείμ, ο οποίος επί πολλά έτη έφερε τον τίτλον του Επισκόπου Μελιτηνής και σήμερα δοκιμάζεται στο κρεβάτι του πόνου σηκώνοντας τον δικόν του σταυρόν».

Στη συνέχεια, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ μετέφερε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και απηύθυνε λόγους νουθεσίας προς τον νέο Επίσκοπο.

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο συνεχάρησαν οι πολιτικές Αρχές της πόλης, οι Αρχιερείς, κληρικοί και λαϊκοί. Μετά τη Χειροτονία παρετέθη δεξίωση σε όλο το εκκλησίασμα.

Πηγή: vimaorthodoxias.gr