

9 Νοεμβρίου 2018

Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης: Ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε σύγχρονος

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή / Πολυμέσα - Multimedia](#)





Ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε σύγχρονος, πάντοτε δυνατός, να μιλήσει για όλα τα προβλήματα του κόσμου.

Ομιλία με θέμα: «Σποριάδες»,πραγματοποίησε ο Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου.

Της ομιλίας, που ήταν η δεύτερη που δόθηκε στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...», προηγήθηκε Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο τη Βηματάρισσα.

Υπάρχει μια δύναμη, είπε ο π. Δανιήλ, που λέγεται ατομική βόμβα. Σε ένα απειροελάχιστο τμήμα που λέγεται άτομο, κρύβεται μια τεράστια δύναμη.

Έτσι θέλησε ο Θεός, σε έναν πολύ μικρό σπόρο, να κρύβεται όλη η δύναμη Του.

Γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη, όλα τα μυστήρια, τα μεγαλεία, η δημιουργία του Θεού, το θαύμα που λέγεται μετάνοια, η ανάσταση, η βασιλεία ουρανών, παρομοιάζονται με έναν μικρό σπόρο.

«Ο σπόρος που χρησιμοποίησε ο Θεός για να σπείρει μέσα στο άπειρο τα άστρα Του, ήταν ο λόγος Του.

Αυτός έδωσε την δύναμη σε έναν μικρό σπόρο να φυτρώνει στη γη και να ανθίζει το καινούργιο λουλούδι, το καινούργιο δέντρο.»

Σπόρος και σποριάς, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Χριστός μίλησε για τον φυσικό σπόρο συμβολίζοντας άλλους πέντε σπόρους και πέντε σποριάδες.

Ο πρώτος σποριάς είναι ο παντοδύναμος Θεός που έσπειρε τη ζωή στο σύμπαν, τα άστρα, τη γη, τα φυτά.

Ο δεύτερος σποριάς είναι ο φυσικός γεωργός, που σπέρνει στο χωράφι τον φυσικό σπόρο.

Ο τρίτος σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Σπέρνεται σε καρδιές που είναι προσληπτικές, δηλαδή προσλαμβάνουν τον λόγο του Θεού.

«Μίλησε απλά ο Χριστός, προσιτά, κατανοητά. Με παραβολές, με εικόνες, παραστατικά, ώστε να καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι.

Ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε σύγχρονος, πάντοτε δυνατός, να μιλήσει για όλα τα προβλήματα του κόσμου.

Μην υποτιμάμε την αξία του λόγου. Μια ψυχή να ακούσει τον λόγο, τότε σπέρνεται βαθιά μέσα στην καρδιά και τότε γίνεται έργο.»

Το παιδί της Παρθένου Μαρίας, είναι το σπέρμα της αγάπης του Θεού, που έστειλε τον Υιό του στη γη κι έγινε άνθρωπος, συνέχισε ο π. Δανιήλ.

Η τέταρτη σπορά είναι η ζωή και η πέμπτη σποριά, ο σποριάς είναι ο καθένας από εμάς.

Και όπως επεσήμανε, ο άνθρωπος που σπέρνει ελεημοσύνη, θερίζει σωτηρία. Ο Θεός αγαπάει τους ελεήμονες.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο π. Δανιήλ σημείωσε την αξία ενός ακόμη σπόρου:

«Υπάρχει ένας ακόμη σπόρος, τα δάκρυα της μετανοίας.

Όταν ένας αμαρτωλός γονατίσει στο πετραχήλι του καλού πνευματικού και βγάλει όλα τα βάρη της καρδιάς του, χτυπάνε οι καμπάνες του ουρανού.»

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου

Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ: