

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε οδοιπορικό στη Δυτική Θεσσαλονίκη

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως διοργάνωσε Επετειακές Εκδηλώσεις για τα Εκατό χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τις εκδηλώσεις τίμησε με την Υψηλή Παρουσία Του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο Οποίος θα συλλειτουργήσει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο.

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο επισκέφθηκε τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου.

Ο Πατριάρχης του Γένους, ο «Πράσινος Πατριάρχης», «ο Φίλος της Οικολογίας», ευλόγησε τον περιβάλλοντα, της λιμνοθάλασσας, χώρο, αναπέμποντας ικετήριο

ωδή στον Δημιουργό της κτίσης. Προηγήθηκε της δέησης ο Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα και η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα. Ο Σεβασμιώτατος «σε ένα ξέσπασμα ψυχής» μίλησε για την ομορφιά της λιμνοθάλασσας, η οποία μένει όμως εγκληματικά παραθεωρημένη και αναξιοποίητη.

Στη συνέχεια, ο Πρώτος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναφέρθηκε στην ομορφιά της δημιουργίας και στηλίτευσε τη «βουλιμική και άπληστη διάθεση των ανθρώπων, οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τα αγαθά της γης ως οικονόμοι, αλλά ως ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το «πρωτόκτιστον κάλλος» και να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι.. Ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι διακρίνονταν για την αγάπη τους προς τη φύση και τα κτίσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι Δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης και πολλοί βουλευτές συνόδευσαν τον Παναγιώτατο στο οδοιπορικό Του στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Μετά το Καλοχώρι, ο Παναγιώτατος κ. Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος και η συνοδεία τους κατευθύνθηκαν στην Επιχείρηση Χαλβαδοποιίας κ. Χαΐτογλου. Ο Πατριάρχης, αφού ευχήθηκε στον ιδιοκτήτη της Επιχείρησης τα καλύτερα, ευλόγησε τους εργαζόμενους στο τμήμα της παραγωγής του χαλβά.

Το οδοιπορικό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε με την τέλεση των Εγκαινίων της «Εστίας Παπαγεωργίου». Ο Πατριάρχης του Γένουςτέλεσε τα εγκαίνια και εξήρε τη σπουδαιότητα της ανέγερσης του Γηροκομείου. Με ιδιαίτερη στοργή αναφέρθηκε στην περίοδο των γηρατειών και στη φροντίδα που πρέπει να επιδεικνύεται για να «περικρατείται το γήρας».

Ο Σεβασμιώτατος, στην προσλαλιά του, ευχαρίστησε τους αδελφούς Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου για τη γενναία προσφορά τους, καθώς και όλους όσους, κληρικοί και λαϊκοί, κοπίασαν και μερίμνησαν για τη σύσταση του Γηροκομείου.

Εκ του Γραφείου Τύπου

Ακολουθούν οι χαιρετισμοί του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.Βαρνάβα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Σάββατο, 29.09.2018

Ἐὰν θέλουμε νά μιλήσουμε γιὰ τὸ περιβάλλον, θὰ πρέπει νὰ γυρίσουμε πολλοὺς αἰῶνες πίσω, τότε ποὺ περιγραφόταν στό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Γενέσεως ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ μέσα στὴ σοφία τοῦ Παντοκράτορα Θεοῦ ἄνθρωπος καὶ φύση ὀρίσθηκαν σὲ μία ἀλληλένδετη πορεία.

Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα δάνεισε τὴ λέξη «κόσμος» γιὰ νὰ δηλώσει τὴν ὀμορφιὰ ὡς χαρακτηριστικὸ γνῶρισμα τόσο τοῦ περιβάλλοντος ὡς ἐνδικοιτήματος τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν κορωνίδα τῆς δημιουργίας, δηλαδὴ τὸν ἄνθρωπο. Ταυτόχρονα δὲ ὁ ἴδιος αὐτὸς κόσμος εἶναι ἕνας ἀπέραντος ναὸς στὸν ὀποῖο, -κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνὸ-, ὁ Δημιουργὸς Θεὸς «δηλοῦται σιωπῆ κηρυττόμενος».

Κληρονόμος καὶ διαχειριστὴς αὐτοῦ τοῦ ὕλικου ἀλλὰ καὶ πνευματικοῦ δώρου ὁ ἄνθρωπος, ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση ἐνὸς ἄκρατου ὀρθολογισμοῦ καὶ εὐδαιμονισμοῦ, ἀδυνατεῖ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἱερότητα τῆς δημιουργίας καὶ, ἐξαιτίας τοῦ ἐγωισμοῦ του, λειτουργεῖ ἀπέναντι στὴ φύση ὡς αὐθαίρετος ἐξουσιαστὴς καὶ βάνουσος καταπατητῆς τῆς.

Ἄλη αὐτὴ ἡ θλίψη τοῦ νὰ διαπιστώνει κανεὶς τὴν ἀσχήμια ποὺ ἐπιφέρουν οἱ ἀνθρώπινες παρεμβάσεις στὴ θεϊκὴ δημιουργία ἀναδεικνύει μὲ τραγικότητα πῶς τὸ πρόβλημα τοῦ περιβάλλοντος δὲν εἶναι παρὰ πρόβλημα ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ, ἀφοῦ ἡ ἔκπτωσή του ὀφείλεται στὴν ἔκπτωση τῶν ἀξιῶν καὶ ἡ φυσικὴ ρύπανση εἶναι συνέπεια τῆς πνευματικῆς. Προβάλλει, λοιπόν, ἐπιτακτικὰ ἕνα ἐρώτημα: Πῶς θὰ ἀγαπήσουμε τὸ φυσικὸ περιβάλλον ἂν δὲν ἀγαπήσουμε τὸν Δημιουργὸ του?

Παναγιώτατε,

Μέ εὐγνωμοσύνη σᾶς ὕποδεχόμαστε στὴ Λιμνοθάλασσα τοῦ Καλοχωρίου. Ἐδῶ πού τά νερά τοῦ Γαλλικοῦ ποταμοῦ ἀνταμώνουν ἀγαπητικὰ μέ τά νερά τοῦ Θερμαϊκοῦ κόλπου. Δεχθήκατε νὰ βηματίσουμε καὶ νὰ συναντηθοῦμε προσευχητικὰ σ' αὐτὸν τὸν κρυμμένο παράδεισο. Ἀποδεχθήκατε νὰ εὐλογήσετε τὸν πληγωμένο αὐτὸ τόπο μέ τό χᾶδι καὶ τὴν παράκληση τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς σας.

Χρόνια τώρα ἀγκαλιάζετε τὴν οἰκουμένη ὡς ἀκάματος προσκυνητῆς καὶ διαβάτης

σέ βορρά καί νότο, σέ δύση καί ἀνατολή, ὑπενθυμίζοντας τήν εὐθύνη τῶν χριστιανῶν νά σώζουν τόν κόσμο μέ τήν ἀγάπη τους. Ἡ κοινωνική εὐθύνη νά γίνεται «καύσις καρδίας» γιά τόν ἄνθρωπο ἀλλά καί γιά κάθε κτίσμα. Ἡ παρουσία σας γίνεται ἀντίσταση προσευχῆς γιά τή σωτηρία τῆς ὁμορφιάς καί δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο πῶς ἡ πρώτη ἐμφάνιση σ' αὐτή τήν ἐπίσκεψη στήν πόλη καί τή Μητρόπολή μας ξεκινᾷ ἀπό αὐτό τόν τόπο.

Παναγιώτατε πάτερ καί δέσποτα, ἐσᾶς καί τήν τίμια συνοδεία σας σᾶς καλωσορίζουμε στό σπίτι σας.

Γι' αὐτό, λοιπόν, ὀδηγήσαμε τὰ βήματά μας σήμερα στόν τόπο αὐτό, -σ' ἕναν μυστικὸ παράδεισο πού, δυστυχῶς, φέρει κι αὐτὸς ἔκδηλα τὰ σημάδια τῆς ἀποστασίας-, γιά νά ἐπανευαγγελισθοῦμε καί πάλι ὅ,τι μπορεῖ νά μᾶς διασώσει. Σ' αὐτή τήν εἰρηνική διαμαρτυρία, ὅπου ὁ ἐπίσκοπος, ἀφουγκραζόμενος τήν ἀγωνία τοῦ ποιμνίου του, ἔρχεται νά τήν ἐκφράσει δημόσια, νά ὑπενθυμίσει, νά ὑπογραμμίσει, νά γονατίσει καί νά παρακαλέσει ἀκόμη μία φορά νά στραφεῖ ἡ προσοχή τῶν ἰθυνόντων καί στήν ἀχαρτογράφητη περιοχή τῆς Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀπὸ χρόνους πολλοὺς ὁ κεντρικὸς ἴστος τῆς πόλης ἐξοστρακίζει ὅ,τι «ἐνοχλεῖ» τήν εὐαίσθητη αἰσθητική του.

Εἶμαι ἐδῶ γιά νά ὑπενθυμίσω πῶς σ' αὐτό τόν τόπο μεγαλώνουν παιδιά, πού δικαιοῦνται καί ἀξίζουν μιά καλύτερη ζωή, τήν ὁποία ἀτυχῶς δέν μπορέσαμε νά τοὺς προσφέρουμε. Καί τοῦτο τὸ παράπονο θὰ εἶναι πάντα στὰ χεῖλη μου λόγω τῆς ἀγάπης μου γιά τὸν γενέθλιο τόπο μου καί τοὺς ἀνθρώπους του, τοὺς ἀπλοὺς καί τοὺς ἄρχοντες, ἐκείνους πού κράτησαν στοὺς ὤμους τους τήν ὁμορφιά τῆς παράδοσης καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, καί ὄχι μόνο.

Στοιχισμένος στήν οἰκολογική εὐαίσθησία τοῦ Πρωτοκάθεδρου τῆς Ὁρθοδοξίας Πατριάρχη τοῦ Γένους μας, ταπεινῶς φρονῶ ὅτι ὅλοι μαζί μπορούμε νά ἀνατρέψουμε τήν ἀσχήμια πού προκάλεσε ἡ ἀβλεψία καί πού τήν ἀνέθρεψε ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ἑσπερίας Θεσσαλονίκης καί τελικὰ νά παραδόσουμε στὰ παιδιά μας ἕναν κόσμο ὁμορφότερο ἀπὸ αὐτὸν πού παραλάβαμε, γιατί ἀπλὰ τὸν ἀξίζουν.

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Παρακαλοῦμε μέσα ἀπὸ τήν προσευχή σας νά μνημονεύετε τὸν τόπο αὐτὸν καί τοὺς ἀνθρώπους του, γιατί ἔχουμε ἐδραία τήν πεποίθηση ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία μέ τήν προβολή τῶν ζωογόνων μηνυμάτων τῆς πνευματικότητας της μπορεῖ νά μπολιάσει τήν κουρασμένη καί πληγωμένη πνευματικὰ κοινωνία μας καί μέ τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου νά συμβάλλει τὰ μέγιστα στήν πολιτιστική καί

πνευματική ανάκαίνιση και αναγέννηση του τόπου αυτού.

Σᾶς εὐχαριστῶ...

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

«ΕΣΤΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Σάββατο, 29.09.2018

Ήταν φθινόπωρο τοῦ 2016 ὅταν ὁ ἱστορικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στόν Κουκλουτζᾶ τῶν Σμυρναίων, στόν σύγχρονο πολυσύχναστο καί πολύβουο Εὖοσμο, τό ὄνειρο γινόταν ὄραμα καί τό ὄραμα ἀλήθεια. Ἕνας Νεαπολίτης Μικρασιάτης κληρικός, ὁ πατήρ Ἀλέξανδρος Καλπακίδης, ὁ ἀπό Ἀργυροκάστρου ὡς Σταυροπηγίου κοιμηθεῖς, θά σφράγιζε μέ τήν ἱερωσύνη καί τή διακονία του τόν τόπο αὐτό.

Ζωή ἐκ τάφων. Τό παλιό κοιμητήριό τοῦ ναοῦ τῆς τουρκοκρατίας, πού μέ πολύ κόπο, ἀγώνα, δυσκολίες καί πικρίες, ἡ Ἐκκλησία καί ὁ πατήρ Ἀλέξανδρος διαφύλαξαν ἀπό βέβηλα χέρια καί ἐπιθυμίες, ἔμελλε νά γίνει τόπος ζωῆς καί διακονίας τῶν ἀναγκεμένων ἀδελφῶν μας. Ἰδιαίτερα τώρα, σέ χρόνια δύσκολα καί χρόνια θυμωμένα.

Τό Συσσίτιο Ἀπόρων μέ τετρακόσιες ἑβδομήντα τέσσερις (474) μερίδες καί μέ διακόσια (200) παιδιά νά λαμβάνουν καθημερινά πρόγευμα, ὁ Παιδικός Σταθμός «Ἀναπνοή», ὅπου φιλοξενοῦνται τριάντα ἑννέα (39) νήπια, καί τό «Σπίτι τῶν Ἀγγέλων» γιά τή φιλοξενία ἀσθενῶν, μέ τίς δύο χιλιάδες (2.000) διανυκτερεύσεις ἑτησίως ἀναπαύει τούς ἐν περιστάσει καί ἀσθενεῖα εὐρισκομένους. Πίσω ὅμως ἀπό αὐτούς τούς ἀριθμούς, κληρικοί, διακόνισσες, εὐεργέτες, δωρητές δίνουν καθημερινά μάχη γιά τήν ἀναστήλωση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Τό ὄραμα τοῦ πατρός Ἀλεξάνδρου γιά τή δημιουργία γηροκομείου ἔμενε ἀνεκπλήρωτο καί τά θεμέλια πού ἔβαλε ὀριοθετοῦσαν τήν ἐλπίδα καί ἀνέμεναν καρτερικά. Τά πράγματα στήν Ἐκκλησία ὠριμάζουν μέ ὑπομονή καί προσευχή, μέ ἀγάπη καί καρτερία.

Ἀργότερα, ἕνας ὀλιγόλογος, σεμνός καί δωρικός Σιατιστινός, ὁ Νικόλαος Παπαγεωργίου, ἐμφανιζόταν στήν πόλη μας. Φιγούρα μιᾶς ἄλλης γενιᾶς ἀνθρώπων, πού δέν συναντᾶς εὐκόλα, μιᾶς καί εἶναι σπάνιο εἶδος, καί ἑνός ἄλλου

ήθους. Συνεχιστής στά βήματα τῶν παλιῶν εὐεργετῶν τοῦ γένους μας, πού ἔννοια τους ἦταν νά προικίζουν τόν τόπο τους καί τήν πατρίδα μέ ἔργα φιλανθρωπίας ἀπό τά ἀγαθά πού μέ κόπο καί τίμιο ἰδρώτα ἀποκτοῦσαν.

Ὁ Νικόλαος καί ὁ Λεωνίδας Παπαγεωργίουμέ τό «Ίδρυμα Παπαγεωργίου» χάριζαν στά δυτικά τό ὁμώνυμο νοσοκομεῖο, πού ἀποτελεῖ στολίδι γιά τή χώρα καί τήν πόλη μας. Καί μόνο γι' αὐτό εἴμεθα εὐγνώμονες. Ὅμως, ἡ δύναμις τῆς ἀγάπης των ἤθελε τά ἔργα νά συνεχιστοῦν, γνωρίζοντας πώς, ὅσο μοιράζεις τήν ἀγάπη, αὐτή μεγαλώνει καί αὐγατίζει καί περισσεύει ἡ εὐλογία. Ἔτσι γεννιέται ἡ «Ἐστία Παπαγεωργίου».

Τό «Ίδρυμα Παπαγεωργίου» ἀναλαμβάνει τήν πληρωμή καί τήν ὀλοκλήρωση τῶν μελετῶν, γιά τήν ἔνταξη τοῦ ἔργου στό ΕΣΠΑ τῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας. Ἡ Ἐνορία παραχωρεῖ τό οἰκόπεδο καί τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῆς «Ἐστίας Παπαγεωργίου» ἐργάζονται μέ σύνεση καί ἀγάπη.

Ὁ κύριος Νικόλαος Παπαγεωργίου, ὁ κύριος Βασίλειος Παπᾶς, ὁ κύριος Γεώργιος Χριστόπουλος, ὁ κύριος Ἐλπιδοφόρος Κακάλης, ὁ τότε δήμαρχος Εὐόσμου κύριος Δημήτριος Χατζηβρέττας καί ὁ νῦν δήμαρχος Κορδελιοῦ – Εὐόσμου κύριος Πέτρος Σούλας μέ τούς ἐκπροσώπους καί τίς ὑπηρεσίες τοῦ δήμου, ὁ πατήρ Γεώργιος Μίλκας, ὁ πατήρ Στυλιανός Βότσης συνέβαλαν στήν ὀλοκλήρωση τῆς προσπάθειας.

Ἔνταξη τοῦ ἔργου: Σεπτέμβριος 2011 (5306/14.09.2011): Περιφερειάρχης ὁ κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ἐναρξη ἐργασιῶν καί ὀλοκλήρωση: Περιφερειάρχης κύριος Ἀπόστολος Τζιτζικώστας.

Φορέας ὑλοποίησης τοῦ ἔργου: Δήμος Κορδελιοῦ – Εὐόσμου.

Μελετητές τοῦ ἔργου: Ἐταιρεία ALDES -Γεώργιος Κωτσόγιαννης.

Διαχειριστική Ἀρχή στήν Περιφέρεια: κυρία Ἀγγελική Ὁραιοπούλου, κύριος Νικόλαος Γιαννάκης, κυρία Στέλλα Αἰκατερινιάδου καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἀρχῆς.

Ἀνάδοχος τοῦ ἔργου: κύριος Ἰωάννης Κουκούμας

Πρόνοια: κύριος Γεώργιος Χαλβατζόγλου.

Πολεοδομία Εὐόσμου, Τεχνική Ὑπηρεσία τοῦ Δήμου.

κύριος Δημήτριος Χρηστίδης, κύριος Στέργιος Βολιώτης, κύριος Πολυχρόνης Πουρσαλίδης, πατήρ Δημήτριος Φουρλεμάδης, Κωνσταντίνος Μπέφας.

Ἄνθρωποι, συνεργασίες, ἐντάσεις, ὑπηρεσίες, παράπονα, πικρίες. Ἐνας ὀλόκληρος κόσμος πού ἔπρεπε νά συνυπάρξει καί νά συνεργαστεῖ. Ὅμως, δέν πρέπει νά χάνουμε τόν στόχο. Καί νά παραμένουμε ταπεινοί. Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση ἔχουμε ἀκόμη ἀρκετό δρόμο νά διανύσουμε. Ὁ τόπος μας χρειάζεται περισσότερη δουλειά, δυνατότερη προσευχή, ἐνότητα καί ἀγάπη. Τό πιό πνευματικό πράγμα εἶναι νά κάνει ὁ καθένας ἀπό μᾶς πολύ καλά τή δουλειά του.

Ἦταν Ὀκτώβριος τοῦ 2006 ὅταν τά πατριαρχικά χέρια μέ τή βοήθεια τοῦ κυρίου Νικολάου Παπαγεωργίου ἔσκαβαν τή γῆ καί εὐλογοῦσαν τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν. Σήμερα, στήν ἀπαρχή τοῦ φθινοπώρου, τά ἴδια πρόσωπα.

Παναγιώτατε, ἐσεῖς, ὁ κύριος Παπαγεωργίου, ὁ Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας παραδίδετε τό ἔργο. Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Ἄς ἀναπαύεται ἡ ψυχή τοῦ πατρός Ἀλεξάνδρου καί τοῦ πατρός Ἀλεξάνδρου Παπαδόπουλου ἀπό τή γωνιά του. Ἄς χαίρεται ὁ κύριος Νικόλαος Παπαγεωργίου καί τά μέλη τοῦ Ἰδρύματος, τά ὁποῖα, πρὶν ἀπό τήν ὀλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου, μέ τήν πίεση τῆς ἀγάπης τους ξεκίνησαν τή «Φροντίδα Παπαγεωργίου» στό Φίλυρο. Μᾶς χαροποιεῖ ἡ συνέχιση τῆς παράδοσης τῶν καλῶν ἔργων ἀπό τά νέα μέλη τῆς οἰκογένειας Παπαγεωργίου καί τοῦ Ἰδρύματος, πού ἀγκαλιάζουν τήν πονεμένη περιοχή καί Μητρόπολή μας.

Κύριε Περιφερειάρχα,

Σᾶς εὐχαριστῶ πού προσωπικά σηκώσατε τό βάρος τῆς ὀλοκλήρωσης τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Προσεύχομαι, παρακαλῶ καί προτρέπω, μή λησμονεῖτε αὐτή τήν ἐγκαταλελειμμένη περιοχή μας.

Παναγιώτατε πατέρα μας,

Ἐπιτρέψτε μου νά σημαδέψω αὐτή τήν ὄμορφη στιγμή, ἀφήνοντας στά χέρια σας μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τροφοῦ τῆς Ζωῆς ἡμῶν, ἀντίγραφο ἀπό σερβικό μοναστήρι τοῦ Κοσσόβου. Θέμα της ὁ Χριστός μας, ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, στηριγμένος στήν ἀγκαλιά τῆς Θεοτόκου μέ τό θεϊκό του χέρι μοιράζει ψωμί. Προσευχηθεῖτε, ὁ ἀληθινός ἄρτος τῆς ζωῆς, ὁ Χριστός, ἀλλά καί ὁ ἐπιούσιος ἄρτος νά μή λείψουν ποτέ ἀπό τή ζωή καί τά σπιτικά μας.

Μιά μικρή «Βασιλειάδα», Παναγιώτατε, παραδίδεται στή διακονία τοῦ ὑπέροχου λαοῦ μας. Σᾶς εὐχαριστῶ πού εὐλογητικά σημαδεύετε τά ἔργα τῆς ἱερᾶς

Μητροπόλεώς μας. Οί αδελφοί μου οί συμπρεσβύτεροι, ό λαός του Θεού κι έγώ







Πηγή: imnst.gr