

26 Αυγούστου 2018

Οι Ορθόδοξοι νέοι του Κογκό εν δράσει (ΦΩΤΟ)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Ἀπό τὴν Πέμπτην 16 Αὐγούστου ξεκίνησε τετραήμερον σεμινάριον νέων εἰς τὸ Kasagulu τοῦ Κογκò μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κινσάσας κ. Νικηφόρου. Τὸ σεμινάριον ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν κεντρικὴν κατηχητικὴν ὁμάδα τῶν νέων ἐπιστημόνων τῆς Μητροπόλεως.

Ἐἴκοσι νέοι ἐπιστήμονες καὶ φοιτητὲς ἀπὸ τὴν Κινσάσα ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἱεραποστολικὸν ζῆλον πῆγαν εἰς τὴν γειτονικὴν πόλιν Kasagulu καὶ ὀργάνωσαν σεμινάριον τὸ ὁποῖον διήρκεσε τέσσερες ἡμέρες.

Ἐνώθησαν μὲ τὴν ὀρθόδοξον νεολαίαν τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσόστομου τῆς πόλεως αὐτῆς καὶ ἐκάλεσαν τοὺς νέους τῆς περιοχῆς. Προσῆλθαν πολλοὶ νέοι καὶ ἐπιστήμονες, καθὼς καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων ὁ ἀρχηγὸς τῆς πόλεως καὶ ἡ Κυβερνήτις τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία κήρυξε καὶ τὴν ἔναρξιν τοῦ σεμιναρίου.

Οἱ αἵθουσαι τοῦ σχολείου «Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος» χρησιμοποιήθησαν διὰ τὴν διαμονὴν τῶν ἐλθόντων ἀπὸ τὴν Κινσάσαν νέων, καθὼς καὶ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τοῦ σεμιναρίου.

Τὰ θέματα ποὺ ἀναπτύχθησαν ἀπὸ τοὺς νέους Ὀρθοδόξους ἐπιστήμονες ἦταν πολὺ ἐνδιαφέροντα καὶ ἐδόθησαν διευκρινιστικὲς ἀπαντήσεις σὲ γενόμενες ἐρωτήσεις.

Τὰ θέματα καὶ οἱ ὁμιληταί:

Celesten Ampagkito, Νομικὸς: Ἡ πρακτικὴ τῆς παγκοσμίου ἀδελφοσύνης ὑπὸ τῶν νέων καὶ τῶν πιστῶν.

Climaque Kafuku, Νομικὸς καὶ Celesten Ampagkito, Νομικὸς : Ὁ προβληματισμὸς τοῦ γάμου στοὺς νέους σήμερα.

Ἰαρών Bushebu, Πτυχιούχος Θεολογίας: Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ οὐσιαστικὴ γνωριμία μὲ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν.

Βασίλειος Matata Οἰκονομολόγος: Ὁ προβληματισμὸς ἐπὶ τῆς ἐπιχειρηματικότητος καὶ τῆς αὐτοαναλήψεως εὐθύνης ὑπὸ τῶν νέων.

Celesten Ampagkito, Νομικὸς: Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν γυναῖκα ἐντὸς τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς κοινωνίας.

Sergios Miema, Ἰατρὸς: Ἡ σπουδαιότητα τῆς νηστείας καὶ τῆς προσευχῆς στὴν πνευματικὴ ζωὴ ἐνδὸς πιστοῦ.

Ἐμμανουήλ Ndibu, Πτυχιούχος Πληροφορικῆς: Προβληματισμὸς ἐπὶ τῆς χρήσεως

τῆς νέας τεχνολογίας (ίντερνετ, κοινωνικά δίκτυα, κινητὴ τηλεφωνία) ὑπὸ τῶν νέων.

Climaume Kafuku, Νομικὸς: Τὸ σύμβολο τῆς πίστεως τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Jacques Mulonda, καθηγητῆς Ἱστορίας: Πῶς πρέπει νὰ ὀργανώσουμε τὶς ἐπιτροπές σὲ ἐπίπεδο ἐνορίας.

Ἱερεὺς π. Γεράσιμος Kanku: Ἡ ἱστορία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ Κογκό.

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου πραγματοποιήθηκε ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψη τῶν συνέδρων εἰς τὸ χωριὸ Makaka, ὅπου ἔγινε ἐνημέρωση τῶν κατοίκων γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη πίστη.

Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωῒ ἔγινε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Κίνσασας Νικηφόρον εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅπου ἐκκλησιάσθησαν καὶ ἔψαλαν οἱ σύεδροι.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐγένετο ἡ λήξις τοῦ σεμιναρίου.

Τὸ καθημερινὸν πρόγραμμα ἐκτὸς ἀπὸ τὶς διαλέξεις περιελάμβανε Ὁρθρον τὸ πρωῒ καὶ Ἑσπερινὸν καὶ τὸ Ἀπόδειπνον τὸ ἀπόνευμα, καθὼς καὶ κοινὴ τράπεζα ὄλων τῶν

ες τῆς







Πηγή: romfea.gr