

Η ευχή εις την μετάληψιν σταφυλής

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



Στίς 6 Αύγουστου, ὁ Δεκαπενταύγουστος διακόπτεται μέ τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τό ὄρος Θαβώρ.

«Μεταμορφώθης ἐν τῷ ὄρει, Χριστέ ὁ Θεός,
δείξας τοῖς μαθηταῖς Σου τήν Δόξαν Σου καθώς ἠδύναντο,
λάμπρον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς Σου τό αἰίδιον...»

Εἶναι ἡμέρα με μεγάλη συμμετοχή στόν ἐκκλησιασμό καί στή θεία Κοινωνία, ἀλλά εἶναι καί ἡμέρα εἰς μετάληψιν σταφυλῆς”. Οἱ ἀμπελουργοί προσφέρουν σήμερα τόν “νέον καρπόν τῆς ἀμπέλου” γιά νά εὐλογηθεῖ κι ἔτσινα ξεκινήσει ἡκατανάλωσή του.

Πρίν τίς 6 Αὐγούστου, τά παλιά χρόνια, δέν ἔτρωγαν σταφύλια, ἔπρεπε νά διαβαστοῦν πρῶτα.

«Εὐλόγησον, Κύριε, τόν καρπόν τοῦτον τῆς ἀμπέλου τόν νέον, ὄν διά τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας καί τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς καί τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τήν ὠριμωτάτην στάσιν ἐλθεῖν ἠδύοκησας, ἵνα ἦ ἐν ἡμῖν, τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου μεταλαμβάνουσιν, εἰς εὐφροσύνην. καί τοῖς προσενέγκασι δῶρον εἰς ἐξιλασμόν ἁμαρτιῶν διά τοῦ ἱεροῦ καί ἁγίου σώματος καί αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου, μεθ’ οὗ εὐλογητός εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Σέ μεγάλες πιατέλες φέρνουν ἄσπρα καί μαῦρα σταφύλια σέ σχῆμα σταυροῦ καθῶς καί ἕνα ποτήρι μέ ἕνα κλαδί βασιλικό μέσα, γιά νά πάρουν ἁγιασμό καί νά ἁγιάσουν τά ἀμπέλια καί τά δένδρα καί τούς καρπούς. Μετά τη διανομή τοῦ ἀντίδωρου, ὄλοι ἔξω ἀπό τό Ναό παίρνουν εὐλογία ἕνα τσαμπάκι σταφύλι διαβασμένο καί πίνουν ἁγιασμό. Τό ἀπόγευμα ἀρχίζουν πάλι οἱ παρακλήσεις στήν Παναγία μας.

Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό τό Σεπτέμβριο ὡς τόν Αὐγουστο».

Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπό τή σειρά «Αθωνικά Δίπτυχα» του παπα Αναστάση

<https://www.facebook.com/ermeneia/photos>, agioritikesmnimes.blogspot.com