

28 Ιουλίου 2018

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι· μὴ πλανῶ, ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ Θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε

καὶ ἐβοήθησά σοι καὶ ἠσφαισάμην σε τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου. (Ήσ. 41:10)

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καὶ Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Πληροφορηθήκαμε ὅλοι μας γιὰ τίς καταστροφικές πυρκαϊές στὴν Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα στὴν Ἀττική, οἱ ὁποῖες στέρησαν τὴ ζωὴ δεκάδων ἀνθρώπων, προξένησαν τὸν τραυματισμὸ πολλῶν ἄλλων καὶ κατέστρεψαν ἀμέτρητα σπίτια καὶ περιουσίες.

Νοιώθουμε ἀπέραντη ἀγωνία καὶ πόνο παρακολουθῶντας τίς τρομακτικές εἰκόνες καὶ ἀκούγοντας τίς τραγικές ἱστορίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Ὅμοῦ μετὰ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συμπάσχουμε μέ τὴν ὀδύνη τοῦ προσφιλοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἀναπέμπομε θερμές προσευχές.

Εἶθε ὁ φιλεύσπλαγχνος Κύριος νὰ χαρίσῃ αἰώνια ζωὴ σέ ἐκείνους πού χάθηκαν καὶ κουράγιο σέ ἐκείνους πού ἐπιβίωσαν.

Ὡς Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀφείλουμε νὰ προσφέρουμε ἐλπίδα καὶ στήριξη.

Γιὰ τοῦτο τὸν λόγο, τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου 2018, καλοῦμε ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νὰ δεηθοῦν ὑπὲρ ὑγείας καὶ ανακουφίσεως τῶν πληγέντων ἀπὸ τίς πυρκαϊές καὶ νὰ τελέσουν εἰδικὴ Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τὴ ζωὴ τους σέ αὐτὴ τὴν τραγωδία.

Παρακαλοῦμε, ἐπίσης, τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου καθὼς καὶ τὴν Κυριακὴ 5 Αὐγούστου νὰ περιαχθῇ εἰδικὸς δίσκος γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν θυμάτων καὶ τὴν προσφορά βοήθειας καὶ ἐλπίδος στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους τῶν ὁποίων οἱ κοινότητες καὶ τὰ σπίτια ἔχουν καταστραφεῖ.

Ὅλες οἱ προσφορές, εἴτε ἐνοριῶν, εἴτε ἀτομικές πρέπει νὰ αποστέλλονται στὴν Ἑλληνικὴ Ὁρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπὴ (8 East 79th Street, NY, NY 10075) μέ τὴν ἔνδειξη Attica Fires Relief Fund.

Οἱ προσευχές καὶ ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης μας θὰ βοηθήσουν τοὺς ἀνθρώπους πού εὐρίσκονται σέ κατάσταση ἀνάγκης καὶ θὰ ἀποτελέσουν μαρτυρία τῶν ἰσχυρῶν δεσμῶν Πίστεως καὶ Κληρονομιάς πού μοιραζόμεθα μέ τοὺς Ἑλληνες ἀδελφούς μας, εἰδικά σέ τραγικές συνθήκες.

Γνωρίζοντας τὴν ἀπεριόριστη γενναιοδωρία καὶ ἀγάπη σας, ὡς πιστῶν τῆς Ἀμερικῆς, εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖτε μέ μεγάλη γενναιοδωρία στὴν ἔκκληση βοήθειας γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ λαό.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θὰ χρειαστοῦν τὴν ἀρωγὴ καὶ συμπαράστασή μας

βραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα γιά νά μπορέσουν να συνέλθουν από τήν τρομακτική αύτη τραγωδία.

Μέ πατρική έν Χριστῷ ἀγάπη,
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Πηγή: romfea.gr