

Πειραιώς Σεραφείμ: Κρατηθείτε από την δύναμη της πίστewς | Λαμπρή πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Όλγας, Παρεκκλησίου Ευαγγελιστριάς Πειραιώς

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Η πίστη μας δεν είναι μια ευσεβής προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά είναι Αυτός ο αποκαλυφθείς Θεός. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τη νοθεύουμε με δικές μας απόψεις και παραδόσεις.



Την μνήμη της Αγίας Ισαποστόλου Όλγας της Βασιλίσσης, εόρτασε με ευλάβεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, στο φερώνυμο ενοριακό παρεκκλήσιο.

Την Τρίτη 10 Ιουνίου, παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

Την Τετάρτη 11 Ιουνίου, ημέρα της εορτής, τελέσθηκε Όρθρος και στη συνέχεια Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ενώ το απόγευμα τελέσθηκαν οι ακολουθίες του Εσπερινού και της Ιεράς Παρακλήσεως.

Απευθυνόμενος στους πιστούς που συνέρρεαν για να τιμήσουν την μνήμη της Αγίας κατά την διάρκεια του Μεγάλου Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος έκανε καταρχήν ιδιαίτερη αναφορά στους κτήτορες του Παρεκκλησίου, τον μακαριστό π. Μαρίνο Γεωργακόπουλο και τους αιμνήστους αυταδέλφους Ιωάννα και Νικόλαο Τζώρτζη, ο οποίος πρόσφατα εκοιμήθη.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην εορτή της αγίας Όλγας, σημείωσε ότι έχουν περάσει δέκα αιώνες από τότε που η αγία Ισαπόστολος Όλγα δέχθηκε τις επαγγελίες της διαθήκης και μέχρι σήμερα δοξάζεται για το μεγάλο

ιεραποστολικό της έργο, το οποίο επιτέλεσε χάριτι Θεού, με την αγάπη της και τη σοφία της.

Και έτσι άρχισε η μεγάλη εποποιία του ρωσικού γένους και έθνους που πραγματικά πλημμύρισε τους ουραμούς με στρατιές αγίων, που κοσμούν την αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία.

Παράλληλα όμως, συνέχισε ο Σεβασμιώτατος, η Εκκλησία μας αυτήν την ημέρα, εορτάζει κι ένα μεγάλο θαύμα που καταδεικνύει την αξία της πίστewς μας, το θαυμάσιο γεγονός που επιτέλεσε η μεγάλη μάρτυρας του Χριστού, η αγία Ευφημία.

«Και το οποίο μας έδωσε την ευλογία και την δύναμη να κατανοήσουμε αυτό που η Εκκλησία μας διαχρονικά κηρύττει.

Ότι η πίστη μας δεν είναι μια ευσεβής προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά είναι Αυτός ο αποκαλυφθείς Θεός. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τη νοθεύουμε με δικές μας απόψεις και παραδόσεις. Αλλά να την παραδώσουμε στις διάδοχες γενεές ακαινοτόμητη, ορθή και αληθή.»

Το θαύμα που επιτέλεσε η αγία, τόνισε ο Σεβασμιώτατος, διατράνωσε την αλήθεια του Θεού, το δόγμα της Εκκλησίας, ότι ο Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος και προσέλαβε στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, την θεία και την ανθρώπινη φύση, θέληση, ενέργεια.

Κι έτσι, να πως σώζεται και αγιάζεται ο άνθρωπος. Γιατί, εάν αρνηθούμε τη θεία φύση του Κυρίου, τότε ο Θεός ποτέ δεν έγινε άνθρωπος και ποτέ δεν έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα να γίνει Θεός.

Αλλά και αν αρνηθούμε την ανθρώπινη φύση, τότε ο άνθρωπος είναι αδύνατο να θεωθεί, αφού ο Θεός δεν κράτησε ποτέ την ανθρώπινη φύση, αλλά την απορρόφησε η θεία του φύση και ουσία.

Γι' αυτό ο Κύριος, δι' αυτής της θαυμασίας μάρτυρός του, της αγίας Ευφημίας, επιτέλεσε ένα μεγάλο θαύμα.

Έθεσαν οι 630 Πατέρες της αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που συνήλθε το 451 μΧ στη Χαλκηδόνα, στην ιερά λάρνακα της αγίας, τους δύο τόμους, εκείνον των Ορθοδόξων Πατέρων ο οποίος έλεγε ότι ο Θεός Λόγος προσέλαβε τελείαν την θεία και τελείαν την ανθρώπινη φύση και μετά την ένωση των φύσεων, «εν δυσί φύσεσι τιμάται».

Και από την άλλη τον τόμο των μονοφυσιτών, που έλεγαν ότι η θεία φύσις απορρόφησε την ανθρώπινη. Κι έτσι ο Χριστός ήταν Θεός, αλλά όχι τέλειος άνθρωπος.

Κλείδωσαν οι Πατέρες την λάρνακα και όταν την αποσφράγισαν μετά από λίγες ημέρες, είδαν το μεγάλο θαύμα που πανηγυρίζει η Εκκλησία και επιβεβαιώνει την αλήθεια της Ορθόδοξης πίστης.

Η αγία, κρατούσε στην αγκαλιά της τον Ορθόδοξο τόμο και πατούσε τον τόμο των αιρετικών κακόδοξων μονοφυσιτών.

Και ο Σεβασμιώτατος ολοκλήρωσε τον λόγο του:

«Ζούμε μέσα στην Χάρη του Παναγίου Θεού, μέσα στην αγκάλη Του και μέσα στην στοργή των αγίων μας. Και καλούμαστε να εμπνεόμαστε από αυτούς, να παίρνουμε δύναμη, να αντλούμε χάρη, ευλογία και φωτισμό.

Χρειαζόμαστε πολύ τον Κύριο μας, να εμπνεύσει στην ψυχή μας το φως Του. Όταν έχει κανείς μέσα του την ελπίδα της Αναστάσεως, την χάρη των μυστηρίων, πλημμυρίζει η καρδιά του από την ευλογία των ουρανών.

Κρατούσα από την δύναμη της πίστης, εμπνεύσατε από την αγία Όλγα και την



τουλου





Στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ Πειραιώς

Κάθε **ΣΑΒΒΑΤΟ** **ΒΡΑΔΥ**
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

9:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ - **12:30** ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ