

9 Ιουλίου 2018

Χαράς το κουράγιο του! 84χρονος έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Πανεπιστήμιο

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)



Μόλις συνταξιοδοτήθηκε, πριν 18 χρόνια, ο Δημήτρης Μουδατσάκης πήρε τη

μεγάλη απόφαση: Να επιστρέψει στα θρανία – Διαβάστε όλη την ιστορία του...
Ο Δημήτρης Μουδατσάκης σε ηλικία 10 ετών βγήκε στο μεροκάματο στην Κρήτη.
Έμεινε πλάι στον θείο του για δυο σχεδόν δεκαετίες.

Έμαθε την τέχνη του βιβλιοδέτη, τελείωσε το Δημοτικό, πήγε φαντάρος και στη συνέχεια άνοιξε την δική του επιχείρηση.
Λίγο αργότερα έκανε οικογένεια.

Μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, αγωνίστηκαν πάρα πολύ για να δουν τα παιδιά τους να προκόβουν και να σπουδάζουν. Και τα κατάφεραν, καμαρώνοντας δύο φιλολόγους, ένα γιατρό, αλλά κι εγγονάκια!

Είχε έρθει πια ο καιρός. Μόλις συνταξιοδοτήθηκε, πριν 18 χρόνια, ο Δημήτρης Μουδατσάκης πήρε τη μεγάλη απόφαση: Να επιστρέψει στα θρανία, στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Πήρε τα απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου, έδωσε εξετάσεις και φέτος, σε ηλικία 84 ετών όπως όλα δείχνουν πέρασε στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο!



CRETALIVE
Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

«Από μικρός ήθελα να σπουδάσω! Έβλεπα τα άλλα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και ζήλευα. Ήθελα να πάω κι εγώ, αλλά δεν μπορούσα. Δεν είχα τη δυνατότητα!», εξομολογείται στο Cretalive ο κ. Δημήτρης Μουδατσάκης...

Στο μεσοδιάστημα, ενόσω δηλαδή ασχολούνταν με τη βιβλιοδεσία και την τυπογραφία, ο πάντοτε φιλομαθής κ. Δημήτρης (το μαρτυρά και η βιβλιοθήκη του που έχει... ξεχειλίζει!), πού τον έχανες πού τον έβρισκες, είτε θα διάβαζε κάποιο βιβλίο, είτε θα κρατούσε σημειώσεις για μερικά απ' τα πονήματα που εξέδωσε...Πάντα ωστόσο ήταν σωστός νοικοκυραίος, φροντίζοντας για την οικογένειά του! «Διάβαζα πάντα. Κάθε Σάββατο, όταν πληρώναμε το προσωπικό, εγώ πήγαινα κι αγόραζα ένα βιβλίο, το οποίο το διάβαζα κατευθείαν!», θυμάται αρκετά χρόνια αργότερα.

Πηγή: iellada.gr