

## ΚΔ΄ Παύλεια. Η Βέροια υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βηματάρισσας». (ΦΩΤΟ)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θάματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)





Την Δευτέρα 25 Ιουνίου το απόγευμα, η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας υποδέχθηκε την θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της «Βηματάρισσας» από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.

Το ακριβές αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας κόμισε από τον Άγιον Όρος ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ.

Την Ιερά Εικόνα της Παναγίας υποδέχθηκε στον αύλειο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων παρουσία και άλλων Αρχιερέων οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Ιερά Μητρόπολη ενόψει των ΚΔ΄ Παυλείων.

Η Ιερά Εικόνα τοποθετήθηκε στο μέσο του Ιερού Ναού, όπου στη συνέχεια τελέστηκε Δοξολογία.

Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ για την μεγάλη ευλογία που επεφύλαξε στον πιστό λαό της Ημαθίας, ενώ τίμησε με το χρυσό

μετάλλιο του Αποστόλου Παύλου τον δωριτή της Ιεράς Εικόνας κ. Μιχαήλ Νεμπόισκ Γιάβκοβιτς.

[ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ](#)



Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

Μέ αισθήματα βαθυτάτης συγκι-νή-σεως και εύγνωμοσύνης ύποδε-χθήκαμε πρό ὀλίγου στή Βέροια και στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τήν ιερά εικόνα τῆς Παναγίας τῆς Βη-ματάρισσας, πιστό αντίγραφο τῆς ιστορικῆς και ἐφεστίου εικόνας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, τήν ὁποία μέ πολλή ἀγάπη μετέφερε ἀπό τό Ἁγιώνυμο Ὅρος και τήν περίπυστη Μονή τοῦ Βατοπεδίου ὁ πανοσιολογιώτατος Καθηγού-με-νός της, ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ, μεταφέροντας συγχρόνως και τήν εὐλογία και τή χάρη τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Ἐφόρου και προ-στάτιδος τῆς Μονῆς και ὄλο-κλή-ρου τοῦ Ἄθωνος.

Και ἀποτελεῖ ὄντως μεγάλη εὐ-λο-γία γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας και τόν εὐσεβῆ λαό της ὅτι ἀπό σήμερα μαζί μέ τίς ἄλλες ιερές εἰκόνες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τίς ὁποῖες θησαύρισε στους ἱερούς ναούς και τῆς ιερές Μονές τῆς Ἡμαθίας ἀνά τούς αἰῶνες ἡ εὐ-λάβεια τῶν προγόνων μας και μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας ὡς ἀδιάψευστη ἀπόδειξη τῆς ὀρθοδό-ξου πίστεως τους και τῆς ἰδιαιτέ-ρας τιμῆς πού ἀπέδιδαν πρός τό προσφιλέστατο και ὑπερύμνητο πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου και μητέρας πάντων τῶν χριστιανῶν, ἀλλά και τῆς ἐλληνικότητος αὐτοῦ

τοῦ τόπου, θά ἔχει καί μία ἀκόμη ἱερή καί θαυματουργή εἰκόνα τῆς Θεομήτορος νά τήν προ-στα-τεύει καί νά ἀπαρτίζει μαζί τους «τεῖχος καί ὀχύρωμα» πού θά ἀποτρέπει κάθε προσβολή ὀρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν· θά ἔχει μία ἀκόμη ἱστορική καί χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας Παρθένου, πού θά εἶναι «καταφυγή καί κρα-ταί-ωμα» γιά ὅλους ὅσους θά προσ-φεύγουν σέ αὐτή καί θά αἰτοῦνται τή χάρη της· θά ἔχει μία ἀκόμη σε-πτή καί γλυκυτάτη εἰκόνα τῆς Ὑπε-ραγίας Θεοτόκου πρὸς τήν ὁποία θά μποροῦν οἱ πιστοί νά προσφεύγουν καί νά ἐμπιστεύ-ο-νται τίς χαρές καί τίς θλίψεις τους, τίς ἀγωνίες καί τίς λαχτάρεις τους, τούς πόνους τους καί τίς δυ-σκολίες πού ἀντιμετωπίζουν στήν καθημερινότητά τους.

Γι' αὐτό καί ἐκφράζουμε τήν ὀλό-θυ-μη εὐχαριστία μας καί τήν ἀπέ-ρα-ντη εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τόν πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου γιά τή μεγάλη αὐτή προσφορά τῆς Ἱε-ρᾶς Μονῆς του πρὸς τήν Ἱερά Μη-τρόπολή μας, γιά τήν προσφορά τοῦ πιστοῦ ἀντιγράφου τῆς ἐφε-στίου εἰκόνας τῆς Μονῆς, τῆς εἰ-κό-νος τῆς Παναγίας ἡ ὁποία εἶναι ἐνθρονισμένη στό σύνθρονο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ. Εἶναι τοποθετημένη ἐκεῖ, ὅπως ἔγρα-φε ὁ μακαριστός Γέρων Μωϋ-σῆς ὁ Ἄγιορείτης, «ὡς ἡγουμένη, ἀρχόντισσα, βασίλισσα καί κυρία», ὥστε νά τῆς ἀποδίδεται πάντοτε ἡ ὀφειλόμενη τιμή ὡς Κτιτόρισα καί Βηματάρισσα, διότι ἡ εἰκόνα αὐτή ὑπῆρξε ἐκείνη, ἡ ὁποία «ἡ-τοίμασε τόπον», προκειμένου νά κτισθεῖ στό σημεῖο ὅπου εὐρίσκει-ται σήμερα ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Βατο-πεδίου, ἀλλά καί ὑπῆρξε αὐτή πού μέ θαυμαστό τρόπο διασώθηκε, ὅταν ὁ ἱεροδιάκονος Σάββας, ὁ βη-μα-τάρης τῆς Μονῆς, κατά τή διάρ-κεια μιᾶς ἐπιδρομῆς Ἀράβων πει-ρα-τῶν τόν 10ο αἰώνα, προκειμέ-νου νά τήν σώσει ἀπό τή βέβηλη μανία τῶν ἀλλοθρήσκων τήν ἔρι-ξε μαζί μέ μία λαμπάδα πού ἔκαιε πάντοτε ἐνώπιόν της, ἀλλά καί τόν Σταυρό τοῦ Μεγάλου Κων-στα-ντίνου, πού φυλασσόταν στό Ἱερό Βῆμα, μέσα στό πηγάδι, ἐνῶ ὁ ἴδι-ος συνελήφθη αἰχμάλωτος ἀπό τούς πειρατές καί πωλήθηκε ὡς σκλάβος στούς Ἄραβες πού εἶχαν καταλάβει τήν Κρήτη.

Ἐβδομήντα χρόνια ἀργότερα, ὅταν ἡ Κρήτη ἐλευθερώθηκε ἀπό τούς Ἄραβες καί ὁ βηματάρης ἐπέ-στρεψε καί πάλι στή Μονή, δια-πίστωσε ὅτι οἱ πατέρες δέν εἶχαν βρεῖ ἀκόμη τήν εἰκόνα καί ἔτσι ἀποκάλυψε στόν ἡγούμενο Νικό-λαο ὅτι πρῖν νά μποῦν οἱ πειρατές στό Καθολικό εἶχε προλάβει καί τήν εἶχε ρίξει μαζί μέ τόν Σταυρό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου στό πηγάδι. Ὁ ἡγούμενος ἔδωσε ἐντο-λή νά ἀνοίξουν τό κάλυμμα τοῦ πηγαδιοῦ καί νά δοῦν ἄν ὑπῆρχε κάτι μέσα. Καί τότε βρῆκαν πρὸς μεγάλη ἐκπληξή τους ὅχι μόνο τήν εἰκόνα καί τόν Σταυρό ὀρθια ἐπάνω στό νερό ἀλλά ἀκόμη καί τή λαμπάδα ἀναμμένη μπροστά τους, ὅπως ἔκαιε πρῖν νά τή ρίξει ὁ εὐσεβῆς βηματάρης στό πηγάδι.

Τό διπλό αὐτό θαῦμα τῆς διασώ-σεως τῆς εἰκόνας καί τῆς διατηρή-σεως τῆς

λαμπάδος αναμμένης επί τόσα χρόνια συγκίνησε ιδιαιτέρως τούς μοναχούς τῆς Μονῆς Βατο-πεδίου, καί ἔτσι ἡ εἰκόνα τιμᾶται ἀπό τούς πατέρες τῆς Μονῆς τόσο κατά τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου ὅσο καί κάθε Δευτέρα, ὁπότε καί ψάλλεται Ἱερά Παράκληση πρὸς τήν Κυρία Θεοτόκο.

Αὐτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνας πολὺ-τι-μο ἀντίγραφο θά ἔχουμε τήν εὐλο-γία νά φυλάσσεται στό ἐξῆς στόν Ἱερό Μητροπολιτικό ναό τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Βεροίας, γιά νά ὑπενθυ-μίζει καί σέ μᾶς τά ὑπέρ νοῦν καί ἔννοιαν θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί νά μᾶς παρακινεῖ στήν πίστη ὅτι «πάντα ὅσα θέλει καί βούλεται» πραγματοποιεῖ ἡ παντευλόγητη Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μένουμε πά-ντοτε κοντά της καί νά ἐμπιστευ-ό-μεθα στήν ἀγάπη της τή σωτηρία μας.

Γιά τή μεγάλη αὐτή δωρεά τῆς δικῆς σας ἀγάπης, Ἅγιε Καθηγου-μένε, ἐκφράζω καί πάλιν καί πολ-λάκις τίς ὀλοκάρδιες εὐχαριστίες μου, εὐχόμενος ταπεινῶς ἡ παν-σθε-νουργός χάρη τῆς Κυρίας Θεο-τό-κου νά συνοδεύει καί νά κατευ-θύνει τά διαβήματά σας καί τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητός σας πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν πρὸς σωτη-ρίαν.

[ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ](#)





© Grafeio Typou IMBNK











Πηγή: [imverias.gr](http://imverias.gr)