

Η Χίος τίμησε τον Πρωτομάρτυρα της Άγιο Μεγαλομάρτυρα Ισίδωρο

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Τήν 12ην καί τήν 13ην Μαΐου ἡ Χίος ἐτίμησε Ἀρχιερατικῶς καί μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου τόν Πρωτομάρτυρά της Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Ἰσίδωρο, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καί ἦταν Ἀξιωματικός τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Στόλου. Κατεῖχε τό ἀξίωμα τοῦ “Ὀπτίνου”, δηλαδή τοῦ τροφοδότου τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Στόλου, ἀξίωμα ὑψηλό καί ιδιαίτερα σημαντικό. Ἐπορφύρωσε καί ἠγίασε τά χώματα τοῦ Νησιοῦ μας τό ἔτος 251 καί τό μαρτύριό του συνδέεται ἄρρηκτα μέ τόν μαστιχοφόρο σχίνο τῆς Χίου. Τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου του εὑρίσκεται ἀποτεθησαυρισμένο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου.



Έτσι, μέ τόν έορτασμό του σέ ήμέρα Κυριακή, έπανερχόμεθα σέ παλαιότερη ισχύσασα Τάξι, ώστε στόν Ίερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου ή Ίερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ίσιδώρου καί ή Λιτάνευση τοῦ Ίεροῦ Λειψάνου καί τῆς Ίεράς Εἰκόνας του ανά τάς ὁδούς τῆς πόλεως Χίου νά τελεῖται Ἀρχιερατικῶς σέ ήμέρα Κυριακή (πρίν ή μετά τίς 14 Μαΐου) ανεξάρτητα ἀπό τήν ήμέρα τῆς ἐβδομάδος τῆς 14ης Μαΐου, κατά τήν ὁποία θά τελοῦν τήν Ίερά Μνήμη του οἱ πανηγυρίζοντες καί ὅλοι οἱ ἄλλοι Ίεροί Ναοί.



Τό Σάββατο 12 Μαΐου έτελέσθη Μέγας Άρχιερατικός Έσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἴνουσσῶν κ. Μάρκου καί μέ τήν συμμετοχήν Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως. Τόν Θ. Λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τή σημασία τῆς θυσίας ὑπέρ Χριστοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου, τά ἱερά λείψανα τοῦ ὁποῖου κατέστησαν τή Χίο Ἁγία Τράπεζα γιά νά προσφέρεται τό ἱερό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Στή συνέχεια, ἀναλύοντας ἀπό τό Ἄπολυτικό τοῦ Ἁγίου τήν φράση "... ὡς τοῦ Δεκίου καθεῖλες τήν δύναμιν καί Νουμερίου τό θράσος κατέβαλες..." ἀνέπτυξε θεολογικά γιά τό ἀπό πρίν τή δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἐκδηλωθέν θράσος κατά τοῦ Θεοῦ, πρῶτα ἀπό τό λαμπρότερον Τάγμα τοῦ Ἐωσφόρου, πού ἀπό ἐγωισμό καί ὑπερηφάνεια κατέπεσε, μετά γιά τό θράσος τῶν Πρωτοπλάστων, πού ἀμετανόητοι ἔχασαν τόν Παράδεισον, καί γιά τό θράσος ὄλων ὅσοι μέσα στούς αἰῶνες θέλησαν καί θέλουν νά ἀντιστρατεύονται στό Νόμον τοῦ Εὐαγγελίου, σέ ἀντίθεση μέ τό γεμάτον ζωή, φῶς καί δύναμιν θράσος πού προσφέρει ὁ Χριστός βεβαιώνοντας τούς πιστούς Του "ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε, ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τόν κόσμον". Ἐνα τέτοιον νικητή τοῦ κόσμου γιορτάζουμε σήμερον καί ἐπικαλούμαστε τίς πρεσβεῖες του, ὥστε νά ἀκολουθήσωμε τά βήματά του τόσο στή μαρτυρία αὐτῆς τῆς χριστιανικῆς πίστεως, "αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν", ὅσο καί στό μαρτύριον, ἄν χρειαστεῖ.



Περί τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱεροσαλτῶν Χίου «Ρωμανός ὁ Μελωδός” κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης, ἐκπροσωπώντας τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου καί ἐκ μέρους ὄλων τῶν Ἱεροσαλτῶν τῆς Χίου προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο, ἐπ’ εὐκαιρία τῆς πρῖν ἀπό λίγες ἡμέρες ὀνομαστικῆς του Ἑορτῆς ιερά εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Παῖσιου τοῦ Ἀγιορείτου καί εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο ὑγεία, μακροήμερουσι καί ἐπιτυχία στό πολυδιάστατο ἔργο του. Ὁ Σεβασμιώτατος συγκινημένος εὐχαρίστησε γιά τίς εὐχές τονίσας ὅτι, ὅταν γιορτάζει ἕνας Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα Εὐαγγελιστής οἱ Κληρικοί δεν ἔχουν ὀνομαστική ἑορτή ἀλλά γιορτάζουν ἐκεῖνον πού τούς περιφρουρεῖ καί διαφυλάττει. Ἐτόνισε ἀκόμη τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον του γιά τούς Ἱεροψάλτες ὡς ἐκπροσώπους τοῦ πιστοῦ λαοῦ στή Θ. Λατρεία καί τό μόνο πού θέλω, εἶπε, εἶναι μιά γωνιά στόν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ.



Τήν Κυριακή 13 Μαΐου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός Ὅρθρος καί στή συνέχεια ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μᾶρκο ἐπάνω στό Ἱ. Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στό κέντρο τοῦ Ναοῦ. Τόν Θ. Λόγο ἐκήρυξε ὁ Κήρυκας τοῦ Θείου Λόγου Συνταγματάρχης κ. Δημήτριος Τσαφούλης.



Ἀκολούθησε θριαμβευτικά ἡ Λιτάνευση ἀνά τήν πόλιν τῆς Χίου τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου, πλαισιομένων μέ κοπέλες τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Βαρβασίου Βιβλιοθήκη “Ο ΦΑΡΟΣ” ντυμένες μέ παραδοσιακές στολές τῶν Μαστιχοχωρίων τῆς Χίου, πού κρατοῦσαν κάνιστρα μέ κλαδιά μαστιχοφόρου σχίνου καί τόν καρπό τους τῆ μαστίχα, καί μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Χίου, τῶν Ἀρχῶν, τῆς Φιλαρμονικῆς, τοῦ Στρατοῦ, τῶν Σχολείων, τῶν Σωματείων, τῶν Συνδέσμων, τῶν Προσκόπων καί Σπουδαστῶν τῶν Ἀκαδημιῶν Ε. Ν. Πλοιάρχων καί Μηχανικῶν.



ομάρινη







Τό απόγευμα τής Κυριακῆς ὥρα 6 μ. μ. ἐτελέσθη στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Μεθεόρτιος Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκληση τοῦ Ἁγίου.