

1 Απριλίου 2018

9 διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας για περπάτημα -Δεν θα σε πατήσουν αυτοκίνητα, θα χαζέψεις πράσινο και νεοκλασικά [εικόνες]

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Τώρα που ο καιρός γίνεται πιο ανοιξιάτικος και το Πάσχα είναι μόλις μερικές μέρες μακριά, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την βόλτα στο κέντρο και γύρω από την Αθήνα.

Κι εκτός ότι οι επιλογές είναι πολλές, το εντυπωσιακό είναι αν το καλοσκεφτείς πως η Αθήνα εν τέλει έχει πολλά διαφορετικά πρόσωπα.

Από τη μία πλευρά η πολυσύχναστη εμπορική Ερμού, στην οποία θα δεις κάθε λογής ανθρώπους, από την άλλη η ρομαντική Πλάκα, η οποία ακόμη θυμίζει κάτι από την παλιά Αθήνα του 1900, και γύρω γύρω...το πράσινο Θησείο με την τέλεια θέα, το αστικό Γκάζι με τα ιδιαίτερα loft, αλλά και τα Πετράλωνα με τα μικρά, γραφικά ταβερνάκια.

Κι επειδή το περπάτημα με παρέα δεν είναι μόνο ευχάριστο, αλλά κάνει και καλό στην υγεία μας, οι παρακάτω επιλογές σίγουρα θα σε βάλουν σε πειρασμό για να βάλεις τα άνετα παπούτσια σου και να αρχίσεις τις τσάρκες στο κέντρο... μαζί με τους τουρίστες.

Ποιες διαδρομές αξίζει να περπατήσεις:

Ερμού- Σύνταγμα-Κολωνάκι



Αν δεν μένεις κέντρο, μην πάρεις καν αυτοκίνητο. Κατέβα με το τρένο στο σταθμό Μοναστηράκι και ανηφόρισε προς την Ερμού. Χάζεψε τις βιτρίνες, πάρε ένα θεσσαλονίτικο κουλούρι, αν δεν κάνεις δίαιτα, και όταν φτάσεις στο Σύνταγμα κάνε μία στάση, γιατί μετά αρχίζει η κανονική ανηφόρα. Συνέχισε από την οδό Βουκουρεστίου με τις προσεγμένες μπουτίκ και ανηφόρησε κι άλλο μέχρι να

βρε



Εκεί οι επιλογές είναι πολλές. Μπορείς να συνεχίσεις την βόλτα σου, βλέποντας τις βιτρίνες γνωστών Ελλήνων σχεδιαστών, να πιεις καφέ σε κάποιο από τα πολυσύχναστα καφέ του Κολωνακίου ή να τσιμπήσεις κάτι στα γρήγορα. Το μόνο

σίγουρο είναι πως ο χρόνος θα περάσει πριν το καταλάβεις καν.



Μοναστηράκι- Θησείο

Κλασική διαδρομή!



Η στενή, κρυφή αγορά πίσω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι σε εμπνέει να την περπατήσεις, ενώ μετά από εκεί ο πεζόδρομος με θέα την Ακρόπολη, δίπλα από τις γραμμές του τρένου είναι ίσως και από τους πιο γραφικούς δρόμους στην Αθήνα. Βέβαια ο προορισμός, δηλαδή, το Θησείο είναι το καλύτερο κομμάτι της διαδρομής με το πράσινο και την όμορφη θέα να σε εμπνέει να φτάσεις μέχρι και την Ακρόπολη.



Μοναστηράκι- Γκάζι- Τεχνόπολις

Αν πάρεις πάλι τον ίδιο δρόμο και φτάσεις στο Θησείο, μπορείς αντί να πας αριστερά, να συνεχίσεις ευθεία και να βγεις στην Πειραιώς

Περνώντας την και συνεχίζοντας ευθεία θα δεις το Γκάζι, ενώ αν στρίψεις δεξιά θα βρεθείς μετά από λίγα μέτρα στο Μεταξουργείο. Σίγουρα μία όμορφη επιλογή για κάποιον που θέλει να δει την πιο urban πλευρά του κέντρου.



Πλάκα- Αναφιώτικα

Ισως η καλύτερη επιλογή για σένα που θέλεις λίγο να νιώσεις πως δεν βρίσκεσαι στην Αθήνα, ενώ είσαι στο πιο κεντρικό σημείο!



Η cult γειτονιάς, τα όμορφα νεοκλασικά της , όσο και οι φούξια βοκαμβίλιες που κοσμούν τα γραφικά σοκάκια της, συνθέτουν μια μαγική εικόνα χρωμάτων αλλά και αναμνήσεων για κάποιον που συνήθιζε να πηγαίνει όταν ήταν νέος. Πάντως, αν καταφέρεις και κάνεις όλο τον γύρο της Πλάκας, αξίζει να καθίσεις στα Αναφιώτικα για έναν κρύο μεζέ ή έστω να περάσεις από τις πολυσύχναστες σκάλες τους.



Διονυσίου Αεροπαγίτου- Ακρόπολη

Είναι σίγουρα ο πιο πολυσύχναστος πεζόδρομος, τον οποίο όσες φορές κι αν διασχίσεις δεν βαριέσαι ποτέ, καθώς έχει θέα την Ακρόπολη αλλά και το Ηρώδειο μετά το ηλιοβασίλεμα.



Αν έχεις χρόνο μην ξεχάσεις να επισκεφτείς (ξανά) το Μουσείο της Ακρόπολης ή ακόμη και να ανέβεις στον αρχαιολογικό χώρο αν είσαι αποφασισμένος να περπατήσεις πολύ.



Λόφος Φιλοπάππου

Από τους πιο όμορφους λόφους της Αθήνας που αξίζει να περπατήσεις.



Ξεκίνησε από τον πλακόστρωτο δρόμο του Πικιώνη, συνέχισε από τα χωμάτινα μονοπάτια που ανηφορίζουν μέχρι το Μνημείο του Γάιου Αντίοχου Φιλόπαππου και εκεί στάσου και χάζεψε την θέα προς την Ακρόπολη, το Ηρώδειο, αλλά και την υπόλοιπη Αθήνα. Αν είσαι ρομαντικός τύπος, τότε πήγαινε την ώρα που δύει ο ήλιος και ο ουρανός γίνεται ροζ-μοβ.



Μετς

Τα νεοκλασικά κτίρια, οι όμορφες νεραντζιές και αυτό το κάτι από Αθήνα των 90s είναι και ο λόγος που αξίζει να περπατήσεις στο Μετς και στο κατάπρασινο πάρκο στην κορυφή του λόφου.



Λυκαβηττός

Κι όμως ο Λυκαβηττός δεν είναι μόνο για τα ερωτευμένα ζευγαράκια, άλλα και για όσους θέλουν να περπατήσουν έχοντας θέα.



Περπάτησε μέχρι το εκκλησάκι που υπάρχει στον λόφο και κοντοστάσου λίγο να παρατηρήσεις την Αθήνα από μακριά όποια ώρα της ημέρας κι αν είναι.



Ο λόφος του Αρείου Πάγου

Μπορεί οι περισσότεροι νέοι να μην τον ξέρουν, αλλά εκεί το τοπίο καθώς νυχτώνει φαντάζει ατμοσφαιρικό και η θέα που προσφέρει φαντασμαγορική.



Αν βγεις να περπατήσεις με την παρέα σου, πάρε και την καλή σου διάθεση και κάθισε εκεί να το απολαύσεις.

Φωτογραφίες: Shutterstock

Πηγή: iefimerida.gr