

21 Μαρτίου 2018

Η Μακεδονία ξύπνησε τους Έλληνες

[/ Γενικά Θέματα](#)



**Γιάννης Μήτσιος, τ. Πρόεδρος Συλλόγου Μακεδόνων Ηρακλείου Αττικής «
Ο Μέγας Αλεξάνδρος» & συγγραφέας του βιβλίου «Το στοίχημα της
Αναγέννησης-Το μέλλον της Ελλάδας σ' έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»**



Με αφορμή τα τελευταία συλλαλητήρια για την υπεράσπιση του ονόματος της

Μακεδονίας, της ιστορικής αλήθειας και την αντίδραση στα σχέδια της κυβέρνησης και του ξένου παράγοντα, ο ελληνικός λαός μίλησε.

Η Μακεδονία ξύπνησε τον καταπιεζόμενο Έλληνα, που μετά από μια δεκαετή σχεδόν οικονομική εξαθλίωση του ζητούν τώρα να απαρνηθεί και τα ιστορικά του δίκαια, την ταυτότητά του και να ξεπουλήσει στην κυριολεξία την ψυχή του για τα σχέδια που εξυφαίνουν οι μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή.

Η έκπληξη, ο τρόμος και το δέος που δημιούργησαν τα δύο συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και εκείνα στην ελληνική διασπορά (Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική-Καναδά) ήταν τέτοιος που ένα καταρρέων πολιτικό και μιντιακό σύστημα αιφνιδιάστηκε πλήρως διότι απλά η Μακεδονία ξύπνησε τους Έλληνες από την καταστολή, την οικονομική εξαθλίωση και την καθημερινή πτώση του ηθικού του και της εθνικής του αυτοπεποίθησης.

Παράλληλα ξεγυμνώθηκε στην κυριολεξία και όλο εκείνο το πολιτικό και μιντιακό κατεστημένο ως φερέφωνο ξένων πολιτικών και συμφερόντων που με την συντονισμένη του πολεμική του, υπέρ μια συμβιβαστικής πρότασης προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει πλύση εγκεφάλου στους Έλληνες υπέρ μια λύσης εναντίων των εθνικών μας συμφερόντων.

Η λεγόμενη «ψευτοελίτ», πολιτικοί, πολιτικά κόμματα, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές της κοινής γνώμης της χώρας έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένη εκστρατεία κατασυκοφάντησης του πατριωτικού αισθήματος των Ελλήνων. Και τι δεν ακούσαμε όλη αυτή την περίοδο, όπως: «Πρέπει να τα βρούμε», «όλος ο κόσμος τους αποκαλεί με το συνταγματικό τους όνομα», «έχουμε χάσει κατά κράτος επειδή τους αναγνώρισαν 140 τόσα κράτη», «να μην προκαλούμε», «να αλλάξουμε το όνομα του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης και των ΚΤΕΛ της για να μην μπερδεύονται οι τουρίστες», «στα συλλαλητήρια πήγαν όλοι οι φασίστες, και αποτέλεσαν έναν ετερόκλητο όχλο», «πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση», «καθυστερήσαμε τόσα χρόνια και είναι σε βάρος μας», «αν δεν μπούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ τα Βαλκάνια θα κυλήσουν στην αστάθεια» και ένα σωρό άλλα απίστευτα επιχειρήματα.

Ο ελληνικός λαός όμως στην πλειοψηφία του τα βλέπει, λυπάται, οργίζεται αλλά είναι και αποφασισμένος. Διέψευσε ότι, ο καναπές και η κριτική από τον υπολογιστή δεν θα τον βγάλουν στο δρόμο. Το πατριωτικό αίσθημα, η αίσθηση της ταυτότητας, του πολιτισμού και της ιστορίας είναι στην ψυχή των Ελλήνων όσο και να θέλουν να τα ξεριζώσουν. Ιδιαίτερα σήμερα που οι προκλήσεις και οι επιβουλές της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας είναι τόσο έντονες από τους γείτονες που θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να

αγωνιστούμε για την υπεράσπιση της πατρίδας, της πίστης και της ελευθερίας μας.

Επίκαιρα ηχούν και σήμερα τα λόγια του μεγάλο Έλληνα πατριώτη, μακεδόνα από το Βογατσικό Καστοριάς, Ίωνα Δραγούμη, στις αρχές του 20ου αιώνα και τότε που η Ελλάδα βίωνε παρόμοια σήψη και παρακμή, λίγο πριν το κίνημα στο Γουδί του 1908, την έλευση Βενιζέλου και την απελευθέρωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας με τους βαλκανικούς πολέμους:

«Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Θα μας σώσει από την βρώμα όπου κυλιόμαστε, θα μας σώσει από την μετριότητα και από την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον αισχρό τον ύπνο, θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε».