

Πανήγυρις αγ. Ανθίμου Ίδρυτού και Κτίτορος της Ι.Μ. Παναγίας "Βοήθειας"

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Τήν 15ην Φεβρουαρίου έ. έ. έτελέσθη Αρχιερατικῶς ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου τοῦ Γέροντος, Ἰδρυτοῦ καί Κτίτορος τῆς Ἱεῤῥας Μονῆς Παναγίας "Βοηθείας", ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαisiουμένου ὑπό πολλῶν Ἱερέων καί τῶν Διακόνων καί τήν συμμετοχήν πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει ὄχι μόνον τό Καθολικόν ἀλλά καί τούς χώρους ἔξωθεν αὐτοῦ.



Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος κατά τό Κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή χαρισματική καί θεοφόρο ζωή τοῦ Ἁγίου καί μάλιστα στήν θεολογική ἀνάλυση καί ἐκκλησιαστική σημασία τοῦ ὀνόματός του. Μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε ὅτι “ἔργον τοῦ Κυρίου μας ἐπί τῆς γῆς ἦταν νά φανερώσῃ τό Ὄνομα τοῦ Πατέρα στούς ἀνθρώπους. Στό Εὐαγγέλιον τοῦ Ἰωάννου πρὶν τό πάθος Του ὁ Κύριος λέγει, ὅτι ἐφανερώσά σου τό Ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις. Καί τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου, ΑΝΘΙΜΟΣ, παραπέμπει στήν ὑπό τοῦ Θεοῦ δημιουργία τοῦ κόσμου, ὁ Ὅποιος μέ τό Λόγο Του ἐδημιούργησε τά πάντα “καλά λίαν”. Τό ἄνθος βέβαια προϋποθέτει τίς ρίζες, τόν κορμό, τούς βλαστούς, τά φύλλα, ὥστε, στή συνέχεια, νά ὀδηγηθεῖ στόν καρπό. Καί εὐῶδες ἄνθος ὑπῆρξεν ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας ἔφερε πολύ καρπό στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τό ἄνθος ἔχει, ἐπίσης, καί τή γύρι, ἀπό τήν ὁποία παράγεται τό μέλι. Ἔτσι, καί μελίρρυτος ἀνεδείχθη ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του, στό πλούσιο ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό ἔργο του καί στήν ἴδρυση καί ἀνέγερση τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς.



Τό ὄνομα, ὅπως μαρτυρεῖται στό Βιβλίο τῆς Γενέσεως ἔχει θεία προέλευση. Ὁ Θεός ἔπροίκισε τόν πρῶτο ἄνθρωπο μέ τό δικαίωμα νά δώση τά ὀνόματα. Γι' αὐτό εἶναι θεολογικά θεμελιωμένα ἡ ὀνοματοδοσία, πού ἀφορᾷ καί στούς ἀνθρώπους καί στά Ἕθνη.



Καί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας εἶναι δοσμένο γιά νά ὑπάρχη μέ τήν Ἑλλάδα μας. Δέν νοεῖται ἡ ὑπαρξή τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ χωρίς τήν ἀναφορά του στήν Πατρίδα μας.



Καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε μέ τήν ἐπίσημανση: Γι' αὐτό, Ἕλληνες, “μή δῶτε τά ἅγια τοῖς κυσί μηδέ βάλητε τούς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων”.



ων του





