

Να γιατί είναι η χειρότερη στιγμή για να λυθεί το Μακεδονικό

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Επειδή η προπαγάνδα κυβέρνησης και Αμερικανών στα ΜΜΕ, ότι αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για λύση στο Μακεδονικό ζήτημα, έχει ξεπεράσει τα όρια της κοινής λογικής και της Γνώσης, ας ξεκαθαρίσουμε μια και καλή: Αυτή είναι η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ στιγμή για λύση για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

Είναι η πρώτη φορά που κυβέρνηση με σχεδόν μηδενική εθνική κυριαρχία επί της χώρας, άρα ευάλωτη σε πιέσεις επειδή η χώρα είναι κατεχόμενη οικονομικά, είναι πρόθυμη να λύσει ένα εθνικό θέμα!

Είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανοκίνητος δήθεν μεσολαβητής Νίμιτς προτείνει και πιέζει να αναγνωρίσει η Ελλάδα τη FYROM με ένα όνομα και μετά να αλλάξουν

οι Σλαβομακεδόνες το Σύνταγμα και τους χάρτες!

Είναι η πρώτη φορά που σε περίοδο διαπραγμάτευσης για το Μακεδονικό η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τόσο πολύ τα οικονομικά και εθνικά θέματα της χώρας σε μια δύναμη (ΗΠΑ) που η πολιτική της έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της χώρας.

Είναι η πρώτη φορά που την Ελλάδα κυβερνάει ένα κόμμα, που εχθρεύεται την έννοια της πατρίδας ανοιχτά, με δηλώσεις των περισσότερων στελεχών του, του ίδιου του κόμματος και με πλήρη κάλυψη της πανεπιστημιακής του «κοινότητας», αλλά και της εναπομείνουσας διανοήσής του. Σ' αυτό το πλαίσιο:

Είναι η πρώτη φορά που το κόμμα και ο πρωθυπουργός που κυβερνάει τη χώρα έχουν συμμετάσχει σε συλλαλητήρια υπέρ της αναγνώρισης της FYROM ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και εδώ και στα Σκόπια!

Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζει επίσημα φασίστες και πατριδοκάπηλους όλους τους Έλληνες που αντιτίθενται στην αναγνώριση των Σκοπιανών να ασκήσουν δικαίωμα διεκδικήσεων στα ελληνικά εδάφη. Δηλαδή την πλειοψηφία των Ελλήνων! Γιατί περί αυτού πρόκειται.

Είναι η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να δώσει λύση σε ένα μείζον θέμα χωρίς τη συναίνεση τουλάχιστον όλων των κομμάτων. Δηλαδή σχεδόν όλων των Ελλήνων. Έτσι,

Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση αποπειράται να λύσει ένα εθνικό θέμα στηριγμένη σε κομματίδια της Βουλής που φαίνονται αποδοκιμασμένα στη συνείδηση των πολιτών και δεν διαγράφεται πιθανότητα επανεμφάνισής τους στη Βουλή! Δηλαδή, η κυβέρνηση στηρίζει μια ψηφοφορία για ένα μείζον θέμα σε μια πιθανώς ανύπαρκτη λαϊκή εκπροσώπηση! Δηλαδή στο Ποτάμι! Όπως έγραψα και προ ημερών, το Ποτάμι θα δωρίσει στον Καμμένο μια ενδεχόμενη επανεκλογή στη Βουλή ως πατριώτης (!), ενώ θα έχει υπογράψει τη δική του εξαφάνιση! Ιδιοφυής πολιτική σκέψη!

Η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση, που για πρώτη φορά δεν έχει αρνηθεί τίποτε στον ξένο παράγοντα, με τη δικιολογία ότι πιέζεται!

Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο εντεταλμένος των Αμερικανών δήθεν μεσολαβητής Νίμιτς. Οι θέσεις του είναι οι θέσεις των Σκοπιανών. Όχι τώρα. Διαρκώς. Έχει δηλώσει ότι η Ιστορία δεν τον αφορά και ότι επικεντρώνεται μόνο στην αποδοχή του εφικτού επί της πραγματικότητας.

Την ίδια ώρα, Αμερικανός πρεσβευτής, σε συνέντευξή του, δηλώνει ότι οι ΗΠΑ

στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις τον Νίμιτς, και, το πιο ανησυχητικό: Ότι θα κάνουν «ό,τι περνάει από το χέρι τους» για να δοθεί μια λύση στο όνομα μέχρι τη σύνοδο του NATO το καλοκαίρι!

Θυμίζω εδώ ότι πάνω από 100 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Δημοκρατία της Μακεδονίας από τη μέρα που οι ΗΠΑ αναγνώρισαν πρώτες τη χώρα με αυτή της την ονομασία! Σαν νεύμα για όλους.

Όλα αυτά συμβαίνουν τώρα ενώ η Ελλάδα δεν έχει να κερδίσει τίποτε απολύτως από την αλλαγή του ονόματος των Σκοπίων! Για πολύ απλούς λόγους:

Όσοι υποστηρίζουν ότι έτσι θα γίνει εφικτή η ελληνική οικονομική διείδυση στη γείτονα αγνοούν ότι τα ελληνικά συμφέροντα βρίσκονται ήδη στα Σκόπια με πλείστες επιχειρήσεις και τράπεζες.

Η ελληνική οικονομική διείδυση γίνεται όπως και να λέγονται τα Σκόπια για έναν απλό λόγο: Ακόμα και έτσι χάλια που είναι η Ελλάδα, είναι οικονομικά παρασάγγας μπροστά από τα Σκόπια, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Κόσσοβο, που βρίσκονται στην περιοχή! Είναι η πλησιέστερη οικονομικά ανεπτυγμένη οικονομία με διέξοδο στη θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε από τα Σκόπια. Είναι ισχυρότερη και στρατιωτικά.

Είναι ισχυρότερη διπλωματικά και σε επίπεδο συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς: ΕΕ, NATO, Διεθνή Δικαστήρια, Συμβούλια Ευρώπης.

Κατέχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς δρόμους, από τους οποίους εξαρτάται η ευημερία των Σκοπίων.

Από όλα αυτά τα πασιφανή γίνεται φανερό στον καθένα ότι εκείνοι που έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να θέλουν και να βιάζονται για λύση είναι τα Σκόπια και οι πάτρωνές τους οι ΗΠΑ. Κανείς άλλος!

Επομένως, η Ελλάδα έχει μόνο έναν δρόμο να ακολουθήσει. Να πιέσει και να εκβιάσει για μια λύση ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΤΗ ΘΕΛΕΙ ΕΚΕΙΝΗ. Αλλιώς, να εκβιάσει για διαιώνιση του ζητήματος και πλήρη απομονωτισμό των Σκοπίων.

Αυτό το αυτονόητο, βέβαια, απαιτεί κυβέρνηση με πατριωτική συνείδηση, γνώση του θέματος και αποφασιστικότητα.

Η σημερινή δεν έχει κανένα από τα τρία προαπαιτούμενα. Ο λαός είναι ο μόνος που μπορεί να τη συνετίσει.

Γ. Παπαδόπουλος - Τετράδης

Πηγή: liberal.gr