

# Το Δημόσιο απειλεί με δικαστήρια τον π. Παλαμά και τη Μονή Καλλίπετρας παραμονές Χριστουγέννων

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Όπως αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Παλαμάς, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Καλλίπετρας

ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Π.ΠΑΛΑΜΑ.

Αγίες ημέρες και φέτος και φρόντισαν οι αδελκαστοι διάκονοι του Λαού, στο Δασαρχείο, παραμονές Χριστουγέννων να στείλουν πάλι κλήσεις και δικαστήρια στην ταπεινότητα μας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, αφού έχουν σταλεί παρόμοια χαρτιά στην Πανήγυρη της Μονής ακόμα και τη Μεγάλη Πέμπτη! Φαίνεται υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση σε ιερές και εορτιες ημέρες!!!

Αυτή τη φορά μας καλούν να παραδοσουμε τον υπεραιωνόβιο ελαιώνα της μονής Καλλιπετρας στο Δασαρχείο εντός 5 ημερών! Θα θέλουν μάλλον να μαζέψουν τις ελιές και βιάζονται! Μονο που δε το ζητούν από τη Μονή που της ανήκει, αλλά προσωπικά από εμένα απειλώντας με πρόστιμα και ποινες! Τώρα ποιος να εξηγήσει στο Δασαρχείο ότι δεν έφερα τον ελαιωνα από το σπίτι μου εγω ο κακομοίρης καλογερακος;;;;;

Ο καλογερος δεν έχει απολύτως τίποτα δικό του (εκτός από τον τάφο του) πολύ περισσότερο ολόκληρο ελαιώνα για να τον παραδοσει σε κάποιον άλλον!!! Βέβαια μέσα στην γενική ξεφτίλα της κατάντιας της ελληνικής κοινωνιας έχουμε τον βεζύρη που θέλει να γίνει χαλίφης στη θέση του Χαλίφη, έχουμε τον υστερικό χαλίφη που ουρλιάζει και φωνάζει κι είναι να τον λυπασε για τον μονιμο νευρικό κλονισμό και για τα σημάδια που του δίνει ο Θεός μπας και ηρεμισει...

Είναι κι αυτοί που μαζευονται σε ένα γραφείο και χασκογελουν τρίβοντας τις κοιλίες τους διασκεδάζοντας όταν ταράζουν μια φουχτα φιληсуχα καλογερακια που μόνο προσεύχονται και λατρεύουν τον αληθινό Θεό... κι όλοι αυτοί βέβαια ισχυρίζονται πως «κάνουν τη δουλειά τους».

Γενικά μιλάμε αλλά και γενικά διακρίνεται ένας ιδιαίτερος ζήλος!!!! Φαίνεται πως κάποιος ζήλεσαν τη δόξα του σκωληκοβρωτου Ηρώδη! Προς πείσμα αυτών, και φετος στην ταπεινή φάτνη της Καλλιπετρας, (της πιο ταπεινής και περιφρονημένης Μονής της Ημαθίας), θα γεννηθει κι εδω ο Χριστος, ο Αναμορφωτής του κόσμου.... ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!



Πηγή: [ekklisiaonline.gr](http://ekklisiaonline.gr)