

8 Δεκεμβρίου 2017

Τη Μονή Βατοπαιδίου ευχαριστεί η Μητρόπολη Κισάμου

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)





Εκεί που τα ανθρώπινα μοιάζουν να οδηγούνται σε αδιέξοδο και απελπισία, η αγάπη του Θεού απλόχερα αγκαλιάζει το πλάσμα Του και θεραπεύει τους πόνους και τις πληγές του, καθώς στους χαλεπούς καιρούς μας υπάρχουν άνθρωποι που από το περίσσευμα της αγάπης τους προσφέρουν «έλαιον και οίνον» στον πάσχοντα και εμπερίστατο αδελφό.

Η Ι. Μητρόπολις μας ευγνωμόνως ευχαριστεί τους δεκάδες-εκατοντάδες επώνυμους και ανώνυμους που, σιωπηλά και αθόρυβα, στηρίζουν το προνοιακό και φιλανθρωπικό έργο Της, τόσο στο Αννουσάκειο Ίδρυμα, όσο και το Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητροπόλεως. Ιδιαίτερα μνημονεύει και ευχαριστεί την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, τον Καθηγούμενο αυτής Γέροντα Εφραίμ και την περί αυτόν συνοδεία δια την διαχρονική στήριξη εις την διακονία ανακούφισης του αναγκεμένου αδελφού, μέσω των προνοιακών δομών του Αννουσάκειου Ιδρύματος Της.

Ενισχύοντας την Κοινωνική Κουζίνα του Αννουσάκειου, που προσφέρει 1500 μερίδες φαγητού εβδομαδιαία, ως και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Ιδρύματος, μέσω του οποίου ανακουφίζονται, σε καθημερινή βάση, εκατοντάδες εμπερίστατοι συνάνθρωποι μας, αλλά και θέλοντας να συμβάλλει εις την κάλυψη των αυξημένων

αναγκών λόγω των επερχόμενων εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου, όπου οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος θα διαθέσουν επιπλέον περί τα 500 δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, (μεμονωμένα πρόσωπα και οικογένειες) η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου ευγενώς απέστειλε προς το Αννουσάκειο Ίδρυμα μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενισχύοντας έτσι τις δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Ιδρύματος (Συσσίτιο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ως και τις 2 δομές «Βοήθεια στο σπίτι» του Αννουσάκειου).

Η προσφορά αυτή αγάπης περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες από: Όσπρια, (φακές, φασόλια, φάβα, ρύζι), ζυμαρικά, αλεύρι, ζάχαρη, πολτός ντομάτας, πατάτες, κ.α. Όπως δήλωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Αννουσάκειου: «Όσο υπάρχουν άνθρωποι που σκύβουν στον πόνο του δοκιμαζόμενου αδελφού, τόσο ο Χριστός θα γεννάται στις καρδιές των ανθρώπων.

Ευγνώμονες οι ευχαριστίες μας προς τον Καθηγούμενο της Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τόσο απλόχερα και αγαπητικά μεταμορφώνει την αγάπη σε πράξη, δια την ποικιλόμορφη και ουσιαστική στήριξη και αρωγή του εις την ταπεινή διακονία και βηματισμό μας», κατέληξε ο Επίσκοπος μας ευχόμενος όπως σύντομα εκλείψουν οι ανάγκες αυτών των παροχών.



Πηγή: ekklisiaonline.gr