

1 Δεκεμβρίου 2017

## **Η πανήγυρη των Αγίων Πέντε και Δέκα μαρτύρων πολιούχων Κιλκίς· Μεταφορά για προσκύνηση της Παναγίας Σουμελά**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)





Κατά το διήμερο 27 και 28 Νοεμβρίου πανηγύρισε ο ιερός Ναός των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων στο Κιλκίς.

Στις 5μμ πραγματοποιήθηκε υποδοχή της ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά, που μετέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων και ο Πρόεδρος του Σωματίου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης κατόπιν αιτήματος του επιχώριου Μητροπολίτη Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ.

Ακολούθησε πολυαρχιερατικός εσπερινός της εορτής χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών κ. Θεολόγου, ο οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο.

Το πρωί της εορτής στον όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος και στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σερρών κ. Θεολόγος, Λαγκαδά κ. Ιωάννης, Ιερισσού κ. Θεόκλητος και Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ.

Ο κ. Παντελεήμων στο κήρυγμά του τόνισε πως «Όλοι καλούμεθα νά δίνουμε στή ζωή μας τήν όμολογία τής πίστεώς μας μέ τόν λόγο μας αλλά κυρίως μέ τά έργα μας. Άς μήν νομίζουμε ότι όμολογία πίστεως άπαιτεΐται μόνο από εκείνους πού



ζούν σέ ἄθεα καί εἰδωλολατρικά περιβάλλοντα. Ἄς μὴν νομίζουμε ὅτι ὁμολογία πίστεως ἦταν μόνο αὐτή πού ἔδιναν οἱ μάρτυρες ἐνώπιον τοῦ βήματος τοῦ δικαστοῦ λίγο πρὶν ἀπὸ τό μαρτύριο. Ὁμολογία πίστεως δίδει κανεὶς σέ κάθε ἐποχή καί σέ κάθε περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ζεῖ καί κινεῖται. Τήν δίδει, ὅταν μέ τή ζωή του δείχνει ὅτι ἐφαρμόζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅτι ζεῖ τήν ἐν Χριστῷ ζωή, χωρίς νά διστάζει νά πεῖ ὅτι νηστεύει, προσεύχεται, ἐκκλησιάζεται ἢ κάνει τόν σταυρό του· ὅταν ὑποστηρίζει τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως καί τήν Ἐκκλησία τίς στιγμές πού κάποιος ἄλλος τήν κατακρίνει, τήν χλευάζει, τήν συκοφαντοῦν, τήν ἀπορρίπτουν, χωρίς νά φοβᾶται ἄν θά εἰρωνευθοῦν ἢ θά χλευάσουν καί τόν ἴδιο.

Καί δέν εἶναι λίγες οἱ εὐκαιρίες πού καλούμεθα νά δώσουμε καί ἐμεῖς τή δική μας ὁμολογία πίστεως, ἔστω καί ἐάν ζοῦμε σέ μία ἐποχή καί σέ ἕνα κόσμο πού θεωρητικά εἶναι χριστιανικός, καί οἱ ἄνθρωποι γύρω μας εἶναι βαπτισμένοι στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Γιατί καί οἱ ἅγιοι πεντεκαίδεκα μάρτυρες γεννήθηκαν σέ μία ἐποχή κατὰ τήν ὁποία ἡ χριστιανική πίστη εἶχε ἤδη καθιερωθεῖ. Καί ὅμως βρέθηκε ἕνας αὐτοκράτορας, ὁ Ἰουλιανός, πού θέλησε νά διαγράψει τήν πίστη στόν Χριστό ἀπὸ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί κατεδίωξε τούς χριστιανούς μέ τόν ἴδιο σκληρό τρόπο μέ τόν ὁποῖο τούς εἶχαν καταδιώξει καί οἱ παλαιοὶ εἰδωλολάτρεις αὐτοκράτορες· καί ἔτσι πλούτισε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μέ νέους μάρτυρες, πού, ὅπως καί οἱ ἐν Τιβεριουπόλει μαρτυρήσαντες πεντεκαίδεκα μάρτυρες, ἔδωσαν τήν ὁμολογία τῆς πίστεως καί ὑπέμειναν καρτερικά τό μαρτύριο γιά νά μὴ















Πηγή: [orthodoxia.info](http://orthodoxia.info)