

19 Νοεμβρίου 2017

Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στην Γουατεμάλα· Ινδιάνοι των Μάγια ψέλνουν στα ελληνικά

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στη λειτουργία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη και Κεντρικής Αμερικής, Αθηναγόρα, σε ορθόδοξη εκκλησία σε χωριό της Γουατεμάλα όπου εκατοντάδες απόγονοι της φυλής των Μάγια έψαλαν το «Εις πολλά έτη δέσποτα»

Το συνηθίζει άλλωστε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, Αθηναγόρας να ταξιδεύει απ' άκρη σε άκρη της κεντρικής Λατινικής Αμερικής μέχρι την Τζαμάικα και την Αϊτή και να διαδίδει το ελληνικό πνεύμα και την ελληνική ορθόδοξη παιδεία.

Γεννημένος στο Σικάγο από Έλληνες γονείς, θεωρείται αρκετά δημοφιλής στους ομογενείς συμπατριώτες μας καθώς έχει φροντίσει να υψώσει την γαλανόλευκη σε όλη την κεντρική Λατινική Αμερική βοηθώντας όπου διαπιστώνει πως υπάρχει ανάγκη.

<https://www.youtube.com/watch?v=eOcooiuA8Fo>

Μάλιστα έχει προσφέρει και οικονομική βοήθεια σε αρκετούς νέους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να σπουδάσουν στις θεολογικές σχολές των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Στα τέλη του Αυγούστου τελέστηκαν στο Αγουακάτε της Γουατεμάλας τα εγκαίνια του πρώτου Καθεδρικού Ναού της χώρας, που οργάνωσε ο πατήρ Δαμιανός, Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Μεξικού. Και τότε εκατοντάδες απόγονοι της φυλής των Μάγια υποδέχθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Αθηναγόρα με τα άγια λείψανα των μαρτύρων, κατακλύζοντας το ναό, γεγονός που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος έψελνε στα ελληνικά το Χριστός Ανέστη δημιουργώντας κατανυκτική ατμόσφαιρα.

<https://www.youtube.com/watch?v=-hjdazwzePY>

Σε παλαιότερη ομιλία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεξικού είχε πει ότι ο κόσμος τον αγκάλιασε από την πρώτη κιάλας στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Κεντρική Αμερική.

«Άρχισαν να μου χτυπάν την πόρτα «Θέλουμε Ορθοδοξία!» Δεν είχα σκοπό να κάνω Ιεραποστολή, είχα σκοπό να υπηρετήσω τον λίγο ελληνισμό που μου δώσε ο Θεός» είχε πει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης, που θυμήθηκε και τα λόγια του εκλιπόντος ηγέτη της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο.

Ο Κάστρο θέλοντας να τον ευχαριστήσει για το έργο του, του είχε πει χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ που φέρνετε την Ορθοδοξία στην Κούβα»

Το έργο της Μητρόπολης στη Γουατεμάλα

Η Ιερά Μητρόπολη Μεξικού με ποιμενάρχη το Σεβασμιώτατο Μεξικού Αθηνάγορα τα τελευταία είκοσι χρόνια, αγωνίζεται στο χώρο της Κεντρικής Αμερικής για τη διάδοση της αληθινής Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης.

Η αρχή της πορείας αυτής χαρακτηρίστηκε από αργά βήματα, ωστόσο στη συνέχεια εμφανίστηκε μεγάλη ανταπόκριση από τον τοπικό πληθυσμό.

Έτσι, κατά τη διάρκεια των δύο αυτών δεκαετιών, ιδρύθηκαν πάνω από σαράντα καινούργιες εκκλησίες σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής όπως στην Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα και άλλες, με νέους, πνευματικούς ιερείς, άρτια καταρτισμένους με ανώτατες σπουδές Θεολογίας στην Ελλάδα.

Μία από τις πιο πρόσφατες και μεγαλύτερες ιεραποστολικές προσπάθειες της Μητροπόλεως είναι αυτή που γίνεται στη Γουατεμάλα προς τους γηγενείς πληθυσμούς των Μάγια. Οι άνθρωποι αυτοί στερούνται των βασικών αγαθών, ωστόσο έχουν επιδείξει φοβερή πίστη και αγάπη προς την Ορθοδοξία.

Κατοικούν στη βορειοανατολική περιφέρεια της χώρας, που ονομάζεται Peten και αριθμούν περίπου 350 χιλιάδες.

«Είναι συγκινητικό να τους βλέπεις να βαδίζουν μέσα στο δάσος, για να προσέλθουν στον πλησιέστερο Ιερό Ναό να εκκλησιαστούν» είχε πει χαρακτηριστικά ο Πρωτοσύγκελλος Ι. Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Δαμιανός.

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, orthodoxia.info