

Μνήμη των αγίων Τεσσάρων Ρεθυμνίων Νεομαρτύρων

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Μέ κατάνυξη και τήν πάνδημη συμμετοχή τῶν εὐσεβῶν καί εὐγενῶν Ρεθυμνίων ἡ Ἴ-ε-ρά Μη-τρό-πο-λη Ρε-θύ-μνης καί Αὐ-λο-πο-τά-μου, καί ἰ-δι-αί-τε-ρα ἡ πό-λη τῆς Ρε-θύ-μνης, ἐ-όρ-τα-σαν καί ἐ-φέ-τος τήν Μνή-μη τῶν Ἄ-γί-ων Τε-σά-ρων Νε-ο-μαρ-τύ-ρων, Γε-ωρ-γί-ου, Ἄγ-γε-λῆ, Μα-νου-ήλ καί Νι-κο-λά-ου, στόν μεγαλοπρεπή Ἴ-ε-ρό Να-ό τους, ὁ ὁ-ποιῖ-ος ἔχει θεμελιωθεῖ στή γῆ πού ἀγιάσθηκε μέ τό αἷμα τους, ὅ-που καί φυ-λάσ-σον-ται, ὡς ὁ πολυτιμότερος θησαυρός τῆς Ἐκ-κλη-σί-ας τῶν Ρε-θυ-μνί-ων, οἱ Τί-μι-ες Κά-ρες τους.



Τό ἐ-σπέ-ρας τῆς Παρασκευῆς 27^{ης} Ὀ-κτω-βρί-ου 2017 τε-λέ-σθη-κε ὁ Μέ-γας Ἀρ-χι-ε-ρα-τι-κός Ἐ-σπε-ρι-νός, χο-ρο-στα-τοῦν-τος τοῦ Σεβ. Μη-τρο-πο-λί-του Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, μέ τήν συμμετοχή Ἡγουμένων τῶν Ἱ-ε-ρῶν Μο-νῶν καί πολλῶν Κληρικῶν τῆς Μη-τρο-πό-λε-ώς μας καί ἄλ-λων ἐκ-κλη-σι-α-στι-κῶν ἐ-παρ-χι-ῶν. Μέ τήν προτροπή τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Εὐγενίου, τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Πετράκος, Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὑδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος εὐχαρίστησε τόν π. Φιλόθεο γιά τήν παρουσία καί τήν ὁμιλία του καθώς καί ὄλους ὅσοι παραβρέθηκαν κατά τήν Ἑορτή τῶν Ἀγίων μας, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Ταξίαρχος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, Διοικητής τῆς 5ης Μεραρχίας Κρητῶν, καί ὁ Ἀντισυνταγματάρχης κ. Δημήτριος Ροδάκης, Διοικητής τοῦ 547 Ἀερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικοῦ. Ὁ Ἐ-πί-σκο-πός μας, ἀτενίζοντας μέ συγκίνηση τίς Τίμιες Κάρες τῶν Ἀγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στό μέσον τοῦ Ναοῦ, εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἄς ἔλθουν σέ αὐτήν τήν εὐλογημένη γωνιά τῆς κρητικῆς γῆς, τή νοτισμένη μέ τό αἷμα τῶν Ἀγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τί βγάζει τό Ρέθυμνο. Ἄγιους βγάζει τό Ρέθυμνο καί αὐτή ἡ Τοπική Ἐκκλησία».



Τό πρω-ί τοῦ Σαββάτου 28^{ης} Ὀ-κτω-βρί-ου 2017, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος χοροστάτησε κατά τόν Ὅρθρο καί στή συνέχεια προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία συμμετεῖχαν πολλοί Κληρικοί. Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου μας τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἄρχιμ. Ἄνθιμος Μαντζουράνης.



Με-τά τό πέ-ρας τῆς Θεί-ας Λει-τουρ-γί-ας πραγ-μα-το-ποι-ή-θη-κε ἡ Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο, προ-ε-ξάρ-χον-τος τοῦ Σεβ. Μη-τρο-πο-λί-του Ρε-θύ-μνης καί Αὐ-λο-πο-τά-μου κ. Εὐ-γε-νί-ου, στήν ὁ-ποί-α πα-ρέ-στη-σαν ἐκ μέ-ρους τῆς Ἑλ-λη-νι-κῆς Κυ-βερ-νή-σε-ως ὁ Ὑ-πουρ-γός Ὑ-γεί-ας καί Βου-λευ-τής Ρε-θύ-μνου κ. Ἄν-δρέ-ας Ξαν-θός καί οἱ λοι-πές το-πι-κές πο-λι-τι-κές, στρα-τι-ω-τι-κές καί ἀ-στυ-νο-μι-κές Ἀρ-χές.



Τό ἐ-σπέ-ρας τοῦ Σαββάτου πραγ-μα-το-ποι-ή-θη-κε ὁ μεθέορτος Μέ-γας Ἀρ-χι-ε-ρα-τι-κός Ἐ-σπε-ρι-νός, χο-ρο-στα-τοῦν-τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, καί στή συ-νέ-χει-α ἡ Λι-τά-νευ-ση τῶν Τι-μί-ων Κα-ρῶν τῶν Ἀ-γί-ων Τεσ-σά-ρων Μαρ-τύ-ρων. Στήν Ἱ-ε-ρά Λι-τα-νεί-α συ-με-τεί-χαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Σεβ. Μη-τρο-πο-λί-της Κυ-δω-νί-ας καί Ἀ-πο-κο-ρώ-νου κ. Δα-μα-σκη-νός, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, συ-νο-δευ-ό-με-νος ἀ-πό τόν Πρω-το-σύ-γκελ-λό του Πα-νο-σι-ολ. Ἀρ-χιμ. Τίτο Ταμπακάκη, ἐ-νῶ ἐκ προ-σώ-που τοῦ Σεβ. Μη-τρο-πο-λί-του Λάμ-πης, Συ-βρί-του καί Σφα-κί-ων κ. Εἰ-ρη-ναί-ου πα-ρέ-στη ὁ Πρω-το-σύ-γκελ-λός του Πα-νο-σι-ολ. Ἀρ-χιμ. Ἀ-θα-νά-σι-ος Κα-ρα-χά-λι-ος. Στήν Λι-τά-νευ-ση ἔ-λα-βαν μέ-ρος οἱ Ἀρ-χές τοῦ τό-που μας, τι-μη-τι-κό Ἄ-γη-μα τοῦ 547 Α/Μ Τάγματος Πε-ζι-κοῦ, ἡ Δημοτική Φιλαρμονική



συ-θροῦ
ους τό









Άπό την Ίερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου