

11 Οκτωβρίου 2017

## **Είμαι «ομοφοβικός», «φασίστας» και «χριστιανοταλιμπάν»... (τώρα μπορώ να μιλήσω;)**

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)



*Ο δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος γράφει για όσα τεκταίνονται στην επικαιρότητα για την αλλαγή φύλου και όχι μόνο...*

Μεγάλη βραδιά η χθεσινή. Σπουδαία. Η Ελλάδα πήγε μπροστά. Πολλά βήματα. Έτη φωτός.

Από το... σύμφωνο συμβίωσης είχαμε να νιώσουμε τέτοια χαρά. Νιώσαμε, ρε παιδί μου, Ευρωπαίοι... Ανοικτοί στις προκλήσεις των καιρών. Ανοικτοί γενικώς.

Καμαρώσαμε την... παλικάρη, με το μούσι της και τη φούστα της, που πανηγύρισε από τα θεωρεία της Βουλής και μας ήρθαν στο μυαλό για μια ακόμη φορά οι στιγμές που ο Κώστας φίλησε στο στόμα τον Μηνά, όταν ο Τσίπρας με τον Καμμένο και τις λοιπές... προοδευτικές δυνάμεις, είχαν αναγνωρίσει το δικαίωμα τους, να ζουν σαν ζευγάρι.

Μεγάλες στιγμές.

Δικαίωση αγώνων ετών και ετών...

Ξέρετε σε πόσα gay pride συμμετείχαν ο Μηνάς και ο Κώστας για να αναγνωριστεί το δίκαιο του αιτήματος του, να είναι ζευγάρι και να κάνουν οικογένεια;

Αλλά δεν μας/τους έφτανε αυτό.

Θέλανε και ο Μηνάς να μπορεί πριν καλά-καλά καταλάβει ότι υπάρχει, να έχει τη δυνατότητα να γίνει Σούλα... Στα 15 του. Γιατί όχι στα 14 ; Στα 12; Στα 8; Να κάνει η μάνα... Λάθος!

Μην γινόμαστε οπισθοδρομικοί τώρα...

Ποια μάνα; Αυτή που γεννήθηκε και θα πεθάνει μάνα ή η άλλη που γεννήθηκε πατέρα αλλά στην πορεία αποφάσισε πως θέλει να γίνει μάνα;

Τι σημαίνει δεν μπορεί να γίνει μάνα επειδή γεννήθηκε αρσενικός;

Σιγά μην μας πει η φύση τι γίνεται και τι δεν γίνεται...

Ποια φύση; Τώρα προέχει η πρόοδος! Να πάμε μπροστά. Έστω και με την όπισθεν... Ποια οικογένεια, τώρα, όπως την ξέρατε; Με τον μπαμπά, τη μαμά και τα παιδιά. Τι «παλιακά» είναι αυτά;

Η σωστή οικογένεια πρέπει να έχει δυο μπαμπάδες ή δυο μαμάδες, που θα πάρουν το καροτσάκι τους και θα πηγαίνουν, άμα λάχει, μέχρι τα Jumbo να κάνουν τα

ψώνια τους... Αυτές είναι οι οικογένειες που είναι IN. Οι άλλες είναι passé...

Το ρεύμα, παιδιά, το ρεύμα! Μην χάσουμε την πρόοδο, επουδενί... Αυτή, που αν πεις «παιδιά, αυτό δεν είναι φυσιολογικό» σε λέει «ομοφοβικό»...

Αυτή, που αν αγανακτείς επειδή κάποια «καλόπαιδα» καίνε την ελληνική σημαία, σε λέει «φασίστα»...

Κι αυτή, που αν κάνεις τον Σταυρό σου, σε λέει «χριστιανοταλιμπάν»... Α... Κι αυτή που δίνει δικαίωμα σε έναν τύπο να εύχεται να «ψοφήσει» ένα κοριτσάκι που δίνει μάχη με τον καρκίνο αλλά πέφτει να «φάει» έναν άλλο που διαφωνεί δημόσια με την αλλαγή φύλου κτλ.

Τα πράγματα είναι απλά. Όσο, η πλειοψηφία, η πραγματική, όλοι εσείς, εμείς που διαφωνούμε με όλα αυτά, καθόμαστε στον καναπέ και το πιο βαρύ είναι να πατήσουμε κάνα... dislike στο Facebook, όλη αυτή η παρωδία θα συνεχίζεται... Και θα συνεχίζεται γιατί το σχέδιο άλωσης της χώρας που λέγεται Ελλάδα, για να φτάσει μέχρι το τέλος, το τέρμα, οι πυλώνες που κράταγαν όρθια αυτή την χώρα πρέπει να γκρεμιστούν... Κι αυτή η ιστορία δεν είναι τωρινή. Ξεκίνησε πριν από χρόνια... Πολλά χρόνια. Δεν υπάρχουν πιο συκοφαντημένες αξίες από την οικογένεια, την πατρίδα και τη θρησκεία... Δεν είναι το ξεκίνημα του «πολέμου» αυτό που ζούμε τώρα. Η κορύφωση του είναι...

Το ποιος θα νικήσει όμως στο τέλος, θα το αποφασίσεις εσύ... Ή τουλάχιστον πρέπει να το αποφασίσεις εσύ... Εσύ που φοβάσαι, να μην σε πουν ομοφοβικό, φασίστα και χριστιανοταλιμπάν. Κι ας ξέρεις ότι είσαι απλά φυσιολογικός, πατριώτης και θρησκευόμενος... Τι; Δεν τις θυμάσαι πια αυτές τις λέξεις; Πώς να τις θυμάσαι; Αφού στις έχουν θάψει... Εκεί που κάπου δίπλα, θα θάψουν κι εσένα... Με τις αξίες σου.

Τιμής ένεκεν.

Πηγή: [newsbomb.gr](http://newsbomb.gr)