

25 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση για αγιοκατατάξεις Σέρβων Αγίων, Μαρτύρων και Οσίων

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)





Εγκύκλιο σημείωμα με θέμα: “Ενημέρωσις περί της κατατάξεως εν τοις Αγιολογικοῖς Δέλτοις Σέρβων Αγίων, Μαρτύρων και Οσίων” απέστειλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Δείτε παρακάτω την σχετική ενημέρωση της Ιεράς Συνόδου:

Πρός
Τὴν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν καὶ
Τὰς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα : «*Ενημέρωσις περὶ τῆς κατατάξεως ἐν τοῖς Ἀγιολογικοῖς
Δέλτοις Σέρβων Ἁγίων, Μαρτύρων καὶ Ὁσίων*»

Διὰ τοῦ παρόντος, καὶ κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 838,
839, 840, 841/5.9.2017 ἐγγράφου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου
Σερβίας κ. Εἰρηναίου, ἀνακοινῶνται ἡ δι' Ἀποφάσεως τῆς Ἱεράς
Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Σερβικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας
κατάταξις ἐν ταῖς Ἀγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας Σέρβων
Ἁγίων, Μαρτύρων καὶ Ὁσίων, καὶ καθορίζονται αἱ ἡμέραι ἐν
αἷς τιμᾶται ἡ μνήμη αὐτῶν κατ' ἔτος ὡς ἀκολουθῶς:

1. τοῦ Ἁγίου Παΐσιου Janjevac, Πατριάρχου Πεκίου, ἐορταζο-
μένου τῆ 15^ῃ μηνός Ὀκτωβρίου,
2. τοῦ Ὁσίου Στεφάνου ἐκ Tronosa, ἐορταζομένου τῆ 17^ῃ μη-
νός Σεπτεμβρίου,
3. τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Βικεντίου Krdžić, Μητροπολί-
του Σκοπίων, Ἀββᾶ Βλαδιμήρου Protić καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύ-
ρων τῆς Surdulica, τῶν θανατωθέντων κατὰ τὴν περίοδον
τῶν ἐτῶν μεταξύ 1915 καὶ 1918, ἐορταζομένων τῆ 29^ῃ μηνός
Μαΐου,
4. τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐκ Riva, τῶν ὑπὸ τῆς γερμανι-
κῆς μεραρχίας «Πρίγκηψ Εὐγένιος» θανατωθέντων κατὰ τὸν
Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, ἐορταζομένων τῆ 7^ῃ μηνός Ἰουνίου,

5. τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐκ Velika καὶ ἄνω Polimlje, τῶν ὑπὸ τῆς αὐτῆς γερμανικῆς μεραρχίας θανατωθέντων κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, ἐορταζομένων τῇ 28^ῃ μηνὸς Ἰουλίου,
2. τοῦ Ὁσίου Ἰακώβ ἐκ Tumane, ἐορταζομένου τῇ 21^ῃ μηνὸς Αὐγούστου.

Ταῦτα γνωρίζομεν ὑμῖν πρὸς ἐνημέρωσιν.

Ἐντολὴ καὶ Ἐξουσιοδοτήσῃ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου



Ὅπως δημοσίευσε ἤδη το Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων Romfea.gr, σε αἰγιοκατατάξεις προέβη ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας τον περασμένο Μάιο, τις οποίες κοινοποίησε πρόσφατα καὶ ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στις Ἱερές Μητροπόλεις.

Ὅπως ὅμως πληροφορούμαστε, καὶ ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων προβαίνει σε αἰγιοκατατάξεις, ἐνέργεια με τὴν ὁποία δὲν συμφωνεῖ ἡ Κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἀχρίδας, με τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη.

Μάλιστα, τελευταία, ὁ μακαριώτατος Ἰωάννης, βλέποντας ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἶδους οἱ ἐνέργειες δὲν οδηγοῦν πρὸς καὶ θὰ δημιουργήσουν ἐπι πλεόν δυσχέρειες, ἀπέστειλε ἐπίσημη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν σχισματικὸ ἀρχιεπίσκοπο Στέφανο, καὶ προτείνει νὰ μὴν προβαίνουν σε τέτοιου εἶδους ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες δὲν ευκολύνουν στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων μεταξὺ τους.

Ἡ μόνη κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν περιοχὴ εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, στὸ ὁποῖο ἀνήκει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, με ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἰωάννη, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀποσχίσθηκε ἀντικανονικὰ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Σκοπίων με τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Στέφανο.

Ἡ μὴ ἀναγνωρισμένη Ἐκκλησία τῆς ΠΓΔΜ, ἡ λεγόμενη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία», χρησιμοποιοῦν συχνὰ τὴν καλοσύνη τῶν πολλῶν μοναχῶν ἀπὸ διάφορες τοπικὲς Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν καλοπροαίρετη στάση ἀπέναντί της, καὶ αὐτὴν τὴν

στάση θέλει να την εκμεταλλευθεί και να πει ότι αυτό σημαίνει αναγνώριση μερικών αγιοκατατάξεων που έκανε εφέτος.

Για τον λόγο αυτόν, ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης, στις 27 Απριλίου 2017, απέστειλε επιστολή προς την Σύνοδο της μη αναγνωρισμένης Εκκλησίας της ΠΓΔΜ, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Μας είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ρωσσίας, της Ελλάδος, ακόμη και το Άγιον Όρος, σας επισημάναν να μην προχωράτε σε πράξεις που δεν μπορούν να αναγνωριστούν από τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Κάνατε αγιοκατατάξεις σε αγίους, κληρικούς που δεν ήταν υπό την δικαιοδοσία σας. Ο μοναχός Κυπριανός ήταν ηγούμενος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως το 1780, και ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος, της Σερβικής Ορθόδοξου Εκκλησίας, το 1940.

Είναι γνωστό ότι το Σχίσμα δεν γεννάει αγίους καί από το 1967 εσείς, δυστυχώς ακόμα δεν είστε στην λειτουργική και κανονική ενότητα με την Μία, Αγία, καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Αυτές οι αγιοκατατάξεις μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις για την κανονική κατάστασή σας.

Υποθέτοντας ότι στο εγγύς μέλλον θα υπάρξει λύση για την δική σας κανονική κατάσταση, οι αγιοκατατάξεις που κάνατε, δεν θα μπορούν να γίνουν δεκτές κατ' οικονομίαν, επειδή κανένας επίσκοπος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αποδεχθεί τις αποφάσεις της Συνόδου στην οποία δεν συμμετείχε και έχει αντίθετη στάση με αυτήν την Σύνοδο.

Αυτά σας τα γράφουμε μόνον από ενδιαφέρον και για το καλό της Εκκλησίας.»

Αυτό είναι περίπου το νόημα της Επιστολής του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη, σε μετάφραση, προς τον Αρχιεπίσκοπο(;) Στέφανο.

Αλλά όπως φαίνεται, η Σχισματική Εκκλησία αυτενεργεί, χωρίς να δεσμεύεται από τις άλλες Εκκλησίες, και μάλιστα το Πατριαρχείο της Σερβίας, από το οποίο και αποσχίσθηκε το 1967.

Πηγή: romfea.gr1, romfea.gr2