

21 Σεπτεμβρίου 2017

Νίκος Αναδιώτης στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: «Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ο πρώτος καθηγητής μου»

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Ο Νίκος Αναδιώτης στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Πολλοί, όταν ακούν το όνομα του Νίκου Αναδιώτη σκέφτονται έναν όμορφο άνδρα, ο οποίος εντυπωσιάζει με την παρουσία του και την εμφάνισή του, και καταφέρνει να ξεχωρίσει σε διάφορους

“κοσμικούς” χώρους όπως το μόντελινγκ και η ηθοποιία.

Αν όμως κάποιος τον γνωρίσει λίγο καλύτερα, θα αντιληφθεί ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με βαθύ θρησκευτικό υπόβαθρο, καλλιεργημένο, και με δομημένη άποψη για τα θέματα που άπτονται του χριστιανισμού, της ορθοδοξίας και της πνευματικής ζωής.

Το vimaorthodoxias.gr είχε τη χαρά να συνομιλήσει με τον Νίκο Αναδιώτη για τη σχέση του με το Άγιο Όρος, τον Γέροντα Παΐσιο, τον πόλεμο που δέχεται η ορθοδοξία αλλά και τις αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών.

Ξέρω ότι επισκέπτεστε συχνά το Άγιο Όρος. Μάλιστα είχατε δηλώσει παλαιότερα ότι παραδοθήκατε στον πνευματικό σας. Το θεωρείτε ένα είδος βοήθειας;

Με έχει βοηθήσει και συνεχίζει να με βοηθάει γι' αυτό και το επισκέπτομαι. Από το 2009 που πραγματοποίησα την πρώτη μου επίσκεψη προσπαθώ μία φορά τον χρόνο να πηγαίνω και να αντλώ δύναμη.

Είστε μοντέλο, ηθοποιός, γενικά κινείστε σε χώρους με πολλούς πειρασμούς. Πιστεύετε ότι αυτή η σχέση σας με Τον Θεό σας έχει βοηθήσει να βρείτε κάποιες ισορροπίες εσωτερικά;

Μόνο με αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια του Θεού, μπορείς να έχεις ισορροπία γενικά στη ζωή σου. Κάποιοι θεωρούν ότι ο χώρος μας έχει περισσότερους πειρασμούς από κάποιους άλλους, ίσως και να συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να γνωρίζω τι ισχύει αλλού. Προσωπικά όμως με βοηθάει να έχω τις ισορροπίες μου.

Πρόσφατα, προσκυνήσατε μάλιστα το μνήμα του Αγίου Παΐσου. Ποια η σχέση σας με τον Γέροντα;

Οφείλω να πω ότι για εμένα, επί της ουσίας, ο Άγιος Παΐσιος ήταν ο πρώτος μου πνευματικός καθοδηγητής, αφού τα βιβλία του ήταν τα πρώτα που μελέτησα και με βοήθησαν στην είσοδο αυτού που ονομάζουμε πνευματική ζωή. Έτσι, κατά τη διάρκεια της επιστροφής μου από το Άγιο Όρος, περάσαμε από το μοναστήρι στο οποίο αναπαύεται ο Άγιος και προσκυνήσαμε.

Ζούμε σε μια εποχή που πολλοί προσπαθούν να πολεμήσουν τη θρησκεία, να την βγάλουν από την καθημερινότητα του Έλληνα. Έχετε δύο παιδιά. Όταν θα έρθει η ώρα να πάνε σχολείο θεωρείτε ότι θα πρέπει να διδαχθούν τις αρχές του χριστιανισμού;

Θεωρώ ότι η ορθοδοξία δεχόταν επίθεση διαχρονικά και όχι μόνο στις μέρες μας.

Μάλιστα, μεγαλύτερο κακό πιστεύω ότι έχει υποστεί από τις διάφορες αιρέσεις του Χριστιανισμού και όχι από άλλες θρησκείες. Χαρακτηριστικό είναι το μένος με το οποίο αντιμετωπίστηκε το Βυζάντιο από την καθολική εκκλησία. Από εκεί και πέρα, είμαι αντίθετος με τα όσα συμβαίνουν σχετικά με το μάθημα των θρησκευτικών, ούτε θλίβομαι όμως, ούτε πτοούμαι. Εγώ και η γυναίκα μου, ως πιστοί χριστιανοί, οφείλουμε να δείξουμε στα παιδιά μας τον δρόμο του χριστιανισμού και μακάρι τα ίδια, μεγαλώνοντας, να επιλέξουν να τον ακολουθήσουν.

Πηγή: vimaorthodoxias.gr