

5 Σεπτεμβρίου 2017

## **Μήνυμα προς τους ηγέτες από τον Θεσσαλονίκης Ανθιμο στα ονομαστήρια του**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θάματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)





Με περισσή λαμπρότητα και με κάθε ιεροπρέπεια η Αποστολική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, τίμησε την Ιερά Μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομηδείας, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του, ο Σεπτός Ποιμενάρχης των Θεσσαλονικέων κ.κ. Άνθιμος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητροπόλεως Λαγκαδά: «Το εσπέρας της εορτής, Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου ε.έ., εις τον παλαιοχριστιανικό Ιερό Ναό της Παναγίας Αχειροποιήτου, τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας, χοροστατούντος του εορτάζοντος Παναγιωτάτου ΕΜητροπολίτου κ. κ. Ανθίμου, και συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών: Λαγκαδά, Λητής & Ρεντίνης κ. Ιωάννου, Γρεβενών κ. Δαβίδ, και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θερμών κ. Δημητρίου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Στέφανος Τόλιος, ο οποίος με το μεστό του λόγο αναφέρθηκε στην μεγάλη μορφή του σήμερα τιμωμένου Αγίου Ανθίμου, καθώς επίσης και στο πολυσχιδές ποιμαντικό έργο του εορτάζοντα Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, τον οποίο και ευχήθηκε στο τέλος Έτη Πολλά, εκ μέρους του Ιερού Κλήρου της Μητροπόλεως και του ευσεβούς λαού.

Καθ' όλη την διάρκεια των εορτίων εκδηλώσεων παρέστησαν πολλοί Ιερείς και Διάκονοι της τοπικής εκκλησίας των Θεσσαλονικέων και φιλοξενούμενοι κληρικοί, αντιπροσωπείες μοναχών και μοναζουσών, οι Τοπικοί Άρχοντες της πόλεως με επικεφαλή την Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης κα. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, εκπρόσωποι του Στρατού Ξηράς, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας καθώς και πλήθος ευσεβών χριστιανών που προσήλθαν με περισσή χαρά για να ευχηθούν στον Ποιμενάρχη τους.

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ε.έ., κυριώνυμο ημέρα της εορτής, τελέσθηκε εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Μιλήτου κ. Αποστόλου, Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος.

Στην ομιλία του, προς το πολυπληθές εκκλησίασμα ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, ανέλυσε εκτενώς στα νοήματα της σημερινής ακουσθήσας Ευαγγελικής Περικοπής καθώς επίσης και το περιστατικό της Παραβολής του καλού Αμπελώνα, τονίζοντας μεταξύ των άλλων ότι η Αγία μας Εκκλησία είναι ο Στύλος και το Εδραίωμα της αληθείας, μέσα στην οποία ανήκουμε όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Εν συνεχεία του λόγου του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε, στις δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα μας, και στην ευθύνη των ηγετών που πρέπει να έχουνε, τονίζοντας μεταξύ των άλλων τα φωτεινά εκείνα παραδείγματα που πρέπει να ακολουθούμε και τα οποία προβάλλουν όλο το μεγαλείο της Ορθοδόξου Πίστεως και της αληθινής αγάπης προς την Ελλάδα.

Καταλήγοντας ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας όλους όσους προσήλθαν κατά τις δύο αυτές ημέρες για να λάβουν μέρος προσευχτικός στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Μητροπόλεως καθώς και να τον ευχηθούν για την ονομαστική του εορτή.



Προ της Απολύσεως της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, αναγνώσθηκαν τα κόλλυβα του σήμερα τιμωμένου Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομηδείας, ενώ εκ μέρους της χορείας των παρισταμένων Αρχιερέων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ευχήθηκε τα δέοντα στον εορτάζοντα την ονομαστική του εορτή Γέροντα

και την  
αι στον









Πηγή: [vimaorthodoxias.gr](http://vimaorthodoxias.gr)