

18 Αυγούστου 2017

## Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ι.Μ. Ναϊρόμπης (ΦΩΤΟ)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Του Σεβ. Μητροπολίτη Ναϊρόμπι και κεντρικής Κένυας κ. Μακαρίου στην Romfea.gr

Λόγω των προεδρικών εκλογών της περασμένης εβδομάδα οι περιοδείες γύρω στη Ναϊρόμπη και στα περίχωρα περιορίστηκαν.

Παρ' όλο που οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά, η αντιπολίτευση αντέδρασε και καλούσε τον κόσμο να ξεσηκωθεί και το αποτέλεσμα ήταν ότι η αστυνομία σκότωσε αρκετούς και επικρατούσε μια σύγχυση και ταραχή, αστάθεια και αβεβαιότητα, που πολλοί μου τηλεφωνούσαν να εγκαταλείψω τη χώρα.

Πού να πάω; Εδώ είναι το σπίτι μου, το ποίμνιό μου και η ζωή μου, η ζωή της Εκκλησίας μας, που μέσα από τη λατρεία μας και τις θρησκευτικές μας ακολουθίες δίνει ελπίδες και ενδυναμώνει το ηθικό των ανθρώπων.

Βιώνουμε μέσα από τις ιερές ακολουθίες τα γεγονότα εκείνα που μας μεταφέρουν στον παρελθόντα χρόνο και μέσα μας τώρα πια βρισκόμαστε με τον Χριστό τον ίδιο, ο οποίος μας υπόσχεται ότι είναι μαζί μας και ενωνόμαστε, μ' έναν μυσταγωγικό και μυστικό τρόπο, με τα επουράνια και τα θεία.

Ζούμε στη γη κι εμείς εδώ στην Αφρική, όμως, εκτός χώρου και χρόνου, το μυστήριο επιτελείται, ιδιαίτερα εκείνο της θείας λειτουργίας εις «συγκεφαλαίωσιν της όλης οικονομίας» κατά τη φράση του Θεόδωρου Στουδίτη.

Σ' όλους μας, κλήρο και λαό, οι ακολουθίες μας είναι ακόμα μια ευκαιρία ανανέωσης, αναβαπτισμού, ανακαίνισης, ανάπλασης και μεταμόρφωσης, αφού ζούμε έντονα πια μέσα στη ζωή του ίδιου του Χριστού και των Αγίων Του «μέγα μυστήριο», αφού αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής είναι ο άνθρωπος να υψώνεται στα ουράνια και να συμμετέχει νοερά και μ' ένα μυστήριο και ανεξήγητο τρόπο γευόμαστε «άρα ουν ουκέτι εστέ ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού (Εφεσ. β,19).

Έχουμε ανάγκη άμεσης επικοινωνίας και επαφής με τα θεία, με μια εσωτερική κάθαρση και φωτισμό, για να αποδεχθούμε μέσα μας και να φυτέψουμε, κυριολεκτικά, αυτή τη «Μνήμη Θεού» που μας μεταφέρει τελικά και γίνεται η κλίμαξ εις τους ουραμούς, η μετάγουσα εις την Άνω Ιερουσαλήμ.

Μέσα σ' αυτό το κλίμα, η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέστηκε σε μια φτωχική συνοικία περιχώρου της Ναϊρόμπης που φέρει το όνομα Κασίε.

Είναι μια περιοχή φτωχική μεν αλλά πανέμορφη, αφού είναι παραφορτωμένη με πλούσια φυσική βλάστηση.



Συγκεκριμένα, μέσα στο οικόπεδο που βρίσκεται αυτό το εκκλησάκι, το οποίο είναι και θεωρείται ενοριακός ναός, υπάρχουν όλων των ειδών φρέσκα φρούτα, λαχανικά και μπανανιές.

Το εκκλησάκι αυτό είναι φτιαγμένο από λαμαρίνες και ξύλα. Το δάπεδο είναι στρωμένο με τσιμέντο. Οι λίγοι ενορίτες, οι νέοι και τα παιδιά έψαλλαν στην τοπική διάλεκτο των Κικούγιου και σουαχίλι.

Στο τέλος τελέσαμε την ακολουθία της αρτοκλασίας. Λειτουργούσα και νόμιζα ότι βρισκόμουν στον ουρανό. Όλοι μιλούσαν για τον Θεό.

Η θεία λειτουργία που τελέσαμε σήμερα σ' αυτό το ταπεινό εκκλησάκι μαζί με το μυστήριο της θείας ευχαριστίας είναι η ίδια με εκείνη που τελέστηκε στους μεγαλοπρεπείς ναούς της υψηλίου.

Ο ίδιος Χριστός και η ίδια χάση και ευλογία ήλθε σ' αυτούς τους πτωχούς και  
ξίας, η



















Πηγή: [romfea.gr](http://romfea.gr)