

1 Ιουλίου 2017

«Κρητική Παρακλητική»: η πνευματική ωφέλεια των πιστών μέσω των παρακλητικών κανόνων (Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας)

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://www.pemptousia.gr/?p=164074>]

Τον πατέρα Χρυσόστομο γνωρίζω από πολλών ετών. Μας συνέδεσε η κοινή αγάπη προς την Εκκλησία, τους Αγίους μας, την εκκλησιαστική ζωή. Τον θαυμάζω για το Ορθόδοξο, φιλάγιο πνεύμα του και αισθάνομαι πάντοτε ουτιδανός μπροστά στο πνευματικό του ανάστημα. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έστειλε ο Θεός στο δρόμο μου, για να με πιάσει από το χέρι και να με ανεβάσει σε σφαίρες υψηλής εκκλησιαστικής διανοήσεως. Ουδέποτε όσον ενθυμούμαι όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας ανταλλάξαμε πικρόν λόγον. Άλλωστε ο αγώνας μας και η αγωνία μας ήταν και είναι κοινή και πάντοτε νοιώθουμε τον Κύριο «εν τω μέσω ημών», να μας ευλογεί και να μας ειρηνεύει. Πιστεύω ότι η πολυετής ωφέλεια εκ της συναναστροφής μαζί του μου αύξησε τον θείο πόθο και την αγάπη μου για τους Αγίους μας.



-Πάτερ Χρυσόστομε, θερμά σας ευχαριστώ για ότι μου προσεφέρατε όλα αυτά τα χρόνια της κοινής μας ενασχολήσεως με τους Αγίους μας, για την ανάδειξη των Αγίων της Κρήτης και μάλιστα της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, την οποίαν ευόρκως και εντίμως και οσίως διακονήσατε. Κοντά σας γνώρισα όλους τους Αγίους της τοπικής αυτής Εκκλησίας, και συνεδέθην άρρηκτα και προσευχητικά μαζί τους. Να θυμηθώ τους Οσίους Παρθένιο και Ευμένιο, τον Όσιο Μεθόδιο της Νηβρύτου, τον Όσιο Χαράλαμπο της Καλυβιανής, τους Αγίους Δέκα, τον Όσιο Ισίδωρο, τους αυταδέλφους Οσίους Ευτύχιο, Ευτυχιανό και Κασιανή και τόσους άλλους που αγιάζουν την Κρήτη μας και κοσμούν την Άνω Ιερουσαλήμ. Θερμώς αύθις ευχαριστώ και εύχομαι διά τα 40 χρόνια της ιερατικής σας

διακονίας και τα 50 της μεγαλοσχημίας σας που συμπληρώνονται εφέτος και μάλιστα από τον Άγιο Καθηγούμενο της Μονής του Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, να σας αξιώσει ο Κύριος να συλλειτουργήσετε με Αγγέλους στο επουράνιο Θυσιαστήριο.

Τελειώνοντας την εισήγησή μου θέλω να επαναλάβω τη μοναδική παρότρυνση του συγγραφέως και επιμελητού της εκδόσεως της «Κρητικής Παρακλητικής», αγαπητού μοι π. Χρυσοστόμου προς κάθε πιστό χριστιανό και, αφού σιγήσει το στόμα μου, να ακουσθούν τα γλυκύφθογγα λόγια του, όπως εκείνος τα έχει καταγράψει στο εισαγωγικό της εκδόσεως σημείωμα. Ακούστε τα:

«Αδελφοί φιλάγιοι, Κρήτες Κληρικοί και λαϊκοί, όπου κατοικείτε, και συ ευλογημένε χορέ της λαϊκής ευσεβείας της αγιοτόκου και αγιοτρόφου Κρητονήσου και όπου γης, δεχθείτε αυτή την παρακλητική υμνογραφική ανθολογία και αξιοποιήσετε την προσευχητικά. Αυτός είναι ο σκοπός της εκδόσεως· η εκ των Παρακλήσεων προς τους Αγίους μας πνευματική ωφέλεια των προσευχομένων και εκείνων για τους οποίους γίνεται η ικετηρία προσευχή. Παρακαλείτε, διότι ο πόνος στις μέρες μας επερίσσευσε. Πολλά, ακανθώδη και δυσεπίλητα είναι τα προβλήματα της οικογενείας, ποικίλες και βασανιστικές οι αρρώστιες, μεγάλοι οι κίνδυνοι για τους νέους, αφόρητα καταπιεστική και καταθλιπτική η οικονομική δυσκολία, απαράκλητο το πένθος «διά τους μη έχοντας ελπίδα, μα πάνω απ' όλα βαρειές οι συνέπειες της απομακρύνσεως από τον Θεό και την Εκκλησία Του και μεγάλο το κόστος της αμετανοησίας.

Για όλα αυτά ας προστρέχουμε στον Χριστό μας, διότι Αυτός «Θεός ελέους, οικτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει». Στην Παναγία μας, διότι «πολλά ισχύει δέησις μητρός προς ευμένειαν Δεσπότου». Στους Αγίους μας, αυτούς που υπήρξαν βλαστοί της Κρήτης και αυτούς που συνδέθηκαν μαζί της με μαρτύριο, άσκηση, ιεραποστολή, ή και με άλλους τρόπους.

Πάτερ Χρυσόστομε, παμφίλτατε, ευχαριστώ για το πολύτιμο αυτό σύγγραμμά σας στο οποίο συμμετέχω και εγώ ο ελάχιστος με ικανό πλήθος Παρακλητικών Κανόνων. Ευχαριστώ που με τις δικές σας ευλογίες βάζω και εγώ ένα μικρό λιθαράκι στις δεητικές και ικετήριες των Κρητών και όχι μόνον προσπάθειες προσεγγίσεως του Κυρίου μέσω των Αγίων μας και επιλύσεως των δυσεπιλύτων αυτών προβλημάτων. Ευχαριστώ και για την τιμητική, τέλος, πρόκληση να είμαι ο εισηγητής της παρουσιάσεως του τριτόμου αυτού έργου στον ευλογημένο αυτό χώρο της μετανοίας σας, την Ιερά του Επανωσήφη Μάνδρα. Κύριος, ο Θεός, να σας αξιώσει και άλλα πολλά παρόμοια πονήματα να μας παρουσιάσετε και είμαι πεπεισμένος ότι θα μας εκπλήξετε πάλιν και πολλάκις γνωρίζοντας το άοκνο του χαρακτήρος σας. Καλή συνέχεια του αγώνος σας και η επιφοίτηση του Αγίου

Πνεύματος ποτέ να μην σας εγκαταλείπει, πολυπόθητέ μοι π. Χρυσόστομε. Εύχεσθε!