

Πρέπει να διαβάζουν τα παιδιά το καλοκαίρι;

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Το καλοκαιράκι έφτασε και μια ακόμη σχολική χρονιά αισίως έφτασε στο τέλος της! Θάλασσα, μπανάκια, παγωτά, ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού και ξεγνοιασιάς περιμένουν το παιδάκι μας! Αχ τι όμορφα αυτά τα παιδικά καλοκαίρια, δεν νομίζετε;

Κι όμως... πολλοί γονείς αναρωτιούνται και μας έθεσαν το ερώτημα εάν πρέπει το

παιδί να διαβάζει το καλοκαίρι σχολικά μαθήματα.

Η επιστημονική άποψη εδώ υποστηρίζει ότι ο ερχομός του καλοκαιριού δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία.

Η καλύτερη λύση είναι ο γονέας να βρει μια ισορροπία μεταξύ διασκέδασης και μάθησης.

Στις μικρές ηλικίες το παιδί μπορεί εάν σταματήσει να εξασκεί μια δεξιότητα που μόλις απέκτησε (για παράδειγμα να διαβάζει πιο γρήγορα) να τη χάσει πάλι και να είναι σαν να ξεκινάει από την αρχή.

Επιπλέον, εάν το παιδί έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, καλό είναι να μην σταματήσει να δουλεύει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τις δυσκολίες του.

Φυσικά, δεν υποστηρίζω με κανέναν τρόπο ότι πρέπει να διαβάζει καθημερινά και με τις ώρες, αλλά είναι καλό να υπάρχει κάποιο ερέθισμα 2-3 φορές την εβδομάδα.

Εάν για παράδειγμα το παιδί έχει πρόβλημα με την ορθογραφία του είναι καλό να παίζετε «κρεμάλα» ή να λύνει σταυρόλεξα ή να βρίσκει λέξεις που τα γράμματα είναι ανακατεμένα.

Τέτοια παιχνίδια θα βοηθήσουν σε πολλά επίπεδα το μαθητή (εμπλουτισμός λεξιλογίου, ορθογραφία, μνήμη).

Για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν μόλις τελειώσει τις εξετάσεις τους και είναι αρκετά κουρασμένα, καλό είναι να κάνουν ένα διάλειμμα όλο τον Ιούνιο κι έπειτα να εφοδιαστούν με εξωσχολικά βιβλία και ίσως κάποια εκπαιδευτικά.

Για παράδειγμα μπορείτε να τους αγοράσετε κάποια αρχαία ελληνική τραγωδία μεταφρασμένη ή κάποιο βιβλίο κλασικής λογοτεχνίας και μετά να το συζητήσετε (θα είναι σαν προφορική περίληψη).

Σε γενικές γραμμές είναι σημαντικό το καλοκαίρι μας να είναι ανέμελο και «παιδικό» όπως του αρμόζει αλλά η μάθηση δεν είναι μόνο «χειμερινό σπορ» και καλό είναι να το δούμε κι εμείς οι ίδιοι ως γονείς αυτό. Ευκαιρίες για μάθηση λοιπόν όλο το χρόνο.

ΠΗΓΗ: mothersblog.gr