

Γύθειο: Βόλτα σε ένα λιμάνι με μανιάτικο άρωμα

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Τουριστικό, με άρωμα παραδοσιακό, αλλά και σύγχρονη χροιά, το Γύθειο αποτελεί τη μεγαλύτερη και μια από τις ομορφότερες πόλεις της Μάνης.

Κοντά στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα, στο Λακωνικό κόλπο, κτισμένο αμφιθεατρικά στους ανατολικούς πρόποδες του αρχαίου Λαρυσίου Όρους, το Γύθειο αποτελεί μια πόλη-λιμάνι που θα σας το κρατήσει... μανιάτικο αν δεν την εξερευνήσετε.

Περαντζάδα στην προκυμαία και τριγύρω

Με φόντο τη θάλασσα μπροστά και το λόφο με τα παλιά, διώροφα και τριώροφα νεοκλασικά του σπίτια πίσω, στην προκυμαία του Γυθείου θα ξεχαστείτε βολτάροντας και δοκιμάζοντας γεύσεις στις ταβέρνες και τα ουζερί του και πίνοντας καφέ ή ποτό στα καφέ-μπαρ που εκτείνονται κατά μήκος όλου του δρόμου. Σε περιόδους αιχμής θα δυσκολευτείτε λίγο στο πάρκινγκ, ειδικά τις ώρες που μαζί σας θα βολτάρουν κι όλοι οι υπόλοιποι, αλλά αυτό ίσως σας δώσει και την ευκαιρία να εξερευνήσετε την περιοχή, οδηγώντας στα δρομάκια της. Αν βρεθείτε στο Γύθειο στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα της Ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, θα πετύχετε και ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Λακωνίας.

Κατευθυνόμενοι στη νότια άκρη της πόλης, θα συναντήσετε ένα μικρό νησί, την

αρχαία Κρανάη ή Μαραθονήσι, που ενώνεται με το Γύθειο και μπορείτε εύκολα να το επισκεφτείτε, στο οποίο βρίσκεται και ο παραδοσιακός πύργος του Τζαννετάκη Γρηγοράκη, οπλαρχηγού της Επανάστασης, όπου λειτουργεί Ιστορικό Μουσείο με μανιάτικα εκθέματα. Σύμφωνα με τον Όμηρο, στο κατάφυτο αυτό νησάκι κατέφυγαν ο Πάρις και η Ελένη για να ζήσουν τον έρωτά τους λίγο πριν κατευθυνθούν προς την Τροία.

Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται και το αρχαίο θέατρο που σήμερα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής, ενώ βόρεια της πόλης του Γυθείου, στο λόφο, βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης.

Λίγο έξω από το Γύθειο

Κάντε μια εκδρομή στα Σπήλαια του Διρού με τους κατάλευκους σταλακτίτες και σταλαγμίτες, οδηγήστε ως την ατμοσφαιρική και πλακόστρωτη Αρεόπολη η οποία απέχει 28 χιλιόμετρα από το Γύθειο, επισκεφτείτε την καστροπολιτεία του Μυστρά (48 χιλιόμετρα από το Γύθειο), γνωρίστε το ερειπωμένο κάστρο του Πασσαβά που σηματοδοτούσε για αιώνες τα σύνορα της Μάνης, δείτε τα πυργόσπιτα στον Κότρωνα, θαυμάστε τη θέα από το Φλομοχώρι και ανακαλύψτε τις υπέροχες καταπράσινες διαδρομές της περιοχής που υπόσχονται να γεμίσουν τη μνήμη της φωτογραφικής σας μηχανής.

Μανιάτικα μακροβούτια

Αν βρεθείτε στο Γύθειο, δεν είναι δυνατόν να απαρνηθείτε μερικές βουτιές στις γύρω παραλίες. Βουτήξτε στην κοντινή και τεράστια σε μήκος παραλία του Μαυροβουνίου ή στρώστε την ψάθα σας στην επίσης κοντινή Σελινίτσα και στο Βαλτάκι με το ναυαγισμένο πλοίο Δημήτριος. Πιο έξω συνεχίζοντας από το



Μαυροβούνιο. Αν συνεχίζετε το Βαλτάκι με το ναυαγισμένο πλοίο που εκβάλλει
κότρωνα



Πηγή: clickatlife.gr ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΑΣΩΝΗ