

11 Μαΐου 2017

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Μελόης Φιλόθεος

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



*Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μελόης κ. Φιλόθεος.
Φωτογραφία: Αρχείο "Ε.Κ."*

Του Θεοδώρου Καλμούκου.

ΒΟΣΤΩΝΗ. Εκοιμήθη σε ηλικία 93 ετών τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Μαΐου, ο Μητροπολίτης Μελόης κυρός Φιλόθεος, ο οποίος όπως είχε γράψει ο «Εθνικός Κήρυξ» είχε εισαχθεί και νοσηλευόταν από το Σάββατο 6 Μαΐου σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Englewood» της Νέας Ιερσέης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Φιλόθεος, στις 2 Μαρτίου 2017 είχε υποβληθεί σε εγχείρηση. Στο πλευρό του βρίσκονταν νυχθημερόν οι δύο του αδελφές, η κυρία Ελλη Καραμήτσα και η κυρία Μαρία Μάνεση η οποία μας είπε ότι «όλα πήγαιναν καλά μέχρι την περασμένη Παρασκευή που ήλθε στο νοσοκομείο για την αιμοκάθαρση στην οποία υποβαλλόταν κάθε εβδομάδα. Παρατήρησαν οι γιατροί

πως είχε εμφανίσει κάποιο πρήξιμο στα πόδια».

Τη Δευτέρα τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φιλόθεο επισκέφτηκε στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος, ενώ διαρκώς δίπλα του ήταν ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος, εκτός από τη Δευτέρα που διεξαγόταν η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Μητρόπολης του.

Το σκηνωμά του θα τεθεί σε κοινό προσκύνημα την Κυριακή 14 Μαΐου από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ στον Αρχιεπισκοπικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν. Η Νεκρώσιμη Ακολουθία θα γίνει τη Δευτέρα στις 15 Μαΐου.

Θα τελεστεί Ορθρος στις 8:30 το πρωί, Θεία Λειτουργία στις 9:15 και θα ακολουθήσει η Νεκρώσιμη Ακολουθία στις 11, στην οποία θα προστεί ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος, συμπαραιστάμενος από τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελο, άλλους ιεράρχες της Εκκλησίας της Αμερικής και πλειάδας ιερέων.

Ο ενταφιασμός του θα γίνει στο κοιμητήριο του Αγίου Μιχαήλ στην Αστόρια. Ορίσθηκε η Δευτέρα για τη Νεκρώσιμη Ακολουθία επειδή ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος έχει προγραμματιστεί να προστεί των εκδηλώσεων των εκατό χρόνων της κοινότητας των Αγίων Πάντων στην πόλη Weirton της Δυτικής Βιρτζίνια.

Η αδελφή του κυρία Μαρία Μάνεση είπε στον «Εθνικό Κήρυκα» πως «ήταν πολύ καλός άνθρωπος με αγάπη και ενδιαφέρον στην καρδιά του για όλους. Αγαπούσε πάρα πολύ την Ομογένεια, τις κοινότητες, τους συλλόγους, όλους».

Είπε ακόμα με τρεμάμενη από τη συγκίνηση φωνή, πως «όταν πέθαναν οι γονείς μας μας πήρε τις αδελφές του κοντά του υπό την προστασία του. Είναι βαρύς και αβάσταχτος ο πόνος ολόκληρης της οικογένειάς μας».

Η κυρία Μάνεση ανέφερε ακόμα πως «ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Ευάγγελος στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια κοντά μας φίλος και αδελφός μας και τη στιγμή αυτή που σας ομιλώ από το νοσοκομείο που περιμένουμε τους υπεύθυνους από το Γραφείο Κηδειών να παραλάβουν τον Φιλόθεο, είναι εδώ κοντά μας και φροντίζει σαν πραγματικός μας αδελφός».

Ο ιδιαίτερα αγαπητός στην Ομογένεια πολίος ιεράρχης Φιλόθεος ήταν κατά κοινή ομολογία εκ των πλέον εμπείρων ιεραρχών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και άριστος γνώστης των εκκλησιαστικών θεμάτων, αλλά και της τυπικής διάταξης των Ιερών Ακολουθιών της Εκκλησίας.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 1η Σεπτεμβρίου του 1924. Υπηρέτησε ως βοηθός Επίσκοπος από το 1971 μέχρι και το 1996 στο πλευρό του αιμνήστου Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου, και μαζί με τον μακαριστό σήμερα Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης και κατόπιν Σαράντα Εκκλησιών Σίλα, ήταν οι εξ' απορρήτων ιεράρχες του Ιακώβου, τους οποίους χρησιμοποιούσε σε ειδικές αποστολές.

Τον Μητροπολίτη Φιλόθεο τον είχε φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος όντας ακόμα διάκονος. Τον είχε ακούσει να ψάλλει στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας όπου ήταν τότε Αρχιδιάκονος εκεί, εντυπωσιάστηκε από την καλλιφωνία του και τη μελωδικότητά του και τον προσκάλεσε στην Αμερική όπου και βαθμηδόν τον ανέδειξε.

Υπηρέτησε ως προϊστάμενος στην κοινότητα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σκράντον της Πενσυλβάνιας από το 1961 μέχρι το 1965 και επίσης στην κοινότητα του Αγίου Ελευθερίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από το 1965 έως και το 1971. Στη συνέχεια, στις 6 Ιουνίου 1971 χειροτονήθηκε στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης τιτουλάριος Επίσκοπος Μελόης.

Όταν το 1978 έγινε η δημιουργία Επισκοπών και οι Επίσκοποι απέκτησαν τις ονομασίες των τοπικών πόλεων, όπως λόγω χάρη Σικάγου, Ντιτρόιτ, Βοστώνης, κ.λπ. ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος είχε καλέσει στο γραφείο του τον Επίσκοπο κ. Φιλόθεο και του είπε να επιλέξει σε ποια Επισκοπή επιθυμούσε να πάει ως Επίσκοπος προτού εισηγηθεί στο Πατριαρχείο και ανακοινώσει τις τοποθετήσεις τους. Ο Επίσκοπος κ. Φιλόθεος του απάντησε ότι δεν επιθυμούσε να πάει σε καμία Επισκοπή, αλλά να παραμείνει πλησίον του ως βοηθός του, πράγμα που έγινε.

Εχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης από πολλούς ομογενειακούς φορείς και συλλόγους, των οποίων τις εκδηλώσεις τίμησε επί πολλές δεκαετίες και εξακολουθούσε μέχρι πριν λίγους μήνες να τιμά με την παρουσία και τους λόγους του, τους οποίους εκφωνούσε πάντοτε στην ελληνική γλώσσα.

Την 1η Οκτωβρίου 1997 απεσύρθη της ενεργού υπηρεσίας. Στις 8 Ιουλίου 2015, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Φαναρίου, προήχθη σε εν ενεργεία Μητροπολίτη.

Πηγή: ekirikas.com