

6 Μαΐου 2017

Απεβίωσε ο καθηγητής Αδαμάντιος Πεπελάσης

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



Απεβίωσε στα 95 του χρόνια ο καθηγητής και πανεπιστημιακός Αδαμάντιος Πεπελάσης.



Απεβίωσε στα 95 του χρόνια ο καθηγητής και πανεπιστημιακός Αδαμάντιος Πεπελάσης. Είχε γεννηθεί στη Γαστούνη της Ηλείας το 1922.

Ο Αδ. Πεπελάσης σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Λονδίνο (London School of Economics) και στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, του οποίου αναγορεύτηκε και διδάκτορας.

Υπήρξε καθηγητής της οικονομικής σχολής του πανεπιστημίου Ντέιβις της Καλιφόρνια (1957-63), του Πολυτεχνείου και του πολιτειακού πανεπιστημίου της Βιρτζίνια (1971-73), τακτικός καθηγητής οικονομικής του πανεπιστημίου του Κεντάκι και επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Διατέλεσε, επίσης, αναπληρωτής γενικός επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (1962-64), υποδιοικήτης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (1963), διοικήτης της ίδιας τράπεζας αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση (1974) και διοικήτης της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Τέλος, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ως συντονιστής των διαδικασιών προσέλκυσης ξένων επιχειρηματιών και κεφαλαίων στη χώρα μας.

Άρθρα του, κυρίως οικονομικού περιεχομένου, έχουν δημοσιευθεί σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έγραψε πάνω από 15 συγγράμματα, σπουδαιότερα από τα οποία είναι τα:

Εργατικά ελλείμματα εις την ελληνικήν γεωργίαν 1963-1973, Μελέτες για την οικονομική μεταβολή (1966) κ.ά. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, μέλος της Αμερικανικής Οικονομικής Εταιρείας, της Στατιστικής Εταιρείας των ΗΠΑ, της Αγγλικής Βασιλικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας και άλλων διεθνών και ελληνικών επιστημονικών φορέων, εταιρειών και σωματείων.

Ήταν Γενικός Διευθυντής του ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη και τ. πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.

Επίσης ήταν ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Κέντρου Μ. Θεοδωράκης.

Πηγή: thetoc.gr