

Η Ανάσταση στον Πανάγιο Τάφο (φώτο & βίντεο)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Την μεσονύκτιον ώραν του Μεγάλου Σαββάτου 2ας/15ης Απριλίου 2017 επιφωσκούσης της Κυριακής, 3ης /16ης Απριλίου 2017, κατήλθεν η Πατριαρχική Αγιοταφίτικη Συνοδεία από του Κεντρικού Μοναστηρίου εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ενταύθα έλαβε χώραν εις το Καθολικόν ο Όρθρος της Κυριακής του Πάσχα διά της ψαλμωδίας του κανόνος «Κύματι Θαλάσσης», άχρις ου ενδυθώσιν ο Μακαριώτατος, οι Αρχιερείς και οι Ιερείς .

Τούτων ενδυθέντων, ήρξατο από του Καθολικού η λιτανεία τρις περίξ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.

Μετά την λιτανείαν ο Μακαριώτατος ανέγνωσε ενώπιον του Ιερού Κουβουκλίου την κατά Μάρκον Ευαγγελικήν περικοπήν της Αναστάσεως και εξεφώνησε το «Δόξα τη Αγία και Ομοουσίω και Ζωοποιώ και Αδιαιρέτω Τριάδι...» και ήρξατο το

«Χριστός Ανέστη» δεκάκις και το εκκλησίασμα δεκάδας φορές εν βοή και αλαλαγμώ εκάστου αναφωνούντος εις την ιδίαν αυτού γλώσσαν.

Ηκολούθησεν ο αναστάσιμος Κανών του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο Όρθρος όλος μετά των Αίνων και της Δοξολογίας και εν συνεχεία η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου, συλλειτουργούντων του φιλοξενουμένου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Φινλανδίας κ. Λέοντος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφитών Ιερομονάχων, ων πρώτος ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος και πλειάς Ιερέων εκ των χωρών Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας, Φινλανδίας, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και του κ. Γεωργίου Αλβανού από του εξώστου του δεξιού και του αριστερού χορού.

Της πανηγυρικής ταύτης και συνάμα κατανυκτικής θείας Λειτουργίας τελειωθείσης, ανεγνώσθη το Παχάλιον μήνυμα του Μακαριωτάτου υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, ως έπεται ίδε: ([Πασχαλινό Μήνυμα Μακαριωτάτου](#)) και του Εκκλησιάσματος λαβόντος την θείαν Κοινωνίαν, ο Μακαριώτατος ανέγνωσε τον Κατηχητικόν Λόγον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Ει τις ευσεβής και φιλόθεος ...».



ΕΙΣ ΤΟΝ
ΚΟΝ ΚΑΙ





Πηγή: jp-newsgate.net