

11 Απριλίου 2017

## Η Κυριακή των Βαΐων στη Σμύρνη (ΦΩΤΟ)

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα



Τελέσθηκαν με την αρμόζουσα εκκλησιαστική τάξη οι Ιερές Ακολουθίες της Κυριακής των Βαΐων στην Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος χοροστάτησε στον Εσπερινό

της εορτής και ιερούργησε κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Κατά την Θεία Λειτουργία είχε συλλειτουργούς εκτός από τον τακτικό εφημέριο της Ορθοδόξου Κοινότητος Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Αθανάσιο Κατζιγκά και τον Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλο κ. Αμβρόσιο Χοροζίδη, κληρικό της Πατριαρχικής Αυλής, ρωσσομαθή, ο οποίος, με την ευλογία της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έρχεται αρωγός στο πνευματικό έργο της Κοινότητας, και συγκεκριμένα στη διαποίμανση των σλαυοφώνων μελών αυτής, τελών τουλάχιστον άπαξ του μηνός την Θεία Λειτουργία ρωσσιστί και διακονών το μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως. Κατά την Θεία Λειτουργία εκκλησιάσθη ικανός αριθμός Ορθοδόξων Χριστιανών, οι περισσότεροι εξ αυτών σλαυόφωνοι, πολλοί εκ των ευαρίθμων Ρωμηών Ορθοδόξων της Σμύρνης και της ευρυτέρας περιοχής της Ιωνίας, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Σμύρνη Ευγεν. κ. Αργυρώ Παπούλια και στελέχη του υπ' αυτήν Γενικού Προξενείου.

Στο κήρυγμά του ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, αφορμώμενος από το περιεχόμενο του εορταζομένου γεγονότος, προέτρεψε το ποίμνιό του να είναι σταθερό στην πίστη του στον Χριστό, εφαρμόζοντας στην καθημερινότητά του τη διδασκαλία Του, και να μην ομοιάσει προς τους Ιουδαίους που υπεδέχθησαν τον Χριστό ως σωτήρα, πολιτικό, επευφημούντες Αυτόν με το «Ωσαννά», και λίγες ημέρες μετά, χειραγωγούμενοι καταλλήλως, μετετράπησαν σε όχλο ο οποίος ζήτησε την σταύρωσή Του, μετατρέποντας το «Ωσαννά» σε «άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Παρότρυνε μάλιστα τους πιστούς, η πίστη τους να μη στηρίζεται στον συναισθηματισμό και σε πρόσκαιρα και ευμετάβλητα γεγονότα του βίου, αλλά να είναι αμετάβλητη και σταθερά, βασιζομένη στον πνευματικό αγώνα, στον αυτοέλεγχο και στην αυτοκριτική, στην προσευχή και στην άσκηση, τα οποία όλα οδηγούν, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας στην μετάνοια



ιφίου.









Πηγή: [vimaorthodoxias.gr](http://vimaorthodoxias.gr)