

10 Απριλίου 2017

Στη Μέση Ανατολή ο θάνατος νικάται εν Σταυρώ (Δημήτριος Αθανασίου, ΜTh)

/ [Πεμπουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)



Τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την εξέγερση των αραβικών λαών, με τη λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη», από το 2011 και έπειτα, οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής δέχονται συνεχείς διώξεις από τις ισλαμικές οργανώσεις των χωρών της εν λόγω περιοχής.



Φωτογραφία: www.briefingnews.gr

Ήδη, εδώ και τρία σχεδόν χρόνια, και συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου 2014, η ισλαμική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» διακήρυξε την ίδρυση του Χαλιφάτου στις περιοχές του Ιράκ και της Συρίας. Από εκείνη την περίοδο και ύστερα, τα μαρτύρια που υπέστησαν οι χριστιανικές μειονότητες στον αραβικό κόσμο υπήρξαν πάμπολλα. Ειδικότερα, μετά την κατάληψη περιοχών του Ιράκ, οι μαχητές του «Ισλαμικού Κράτους» απήγαγαν κληρικούς και μοναχές, δίνοντας διορία 48 ωρών στους Χριστιανούς της περιοχής, προκειμένου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα, διέπραξαν τερατώδη εγκλήματα κατά των χριστιανικών μειονοτήτων, ενώ βανδάλισαν χριστιανικούς ναούς και μοναστήρια. Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η περίπτωση του ομαδικού αποκεφαλισμού 21 Χριστιανών Κοπτών στις ακτές της Λιβύης από τους δημίους του «Ισλαμικού Κράτους». Κατόπιν ακολούθησαν και άλλες ομαδικές εκτελέσεις, όπως αυτές των 30 Χριστιανών Αιθίοπων. Ταυτόχρονα, στην Αίγυπτο, οι συνεχείς εκρήξεις εις βάρος χριστιανικών ναών συντάραξαν την παγκόσμια κοινότητα. Οι πρόσφατες δύο τρομοκρατικές επιθέσεις σε ισάριθμους κοπτικούς ναούς, στην περιοχή της Τάντα, αλλά και στην ιστορική Αλεξάνδρεια, επανέφεραν με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τις διώξεις των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και στον αραβο-ισλαμικό κόσμο.

Αυτό που βιώνει σήμερα ο χριστιανικός κόσμος της Μέσης Ανατολής αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι αυτές οι χριστιανικές κοινότητες κηρύττουν γνήσιο Ευαγγέλιο. Το αίμα που χύνουν τα τελευταία χρόνια πολυάριθμοι μάρτυρες δηλώνει, αποδεικνύει, διατρανώνει, κραυγάζει τη χριστιανικότητά τους και το χριστιανικό τους ήθος. Εξάλλου, είναι γνωστή η ρήση: *«Ευαγγέλιο που δεν διώκεται δεν είναι γνήσιο»*. Ο χριστιανικός κόσμος καλείται σήμερα να δώσει μια νέα μαρτυρία, την κατεξοχήν μαρτυρία: τη θυσία του πολυτιμότερου πράγματος του καθενός, της ζωής του, για χάρη του Χριστού. Ο Χριστιανός μπορεί να κληθεί να πεθάνει διότι πιστεύει και λατρεύει τον Χριστό -να δώσει την ίδια μαρτυρία που είχαν δώσει εκατομμύρια Χριστιανοί μάρτυρες την εποχή των διωγμών από τους ειδωλολάτρες. Μια τέτοια πρόκληση ας μη μας προβληματίζει· αντιθέτως, ας μας δίνει δύναμη και χαρά. Και τούτο, διότι ποτέ ο Χριστιανισμός δεν φοβήθηκε και δεν απειλήθηκε από τους διωγμούς· τουναντίον, ο Χριστιανισμός μεγαλούργησε και άνθισε επί των εποχών των διωγμών και των μαρτυρίων, αναδεικνύοντας πληθώρα αγίων και μαρτύρων, οι οποίοι αποτελούν σταθερό και διαρκή οδοδείκτη και παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, καθώς εφάρμοσαν την εντολή του Ευαγγελίου: *«Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιός είμι»* (Α΄ Πέτρ. 1, 16).

Διερχόμενοι τις σεπτές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας οι οποίες μας μυσταγωγούν στο Πάθος του Θεανθρώπου, το σύγχρονο μαρτύριο των Χριστιανών της Ανατολής αποτελεί την πιο ζωντανή υπόμνηση ότι ο θάνατος νικιέται με

θάνατο, θάνατο εκούσιο και σταυρικό.