

8 Απριλίου 2017

Έλαμψε η αλήθεια για το Βατοπαίδι!!! (Διονύση Μακρή, Δημοσιογράφου-Θεολόγου)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)



Η ελληνική δικαιοσύνη ομοφώνως αθώωσε τον γέροντα Εφραίμ, τον μοναχό Αρσένιο και τους κρατικούς λειτουργούς... που ένεμπλέκοντο στην υπόθεση



Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου εφάρμοσε το πατερικό «στο κακό που σου κάνουν απάντησε κάνοντας το καλό! Και η συνταγή αυτή συνέλαβε ώστε να φθάσει η στιγμή να διαλυθεί το σκοτάδι της συκοφαντίας και του ψεύδους και να λάμψει η αλήθεια.

Γράφει ο Διονύσης Μακρής
Δημοσιογράφος-Θεολόγος

Με μία ιστορική απόφαση η ελληνική δικαιοσύνη έπειτα από μία διετή διαδικασία αθώωσε ομόφωνα όλους τους κατηγορούμενους της κατασκευασμένης σε μυστικές στοές και σε οίκους των γνωστών εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας, υπόθεσης της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου! Μία υπόθεση που αιμιγώς εξυπηρετούσε αιμιγώς πολιτικές και επιχειρηματικές σκοπιμότητες και συνοδεύτηκε από σύγχρονες γκεμπελικές μεθόδους προπαγάνδας προκειμένου πρωτίστως να γίνει αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία!

Είναι αλήθεια ότι θύμα αυτής της φοβερής γκεμπελικής προπαγάνδας έπεισε η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, η οποία συγκλονίστηκε στην κυριολεξία από το καλοστημένο δήθεν «σκάνδαλο»! Το δυστύχημα είναι ότι όσοι στήριξαν την πολιτική τους ανάδειξη σε υπουργικούς και πρωθυπουργικούς θώκους, όπως λ.χ. ο περιβόλητος Γ. Παπανδρέου και εν γένει το καταστροφικό για την χώρα, όπως

εξελίχθηκε κόμμα του ΠΑΣΟΚ έχουν το θράσος να αμφισβητούν την απόφαση της δικαιοσύνης, χωρίς να παραθέτουν ούτε το ελάχιστο αποδεικτικό στοιχείο των όσων απαράδεκτα σήμερα υποστηρίζουν... Βέβαια όλοι αυτοί καλύπτονται πίσω από ένα διαχρονικό σύστημα σήψης και διαφθοράς, το οποίο λειτουργεί προστατευτικά, τυλίγοντάς τους μ' ένα πέπλο ασυλίας και ατιμωρησίας. Γιατί αν λειτουργούσαν αξιοκρατικώς οι θεσμοί της χώρας, όλα αυτά τα ανδρείκελα και οι καριερίστες της πολιτικής σκηνής του τόπου θα είχαν στηθεί στα εννιά μέτρα ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας η θα έκτιαν το λιγότερο ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Είναι αλήθεια ότι οι δικαστές -πιθανόν φοβούμενοι από τις αντιδράσεις των ανωτέρω- αρχικά αν και ανακοίνωσαν την ομόφωνη αθωωτική απόφαση επιχείρησαν να κρατήσουν ισορροπίες με τον πολιτικό αυτό συρφετό, που δεν διστάζει να τιμωρεί την αξιοκρατία και την εντιμότητα με μεταθέσεις εξορίας δικαστικών λειτουργών και με μία σειρά αποφάσεων που λαμβάνουν εκμεταλλευόμενοι την πολιτική εξουσία τους. Για το λόγο αυτό αρχικά ανακοίνωσαν τη συνέχιση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της Μονής, χωρίς καμιά άπολύτως αιτιολογία, για να ανακαλέσουν λίγο αργότερα μετά τη διαμαρτυρία των συνηγόρων υπεράσπισης! Επιπλέον αν και αναρμόδιοι να αποφασίσουν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας υποστήριξαν ότι αυτή ανήκει στο Δημόσιο...αμφισβητώντας ανοικτά το χρυσόβουλο έγγραφο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου! Βέβαια αυτό θα κριθεί από τα πολιτικά δικαστήρια και πιθανόν το ευρωπαϊκό δικαστήριο! Επ' αυτού άλλωστε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ ως άριστος γνώστης της νομικής επιστήμης προειδοποίησε με μία εκτενή και εμπεριστατωμένη ανακοίνωση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αμφισβήτηση του αυτοκρατορικού χρυσόβουλου...

Δεν έχουμε σκοπό να εισχωρήσουμε τώρα αναλυτικά στο συκοφαντικό ανελέητο πόλεμο που κήρυξαν οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και μέσω αυτής στο Άγιον Όρος, στην Ορθόδοξη Εκκλησία και προπαντός στην ορθόδοξη πίστη! Αυτά λίγο πολύ είναι πλέον γνωστά. Θα επιχειρήσουμε ωστόσο να εξετάσουμε το όλο ζήτημα από πνευματικής απόψεως και να δούμε τα οφέλη και τις ζημιές που προκάλεσε στον ελληνικό λαό αλλά και την Ορθοδοξία η πολύκροτη υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.

Ας εξετάσουμε πρώτα τους κατηγορούμενους ρασοφόρους της υπόθεσης δηλαδή τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής αρχιμανδρίτη Εφραίμ και τον μοναχό Αρσένιο. Νομίζετε ότι ζημιώθηκαν η ωφελήθηκαν από όλη την υπόθεση; Ανθρωπίνως και με μία πρώτη ματιά θα υποστηρίζαμε ότι ζημιώθηκαν από την άδικη ταλαιπωρία που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια. Στεναχώριες θλίψεις, απογοητεύσεις αποτελούν, ως γνωστόν, τους συνήθεις συνοδούς κάθε συκοφαντικής εκστρατείας. Εδώ ένα

απλό ψεύδος λέγεται και πέφτουμε σε απόγνωση. Φανταστείτε το μέγεθος και αναλογιστείτε το τι ψυχικά τραβούσαν ως πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Αν όμως ο καθηγούμενος αρχιμανδρίτης Εφραίμ και ο μοναχός Αρσένιος το αντιμετώπιζαν, όπως οι περισσότεροι από εμάς από την κοσμική άποψη να είστε βέβαιοι πως το πιθανότερο είναι σήμερα να μην ζούσαν η να ταλαιπωρούνταν από βαρύτατες σωματικές ασθένειες. Δεν λέει άλλωστε ο σοφός λαός τη φράση «μου έβγαλαν τον καρκίνο»; Ε! κάτι τέτοιο θα ίσχυε.

Ευτυχώς οι δύο ανωτέρω αλλά και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι κρατικοί λειτουργοί γνώριζαν εξ αρχής ότι δεν έκαναν τίποτε το παράνομο, παρά μόνο τη δουλειά τους. Γνώριζαν δηλαδή την αθωότητα και το μοναδικό άγχος που είχαν ήταν κατά πόσο οι δικαστικοί λειτουργοί που εξέταζαν την υπόθεση θα έμεναν παντελώς ανεπηρέαστοι και θα εμπόδιζαν τις γνωστές σ' όλους μας πολιτικές παρασκηνιακές παρεμβάσεις... Ευτυχώς αυτές δεν υπήρχαν και όποτε επιχειρήθηκαν δια των λιγοστών κατηγόρων έπεφταν αμέσως στο κενό λόγω έλλειψης αποδεικτικών υλικών.

Είναι λοιπόν γεγονός ότι από την αρχή της συκοφαντικής εκστρατείας και της γενικευμένης πολιτικής σπίλωσης ο γέροντας Εφραίμ, ο π. Αρσένιος αλλά και το σύνολο της αδελφότητας αντιμετώπισαν το όλο θέμα ως μία μεγάλη δοκιμασία που επέτρεψε η Παναγία. Και ως εκ τούτου όπως κάθε δοκιμασία και πειρασμό το αντιμετώπιζαν με τα όπλα και τις αρετές της μοναδικής ορθόδοξης πίστης. Δεν άφησαν ούτε την παραμικρή χαραμάδα ώστε να εισχωρήσει μίσος η αγανάκτηση στην ψυχή τους για τους συκοφάντες αλλά και όλους αυτούς που παρασύρθηκαν εξ αυτών! Αντιθέτως, όπως ταιριάζει στη μοναχική παράδοση αλλά και στην πίστη μας, ύψωσαν έναντι αυτών αντί του δαιμονικού τείχους του μίσους την σημαία της ευεργεσίας και της καλοσύνης, η οποία άρχισε να κυματίζει σ' όλη την Ελλάδα! Από το στόμα τους δεν ακούστηκε ποτέ να εξέρχεται κακός και άσχημος λόγος για κανένα από αυτούς που με περίσσεια ευκολία εξαπέλυναν μύδρους συκοφαντίας σε βάρος τους αλλά και κατ' επέκταση σε βάρος του μοναστηριού. Και για να σας αποδείξω το πως λειτουργούσαν οφείλω σήμερα να σας αποκαλύψω την δική μου πνευματική εμπειρία και περιπέτεια.

Συγκεκριμένα το 2008 επηρεασμένος από το όλο κλίμα της προπαγάνδας ο «Στύλος Ορθοδοξίας», κυκλοφόρησε με τίτλο «Γιατί παπά μου! Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα αφορούσε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. Δεν έμπαινε στην ουσία αλλά έκανε λόγο αρνητικό για τον κλυδωνισμό των εκατομμυρίων ψυχών. Δεν σας κρύβω ότι στεκόμουν αρνητικά προς το μοναστήρι, χωρίς ωστόσο να δώσω συνέχεια. Έπειτα από διάστημα ολίγων μόνο μηνών ένας καλός μου φίλος από την Κύπρο, ο Δημήτρης, με ενημέρωνε πως έχω σχηματίσει λανθασμένη αντίληψη και

πως θα έπρεπε να ενημερωθώ για το όλο θέμα ακούγοντας και την πλευρά των μοναχών. «Δεν έχω σκοπό, ούτε να πάω στο μοναστήρι, ούτε να ακούσω δικαιολογίες. Και ούτε έχω σκοπό να συνεχίσω να γράφω για το Βατοπέδι» απάντησα στυγνά. Ακόμη και όταν ο πνευματικός μου γέροντας με διαβεβαίωνε πως οι μοναχοί είναι αθώοι και η αλήθεια θα λάμψει εγώ έκλεινα τα αυτιά μου... Ήταν Ιανουάριος θαρρώ του 2010 ή του 2011 όταν επισκέφθηκα το Άγιο Όρος και την αγαπημένη μου Ιερά Μονή Καρακάλου προκειμένου να παραβρεθώ στην αγρυπνία του προστάτη της Αγίου Γεδεών. Της αγρυπνίας τότε προεξήρχε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Ως συνηθίζεται στο μοναστήρι είχαν φθάσει και άλλοι ηγούμενοι αγιορείτικων μονών και μεταξύ αυτών και ο γέροντας Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.

Στη Θεία Λειτουργία βγήκαν για να κοινωνήσουν τους προσκυνητές που είχαν προετοιμασθεί από την μία πλευρά ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ και από την άλλη ο γέροντας Εφραίμ Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ασυναίσθητα και επηρεασμένος από την όλη προπαγάνδα είπα μέσα μου: «Σιγά μην πάω και κοινωνήσω από τα χέρια του Εφραίμ!» Κάθισα λοιπόν στην ουρά που είχε σχηματισθεί μπροστά από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ και παρατηρούσα αυτούς που πήγαιναν στον γέροντα Εφραίμ να κοινωνήσουν. Και ξαφνικά είδα τον γέροντα Εφραίμ να είναι λουσμένος μέσα σε φως και να μην πατά στο έδαφος αλλά να είναι στον αέρα. Αρχικά νόμιζα πως το όλο θέαμα που αντίκρυζα το έβλεπαν κι άλλοι κι αμήχανα αναζήτησα να δω ανάλογες εκφράσεις στα πρόσωπα κι άλλων προσκυνητών. Διαπίστωσα πως μόνο εγώ το έβλεπα! Έτριψα τα μάτια μου μη τυχόν και το όλο θέαμα αποτελούσε απόρροια της αγρυπνίας. Η εικόνα που έβλεπα με είχε συγκλονίσει και συνεχίζόταν μέχρι τη στιγμή που το θεώρησα ότι ήταν σημάδι της Παναγίας μας για να πεισθώ πως είχα λάθος στην επιπόλαια κρίση μου. Έφυγα λοιπόν από τη σειρά των προσκυνητών που περίμεναν να κοινωνήσουν από το χέρι του επισκόπου και συγκλονισμένος στάθηκα πίσω απ' αυτούς που περίμεναν να κοινωνήσουν από τα χέρια του γέροντα Εφραίμ.

Εξομολογήθηκα το περιστατικό στον πνευματικό μου γέροντα π. Φιλόθεο λίγο μετά την πανηγυρική τράπεζα κι εκείνος αφού με διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν πειρασμικό αλλά σημάδι της Παναγιάς με παρότρυνε να βάλω μετάνοια στον π. Εφραίμ. Το έκανα με την πρώτη ευκαιρία, αποφεύγοντας ωστόσο να του αποκαλύψω ποιός ήμουν. Αυτό το έκανα αργότερα όταν τον επισκέφθηκα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου τον είχαν προφυλακίσει. Εκεί συστήθηκα στον γέροντα και του ζήτησα συγνώμη! Το μεθεπόμενο καλοκαίρι ο πνευματικός μου σε μία πολυήμερη παραμονή μου στον Άγιο Όρος με παρακίνησε να πάρω και την ευχή της Παναγίας Παραμυθίας και να πάρω για τη σύζυγό μου την Αγία Ζώνη της Παναγίας. Το προσκύνημα αυτό συνέβαλε να συνδεθώ ακόμη περισσότερο με την

Ιερά Μονή και τους Πατέρες που μονάζουν σ' αυτή, να γνωρίσω από κοντά τον π. Αρσένιο και να ενημερωθώ για την όλη υπόθεση. Αρκεί όμως μία απλή συγγνώμη για να διορθωθεί η ζημιά που προκλήθηκε σε χιλιάδες ψυχές; Όχι κατηγορηματικά όχι θα έλεγα! Χρειάζεται κάτι περισσότερο.

Ας έρθω όμως και πάλι μετά την προσωπική αυτή παρένθεση και στις άλλες πνευματικές αφέλειες. Ο γέροντας Εφραίμ με την αμέριστη βοήθεια της Παναγίας που τον στήριζε σ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα εφάρμοζε, όπως ο άγιος γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, την φιλανθρωπία. Η Παναγία μας είχε τον τρόπο να γεμίζει το μοναχικό ταγαράκι του και αυτός να προσφέρει αδιάκοπα σ' όσους είχαν ανάγκη προσπαθώντας εναγωνίως να το αδειάσει. Αυτής της κατάστασης προηγήθηκαν φυσικά στιγμές όπου διεξήχθη έρανος μεταξύ των φίλων της Μονής για να εξασφαλίσει η αδελφότητα τα προς το ζην. Αυτό ήταν μία ακόμη δοκιμασία άγνωστη στους πολλούς.

Μόνο αυτό να γνωρίζετε ότι καθ' όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης η Ιερά Μονή Βατοπεδίου στάθηκε αρωγός στις Ιερές Μητροπόλεις, σε δεκάδες ιδρύματα, σε οικογένειες πολυτέκνων. Ενίσχυε ακόμη τα συσσίτια των Μητροπόλεων για τους φτωχούς με τρόφιμα, βοήθησε πολλούς φυλακισμένους να αποφυλακιστούν, στήριξε άπορους φοιτητές στις σπουδές τους. Και το σπουδαιότερο απ' όλα ήταν ότι με την προτροπή του γέροντα μεταφέρθηκαν αντίγραφα των θαυματουργών Ιερών Εικόνων της Παναγίας μας, που φυλάσσονται στο μοναστήρι προς καθαγιασμό των πιστών σε πολλές ελληνικές πόλεις.

Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου εφάρμοσε το πατερικό «στο κακό που σου κάνουν απάντησε κάνοντας το καλό!» Και η συνταγή αυτή συνέλαβε ώστε να φθάσει η στιγμή να διαλυθεί το σκοτάδι της συκοφαντίας και του ψεύδους και να λάμψει η αλήθεια. Με την υπομονή κερδίζεις πάντα. Με την υπομονή, την αγάπη και την προσευχή έρχονται τα στεφάνια για τον ορθόδοξο πιστό Χριστιανό.

Πηγή: Εφημερίδα «Στύλος Ορθοδοξίας»