

## Όμοδος: Το χωριό του Τιμίου Σταυρού!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Αν ρωτήσεις τυχαία εκατόν συμπατριώτες μας αν ξέρουν το Όμοδος, χωριό της επαρχίας Λεμεσού στους πρόποδες του Τρόδους, δεν ξέρω πόσοι θα βρεθούν να σου απαντήσουν αρνητικά.



Κι αν τους ζητήσεις να δώσουν την εικόνα που κρατούν στο μυαλό τους, άλλοι θα σου πουν για τα αμπέλια που αγκαλιάζουν ερωτικά το ξακουστό κρασοχώρι με τους φιλόξενους και ανοιχτόκαρδους κατοίκους του, άλλοι για τη μεγάλη λιθόστρωτη πλατεία με τα μαγαζιά και τα καφενεία της. Άλλοι για την περίτεχνη

πιπίλα ή τα μοναδικά μοδίτικα αρκατένα. Κάποιοι εντυπωσιάζονται από τα γραφικά πεντακάθαρα «στενά» τα γεμάτα λουλούδια, τη Ληνό και τα παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια ή τις ωραίες ταβέρνες με το μοδίτικο κρασί.



Όλοι όμως φυλάνε βαθιά στην ψυχή τους το συγκλονιστικό βίωμα μιας μοναδικής κι αληθινής προσευχής μπροστά στον Τίμιο Σταυρό !

Το Όμοδος, στο διάβα των αιώνων, κατέστη « διάφημον χωρίον από του εν αυτώ ιδρυμένου Μοναστηρίου του Σταυρού και του εναποκειμένου εκείσε μέρους του Ιερού Σχοίνου εκείνου, μετά του οποίου τον Χριστόν έδησαν οι αγνώμονες ». (Κωνστάντιος, Αρχιεπίσκοπος Σινά, 1819 μ.Χ.)



Πλούσια ευλογημένος τόπος από τον Θεό. Μέγας θησαυρός της Ορθοδοξίας, ο Τίμιος Κάνναβος που δώρισε στο Όμοδος η Αγία Ελένη.



Μέχρι σήμερα, πουθενά αλλού δε βρέθηκε άλλο τεμάχιο του Αγίου Σχοινίου.

Όταν ανοίχθηκε πριν μερικά χρόνια ο Τίμιος Σταυρός για συντήρηση, διαπιστώθηκε με έκπληξη το μήκος του Αγίου Κάνναβου.

Μέσα στα «σπλάχνα» του Σταυρού υπάρχουν δυο τεμάχια συνολικού μήκους 170 cm



Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης στο Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος.

Φτάνουμε, νωρίς το πρωί, στο χωριό του Τιμίου Σταυρού και κατευθυνόμαστε στο μεγαλόπρεπο μοναστήρι, καύχημα των όπου γης Ομοδιτών ! Είναι η δεύτερη «μεγάλη» μέρα του Σταυρού. Η πρώτη είναι η 14η Σεπτεμβρίου ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και στο Όμοδος γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια όλης της Κύπρου.

Προσοχή: Μόνο αυτές τις δυό μέρες , ανοίγει η θυρίδα για προσκύνηση του Τιμίου Καννάβου !

Ανάβουμε το κεράκι μας στην είσοδο και εισερχόμαστε στον ναό αφήνοντας απ' έξω τον ταξιδιωτικό σάκο , τις σημειώσεις και τους χάρτες...Καμιά βιοτική μέριμνα ! Τώρα ο οδηγός είναι μονάχα η φωνή της καρδιάς !

Σε όλους τους ναούς της Σταυροπροσκύνησης, ο Πανάγιος και Ζωοποιός Σταυρός τοποθετείται στο κέντρο. Εδώ, έχεις την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο κοντά σου !





Γεμάτη η εκκλησία, πλάι μου βλέπω αρκετούς οδοιπόρους της ζωής σε μικρούς ή μεγάλους Γολγοθάδες...

Ατενίζουν όλοι τον Τίμιο Σταυρό και προσπαθούν να πάρουν καινούριο βηματισμό, δύναμη και θάρρος !



Ακούγοντας τόσες φωνές, του σήμερα και του χθες, μέσα σε τούτο τον αγιασμένο χώρο να ψάλλουν το «Σώσον Κύριε τον λαόν σου...» βιώνεις τη δύναμη μιας

κοινότητας που παλεύει τη σκληρότητα της μοναξιάς.

Όλοι πλησιάζουν ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο Τίμιος Σταυρός του Μόδου, όπως ελέγαν οι παλιοί, ανοίγει «τα φύλλα της καρδιάς του» για να δούμε με όση “όραση” διαθέτουμε το θαύμα της Υπέρτατης Θυσίας ! Προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, «Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν» και τον Άγιο Κάνναβο και ευωδιάζουμε !

«Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας !



Αλλιώςτικο αυτό το ταξίδι...

Ανοιχτή η πρό (σ) κληση για όλους...



Από το Μεγάλο Συνοδικό της Μονής με τον θαυμάσιο ξυλόγλυπτο Θρόνο - Κρύπη του Τιμίου Σταυρού. Εδώ, που κρατήθηκε «σκλαφκίες ατέλειωτες» (Κώστας



Ε με το  
πίλα, η











Πηγή: [cyprusalive.com](http://cyprusalive.com)