

27 Μαρτίου 2017

## **Αισθήσεις...**

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός





Γλυκύτατε Χριστέ μου  
πού να σε ψάξω, Θεέ μου...  
Πού να βρω τα βήματά σου,  
τη γλυκεία παρηγοριά Σου...  
Την Τριάδα , πού να ψάξω,  
πού ο τυφλός, πια να κοιτάξω...  
Έρμαιο είμαι δυστυχίας  
στάλες προσδοκώ ευτυχίας...  
Άκουσες την καρδιά μου,  
Δέσποινα , Παναγία μου...

Μίλησε η Αγία μορφή σου,  
άμετρη, η αρωγή σου..  
Άνθος - Στέφος- Θεία Στάμνα,  
Όρος και αιώνιο Μάννα.  
Έγινες για τους ανθρώπους  
η Παραμυθία και Μάνα....  
Και στην απελπισία μου,  
ω τι ανοησία μου...  
ένοιωσα το Θείο χάδι,  
της Παντάνασσας σημάδι....  
Στη ζωή σαν θα βαδίσεις,  
Το Χριστό θα συναντήσεις..  
Βίωμα είναι θα το ζήσεις,  
πέντε συναπτές οι αισθήσεις..  
Τώρα - σήμερα θα δώσει  
ο Χριστός , αγάπη τόση...  
Αλλαχού απλά είναι γνώση  
και η απάτη θα ζυγώσει...  
Γεύση πρώτα από τα Θεία,  
πρακτική η θεωρεία...  
Με αφή θα ψηλαφήσεις,  
το Χριστό θα ακουμπήσεις..  
Κοίτα, γύρω σου Αγίους

Σκεύη εκλογής, μυρίους...  
Τα χαρίσματα είναι τόσα  
και άλλα που έκρυψαν καμπόσα...  
Κάθε εκκλησιά και κάστρο  
μέσα κρύβει ένα άστρο...  
Θεία Λείψανα και Εικόνες  
που μοιροβολούν αιώνες..  
Άκου , ουράνια μελωδία  
Άγγελοι σε συγχορδία.  
Κοίταξε στο ουράνιο δώμα  
ένα μήνυμα ακόμα..  
Γεύση ουράνια - γλυκεία,  
τούτη η αληθής θρησκεία...  
Στις ερήμους στις ηπείρους  
σπεύσε για να βρεις εμπείρους..  
Και στις πόλεις, Θεία Χάρις  
κάπου ενοικεί , θα πάρεις...  
Δεν αφήνει ο Σωτήρας  
Τέκνα εις τας ξένας χείρας...  
Θα σου δείξει εάν κράξεις  
το χρυσό, φθάνει να ψάξεις...  
Ζήτησέ το από καρδιάς,  
Φώς θα λάμψει δια μιας...

Έζησες και ευεργεσίες  
αισθητές και με απουσίες..  
Άλλες είχες κατανοήσει  
και άλλες που είχες αγνοήσει...  
Μη ρωτάς, πού είναι ο Θεός  
είναι μέσα σου το Φώς..  
Με το μύρο στο έχει δώσει,  
η αγάπη του η τόση...  
Η καρδιά σε προσευχή  
να ψελλίζει την ευχή.  
Δίδει το όνομα το Άγιο  
δύναμη μα και κουράγιο..  
Έδειξε και τον σταυρό  
που είναι όπλο τρομερό...  
Τρόπαιο καλού αγώνα,  
νίκης σύμβολο αιώνια...  
Σου έδωσε και εξουσία,  
Θεία να έχεις την ουσία..  
Κατά χάριν να είσαι τέκνον  
και αυτεξούσιο, δίχως μέτρον...  
Και κοιτάζω τον σταυρό  
μου μιλάει και Αυτός, θαρρώ..  
Κοίταξε μου λέει εμένα,

πόσα έπαθα , για εσένα...

Θάρρος και υπομονή

και θα έρθει η απονομή..

Δάφνης στέφανα έχω μπλέξει

σ, όσους έχω επιλέξει...

Προσοχή και προσευχή

και τανάπαλιν , αρχή...

Άλλος δεν υπάρχει δρόμος

και είναι των δαιμόνων, τρόμος..

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής..