

21 Μαρτίου 2017

25η Μαρτίου- Η Ελευθερία και το ταξίδι της ελληνικής σημαίας

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ο Μάρτιος είναι αφιερωμένος στην εθνική γιορτή της 25ης και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δύο γιορτές ενωμένες σε μία ώστε να μας θυμίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα για Έθνος και τους Χριστιανούς. Αυτόν τον μήνα ταξιδεύουμε στον χρόνο με την «**Η Ελευθερία και το ταξίδι της ελληνικής Σημαίας**». Μέσα από τα μάτια μίας σημαίας και ενός παιδιού κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο που μας μαθαίνει την πρόσφατη περιπέτεια της πατρίδας και της σημαίας μας, που αυτές τις ιστορικές ημέρες, μαζί με το αναδυόμενο νέο κράτος, πρωτογεννήθηκε.

Διαβάστε το με τα παιδιά σας ή υλοποιείστε το **εκπαιδευτικό πρόγραμμα** που θα βρείτε στο site μας. Ζητείστε μας να σας στείλουμε υλικό για την απασχόληση των παιδιών και ζήστε μαζί τους ένα μαγευτικό ταξίδι στον χρόνο!



ISBN: 978-618-5197-02-5, σελ. 59

Λιανική τιμή: 9 €

Με εκπαιδευτικές
δραστηριότητες!



Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Πηνελόπη Μωραΐτου

Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα

Η γνωστή συγγραφέας επανέρχεται με ένα έργο που έλειπε από τις παιδικές βιβλιοθήκες! Αυτή τη φορά επιλέγει να ασχοληθεί με την πρόσφατη ελληνική ιστορία και να μας μιλήσει για τη σημαία των Ελλήνων και τα ιστορικά γεγονότα που σφράγισαν όχι μόνο την εμφάνισή της αλλά και τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας.

Ένα βιβλίο για να γνωρίσουμε την ιστορική μας ταυτότητα ώστε με πίστη σε αυτή αλλά και σεβασμό στους συνανθρώπους μας που προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές και πολιτισμικές αφετηρίες, να ανοιχτούμε στις απαιτήσεις της εποχής που ζούμε.

– Αχ! Πιάστηκα, βρε παιδάκι μου, τόσον καιρό στριμωγμένη ανάμεσα στις ντουλάπες.

‘Ηταν μια παλιά σημαία! Το κοντάρι της φθαρμένο, γεμάτο χαραγματιές, και το πανί της λεκιασμένο. Η Ελευθερία ξαφνιασμένη κοίταξε τη σημαία ψιθυρίζοντας:

– Παναγία μου, βάλε το χέρι σου! Δεν πάω καλά... μου μιλάνε και οι σημαίες...

– Όλα μιλάνε γύρω μας, μικρή μου, εύπε με νόημα η παλιά σημαία.

– Και, δηλαδή, τι μπορεί να ξέρει μια σημαία;

– Πολλά, μικρή μου. Βλέπεις, μέσα μου ζουν όλοι οι Έλληνες. Είμαι τα όνειρα των μικρών παιδιών, είμαι οι ελπίδες των νέων, τα ιδανικά και οι αξίες των

Ο **Μάρτιος** είναι αφιερωμένος στην εθνική γιορτή της 25ης και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δύο γιορτές ενωμένες σε μία ώστε να μας θυμίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα για Έθνος και τους Χριστιανούς. Αυτόν τον μήνα ταξιδεύουμε στον χρόνο με την «**Η Ελευθερία και το ταξίδι της ελληνικής Σημαίας**». Μέσα από τα μάτια μίας σημαίας και ενός παιδιού κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο που μας μαθαίνει την πρόσφατη περιπέτεια της πατρίδας και της σημαίας μας, που αυτές τις ιστορικές ημέρες, μαζί με το αναδυόμενο νέο κράτος, πρωτογεννήθηκε.

Διαβάστε το με τα παιδιά σας ή υλοποιείστε το **εκπαιδευτικό πρόγραμμα** που θα βρείτε στο site μας. Ζητείστε μας να σας στείλουμε υλικό για την απασχόληση των παιδιών και ζήστε μαζί τους ένα μαγευτικό ταξίδι στον χρόνο!



ISBN: 978-618-5197-02-5, σελ. 59

Λιανική τιμή: 9 €

Με εκπαιδευτικές δραστηριότητες!



Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Πηνελόπης Μωραΐτου

Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα

Η γνωστή συγγραφέας επανέρχεται με ένα έργο που έλειπε από τις παιδικές βιβλιοθήκες! Αυτή τη φορά επιλέγει να ασχοληθεί με την πρόσφατη ελληνική ιστορία και να μας μιλήσει για τη σημαία των Ελλήνων και τα ιστορικά γεγονότα που σφράγισαν όχι μόνο την εμφάνισή της αλλά και τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας.

Ένα βιβλίο για να γνωρίσουμε την ιστορική μας ταυτότητα ώστε με πίστη σε αυτή αλλά και σεβασμό στους συνανθρώπους μας που προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές και πολιτισμικές αφετηρίες, να ανοιχτούμε στις απαιτήσεις της εποχής που ζούμε.

— Αχ! Πιάστηκα, βρε παιδάκι μου, τόσον καιρό στριμμαγμένη ανάμεσα στις ντουλάπες.

Ήταν μια παλιά σημαία! Το κοντάρι της φθαρμένο, γεμάτο χαραγματιές, και το πανί της λεκιασμένο. Η Ελευθερία ξαφνιασμένη κοίταξε τη σημαία ψιθυρίζοντας:

— Παναγία μου, βάλε το χέρι σου! Δεν πάω καλά... μου μιλάνε και οι σημαίες...

— Όλα μιλάνε γύρω μας, μικρή μου, είπε με νόημα η παλιά σημαία.

— Και, δηλαδή, τι μπορεί να ξέρει μια σημαία;

— Πολλά, μικρή μου. Βλέπεις, μέσα μου ζουν όλοι οι Έλληνες. Είμαι τα όνειρα των μικρών παιδιών, είμαι οι ελπίδες των νέων, τα ιδανικά και οι αξίες των προγόνων μας. Του Χριστού η πίστη η αγία αλλά και της πατρίδας η ελευθερία. Έλα, πιάσε το κοντάρι μου και ταξίδεψε μαζί μου για να καταλάβεις...

