

8 Μαρτίου 2017

## Φανάρι: Ο Νικολόπουλος στον Βαρθολομαίο

/ [Γενικά Θέματα](#)





Στο Φανάρι βρίσκεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Νίκος Νικολόπουλος επ'αφορμή της Χειροτονίας του Επισκόπου Ευκαρπίας Ιερόθεου, ο οποίος κατάγεται επίσης από την Πάτρα.

Ο κ.Νικολόπουλος είχε συνάντηση και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, κι έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνησή μου για τη χειροτονία του παιδικού μου φίλου Ιερόθεου Ζαχαρή, ως νέου Επισκόπου Ευκαρπίας, και να του ευχηθώ καλή δύναμη και δημιουργικότητα στην αποστολή του. Η ανάδειξή του, έρχεται ως επιστέγασμα της συνεπούς διακονίας του και της παραδειγματικής από μέρους του τήρησης των κανόνων της πίστης μας και είμαι πεπεισμένος ότι από τα νέα του καθήκοντα θα εξακολουθήσει να συμβάλει με την ίδια ζέση και αποτελεσματικότητα στην υπεράσπιση των πανανθρώπινων αξιών της Ορθοδοξίας σε μια εποχή που τόσο τις έχει ανάγκη. Του εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο του, επ' ωφελεία του ποιμνίου του και της Ορθόδοξης πίστης μας.

Με αυτήν την ευκαιρία θέλω, επίσης, σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, κορυφαίας

εορτής της πίστης μας, από εδώ από το λίκνο της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, να υπογραμμίσω ότι η Ορθοδοξία σε αυτούς τους καιρούς της αναστάτωσης και της πολύμορφης σύγχυσης, καθίσταται - για μια ακόμη φορά στην ιστορία της - δύναμη ανάσχεσης και καταλλαγής απέναντι στο μουσουλμανικό πέπλο, που μοιάζει να απλώνεται απειλητικά σε όλη την Ευρώπη.

Η Ορθοδοξία με τη διαχρονικότητά της και την προσήλωσή της στις ανώλεθρες αξίες του χριστιανισμού, απαλλαγμένη από μισαλλοδοξίες και ανελαστικούς δογματισμούς, αποτελεί παράγοντα αλληλοκατανόησης, συναντίληψης και συνεργασίας, μεταξύ όλων των ανθρώπων παγκοσμίως, γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς και δίαυλο συνεννόησης και ειρήνης μεταξύ τους.

Με αταλάντευτη προσήλωση στις θέσεις της, με αδάμαστη την αποφασιστικότητά της να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του μηνύματος της αγάπης, που αποτελεί την πεμπουσία της, η Ορθοδοξία μπορεί για μια ακόμη φορά στη διαδρομή της να αποδειχθεί σε δύναμη εγγύησης της σταθερότητας στον κόσμο. Αποτελώντας το φραγμό σε κάθε είδους άκαιρους φονταμενταλισμούς και άκριτες πλειοδοσίες μαξιμαλισμών. Συντελώντας καθοριστικά στην αποφόρτιση των εντάσεων και στην επίλυση των διαφορών, με ειλικρινή διάλογο και καλή πίστη».

Πηγή: [vimaorthodoxias.gr](http://vimaorthodoxias.gr)