

2 Μαρτίου 2017

Ομιλία για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)





Κατάμεστο από φιλάγιους πιστούς ήταν το Αμφιθέατρο του Διοικητικού - Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος την Τετάρτη 1 Μαρτίου το απόγευμα, με αφορμή την ομιλία «ο νέος Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης»

Η ομιλία αυτή ήταν η 3η κατά σειρά στο πρόγραμμα εκδηλώσεων - ομιλιών που κατήρτισε η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος για τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο με γενικό τίτλο «Αγιασμένες Μορφές της Εποχής μας».

Η μεγάλη συμμετοχή των πιστών στις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες ομιλίες μαρτυρούν τον πόθο και την αγάπη του ευλογημένου ποιμνίου της Ιεράς Μητροπόλεως για την αγιότητα αλλά και την δίψα του για την πνευματική ενδυνάμωση, ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ομιλητής ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αρσένιος Κατερέλος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης, ο οποίος έζησε ως δόκιμος τον όσιο Παΐσιο στο Περιβόλι της Παναγίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος μετά την καθιερωμένη προσευχή αναφέρθηκε δι'ολίγον στο θαυμαστό βίο του Οσίου Γέροντος, παραθέτοντας προσωπικά του περιστατικά από την γνωριμία του με τον Όσιο το έτος 1974 και από την συχνή πνευματική συναναστροφή μαζί του.

«Ο Άγιος που θα προβάλλουμε απόψε, ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, είναι ένας οικουμενικός Άγιος. Όσοι τον γνωρίσαμε και το ζήσαμε, αντικρίζαμε μια μορφή γεμάτη γλυκύτητα, αγάπη, σοφία, γνώση Θεού και αγιότητα.´

Ένας γνήσιος μιμητής του Χριστού, ένας απρόβλεπτος και συγκλονιστικός Άγιος που με την αγιότητα του συνετάραξε όλη την οικουμένη.

Ο π. Παΐσιος υπήρξε ένας γιατρός ψυχής και σώματος για τον άνθρωπο του 20ου αιώνας. Ήταν “τηλεόραση του Ουρανού”. Τα ήξερε όλα, τα έβλεπε όλα. Είχε γνώση Θεού. Ήταν μέτοχος της Θεότητας του Ιησού Χριστού.

Να τον επικαλείστε αδελφοί μου, διότι η παρρησία του στο Θεό είναι πολύ μεγάλη. Στο πρόσωπό του βρήκε απόλυτη εφαρμογή ο λόγος του Κυρίου: «τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσω»

Κλείνοντας την σύντομη εισαγωγή του ο ποιμενάρχης μας ευχήθηκε σε όλους. αυτές οι πνευματικές εμπειρίες με την παρουσίαση των αγιασμένων μορφών της εποχής μας, να βοηθήσουν όλους μας κάνοντας μας να ποθήσουμε την αγιότητα.

Τον λόγο πήρε ο π. Αρσένιος, ο οποίος ξεκίνησε την θαυμάσια ομιλία του για το Όσιο Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη με το παρακάτω ποίημα:

Γνώρισα άνθρωπο στη γη
που ζούσε στα ουράνια,
τα πέλματα στην άρουρα
ο νους στη φωτοφάνεια.

Με οδηγό του τον Χριστό
με βλέμμα αετήσιο,
στην έρημο εβάδιζε
με του σταυρού τον ίσκιο.

Περιπολούσε ουρανούς
συνέκδημος οσίων,
αγνές ψυχές ωδήγησε
εις Άγια Αγίων.

Άλλες ψυχές εστόλισε
κανοναρχώντας βήμα.
πως να βιώσουμε λαμπρώς
τ' αγγελικό το Σχήμα.

Τις προσευχές του έπλεκε
με νήμα πονεμένων
και στο Θεό τις έστελνε
με τα φτερά αγγέλων.

Η βιοτή του φωτεινή
εις όλα του τα χρόνια
γνώριζε πως η αρετή
αυτή μένει αιώνια.

Εγεύθη Χάρι του Χριστού
έως της τελευτής του,
ρίπες σκορπούς' αγιασμού
η ταπεινή μορφή του.

Παίσιε Όσιε Θεού,
τον πόνο συ του κόσμου
τον βάσταζες στα στήθη σου
τον έκαμες δικό σου.

Τώρα δεν περπατείς στη γη
στα ουράνια συ διαβαίνεις
κι από ψηλά μας ευλογείς
κι όλους μας προστατεύεις.

Στην συνέχεια ο π. Αρσένιος μετέφερε στο ακροατήριο προσωπικές του, θαυμαστές εμπειρίες από την ζωή του Οσίου Γέροντος λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Όποιος τον επεσκέπτετο και συνωμιλούσε μαζί του ή ακόμη και μόνον να έβλεπε εν σιωπή την μορφή του, ένιωθε ότι ανέπνεε καθαρό οξυγόνο και αναζωογονείτο. Ήταν ένας γνήσιος παραδοσιακός Αγιορείτης μοναχός με πνεύμα διακονίας, αγάπης και πόνου για τους ανθρώπους.

Τον διακατείχε λεπτό χιούμορ και με λογοπαίγνια έδιδε συμβουλές σε όποιον του τις ζητούσε πάντοτε με σοφία, Χάρη Θεού και διάκριση,

Γενικά ότι έκανε ο Γέροντας πάντοτε το έκανε ή για να βγει μεγάλο καλό ή για να

αποφευχθεί μεγαλύτερο κακό».

Τέλος ο π. Αρσένιος κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε:

«Αγαπητοί μου αδελφοί, την προσωπικότητα του Γέροντος Παΐσιου την συνέθεσαν αρετές και προτερήματα, όπως εξυπνάδα, σοφία, ευστροφία, οξυδέρκεια, διορατικότητα, απλότητα, ετοιμολογία, σοφό χιούμορ, σύνεση, ταπείνωση, διάκριση, θυσιαστική αγάπη, εμπειρία, διόραση, προόραση, νύψη, άσκηση, προσευχή, αγιότητα.

Ο Όσιος Παΐσιος είναι ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος και είναι σκέπη γενικά για όλη την οικουμένη και για την Λαμία. Παρεμπιπτόντως όπως είναι γνωστό επήρε το απολυτήριο του στρατού από τη Μακρακώμη Φθιώτιδος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Νικόλαος που τόσο πολύ ευλαβείται τον Όσιο Παΐσιο, εκτός των άλλων, έχει προγραμματίσει να ανεγείρει και ναό στο όνομα του Οσίου Παΐσιου».





ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ROMFEA.GR



ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ROMFEA.GR





ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ROMFEA.GR

Πηγή: romfea.gr