

3 Ιανουαρίου 2017

Πράξη ενίσχυσης της τρομοκρατίας η οδηγία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών για το κατέβασμα των εικόνων

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)





Του Γιώργου Θεοχάρη

Με αφορμή την επιστολή που έστειλε παιδίατρος προς τον Διοικητή του ΠΠΝ Πατρών για την οδηγία που εξέδωσε «να αφαιρούνται χριστιανικές εικόνες, σταυροί, σε δωμάτια που νοσηλεύονται μουσουλμάνοι», πρέπει να σημειώσουμε ότι η πράξη αυτή της Διοίκησης του Νοσοκομείου όχι μόνο δεν έχει σχέση με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά αντίθετα την παραβιάζει κατάφωρα.

Στην πραγματικότητα η οδηγία αυτή ενισχύει την τρομοκρατία, κάτι που θα μπορούσε ίσως να δικαιολογηθεί από την άγνοια στοιχειωδών πραγματικοτήτων σε σχέση με τη θρησκευτική ταυτότητα των μουσουλμάνων.

Και εξηγούμαστε:

Έχει λόγο ένας πιστός μουσουλμάνος να αντιδρά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας (συνήθως αυτές οι δύο εικόνες υπάρχουν στα νοσοκομεία και στους άλλους δημόσιους χώρους);

Η απάντηση είναι αρνητική, αφού το Ισλάμ αποδέχεται και τιμά τον Χριστό (Ισά) ως Προφήτη. Το ίδιο και την Μητέρα Του (Μεριάμ).

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενεί χριστουγεννιάτικες ευχές του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, μιας από τις πιο αυστηρές ισλαμικές χώρες, όπου αναφέρει ότι ο Χριστός είναι και για μας τους μουσουλμάνους μεγάλος προφήτης. Ο ίδιος

επισκεπτόταν τα Χριστούγεννα χριστιανικά σπίτια Αρμενίων, χωρίς φυσικά να ενοχλείται καθόλου από τις χριστιανικές εικόνες που υπήρχαν σε αυτά.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα ο Σύριος Πρόεδρος Μπασάρ Άσσαντ επισκέφθηκε τα ορφανά της Μονής Παναγίας Σεντνάγια, τα οποία τού τραγούδησαν στην αίθουσα υποδοχής της Μονής.

Πού κάθισε ο Σύριος Πρόεδρος; Κάτω από μία μεγάλη (και μάλιστα δυτικής τεχνοτροπίας) εικόνα του «Μή μου άπτου», με τον Χριστό και την αγία Μαγδαληνή (μπορούν οι αναγνώστες μας να δουν το σχετικό βίντεο).

Το μοναστήρι αυτό, πριν τον πόλεμο, επισκέπτονταν πάνω από 1 εκατομμύριο μουσουλμάνοι τον χρόνο από όλη τη Μέση Ανατολή. Ενοχλούνταν αυτοί από τις εικόνες; Μα γιατί πήγαιναν (και πηγαίνουν) όλοι αυτοί; Για να τιμήσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να ζητήσουν τη βοήθειά της, η οποία κάνει πάμπολλα θαύματα και σε αυτούς.

Στην Τουρκία, εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι επισκέπτονται κάθε χρόνο χριστιανικά προσκυνήματα, όπως τον Άγιο Γεώργιο στα Πριγκηπόνησα. Τούς πειράζουν οι εικόνες; Το αντίθετο φαίνεται.

Ποιοι είναι οι μουσουλμάνοι που ενοχλούνται από τις χριστιανικές εικόνες και τις απεχθάνονται, τις καταστρέφουν, τις βγάζουν τα μάτια, τις καίνε;

Είναι οι σαλαφιστές και ουαχαμπίτες, οι τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα, του Ισλαμικού Κράτους και των άλλων παρακλαδιών τους, οι ταλιμπάν του Αφγανιστάν και όσοι έχουν νοοτροπία ίδια με αυτούς. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν ισλαμικά κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία, η γενέτειρα της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, που δεν επιτρέπουν καθόλου χριστιανικά σύμβολα. Τέτοιας ολοκληρωτικής και τζιχαντιστικής σκέψης και ιδεολογίας μουσουλμάνοι φυσικά υπάρχουν και στη χώρα μας. Αυτοί μπορεί να ενοχληθούν από τις χριστιανικές εικόνες.

Χάριν αυτών, κύριε Διοικητά, εκδώσατε την οδηγία να κατεβαίνουν οι εικόνες, όταν νοσηλεύονται μουσουλμάνοι;

Και εάν είναι μέσα και χριστιανοί, που τις θέλουν; Η οδηγία σας δεν παραβιάζει την θρησκευτική ελευθερία τους;

Θα κυβερνούν τη χώρα μας οι τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα; Διότι αυτοί και οι όμοιοι τους αντιδρούν στις εικόνες.

Αυτοί οι οποίοι δεν ανέχονται την ύπαρξη άλλων θρησκειών εκτός από το Ισλάμ.

Στην πραγματικότητα, κύριε Διοικητά, με τέτοιες οδηγίες δεν σέβεσθε την θρησκευτική ελευθερία, αλλά ενισχύετε αυτούς τους τρομοκράτες και αυτή την ολοκληρωτική νοοτροπία.

Για αυτό και η ενέργειά σας, υπό το ένδυμα της δημοκρατίας και της ανοχής, κρύβει τον ολοκληρωτισμό.

Ε, όχι, η Ελλάδα δεν θα γίνει Σαουδική Αραβία.

Πηγή: vimaorthodoxias.gr