

15 Δεκεμβρίου 2016

Ο ανήλικος «μοναχός» και οι μισές αλήθειες

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιον Όρος](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)





Ο δωδεκάχρονος Μιχάλης «χειροτονήθηκε» –εκάρη στη γλώσσα του μοναχισμού– αγιορείτης μοναχός μέσω... Internet. Η ιστορία του μικρού «καλόγερου», ρουμανικής καταγωγής, γεννημένου στην Κρήτη και προσωρινού κατοίκου Ρώμης προτού εγκαταλείψει τα εγκόσμια για να εγκαταβιώσει εφ’ όρου ζωής στο Αγιον Ορος, όπως έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, προκαλεί συγκίνηση και ίσως κάποια αγανάκτηση στη σκέψη ότι μπορεί να έπεσε θύμα «προσηλυτισμού».

Σύμφωνα λοιπόν με τα «ρεπορτάζ», ο ανήλικος αποχωρίστηκε γονείς και δύο μικρότερα αδέρφια και κατέφυγε στον Αθω, όπου μάλιστα «θαμπώθηκε» αντικρίζοντας για πρώτη φορά αγιορείτες μοναχούς. Όταν, δε, ρωτήθηκε από Ρουμάνο δημοσιογράφο που τον εντόπισε αν η ιδέα να πάει στο Αγιον Ορος ήταν τον γονιών του, φέρεται να απάντησε: «Όχι, δική μου». Τώρα πλέον «ο Μιχάλης δεν θα παίζει με άλλα παιδιά της ηλικίας του, ούτε θα βλέπει “παιδικά” στην τηλεόραση. Δεν θα πηγαίνει παρέα με τους συνομηλικούς του σινεμά. Δεν θα κάνει ποτέ σχέση με κορίτσι, δεν θα έχει ποτέ ερωτική επαφή με γυναίκα. Και όλα αυτά “σφραγίστηκαν” από την τρυφερή ηλικία των 12 ετών».

Κάπου εδώ τελειώνει η «συγκινητική», πλην γεμάτη μισές αλήθειες, ιστορία του λιλιπούτειου «μοναχού» και αρχίζει η πραγματική. Ο μικρός Μιχάλης βρίσκεται πράγματι από τον Σεπτέμβριο στο Αγιον Ορος. Όχι όμως για να μονάσει, και μάλιστα με «δική του ιδέα», αλλά για να παρακολουθήσει, όπως άλλα 80 παιδιά, μαθήματα στην περίφημη Αθωνιάδα Σχολή ή Αθωνιάδα Ακαδημία στις Καρυές, από

την οποία αποφοίτησαν μορφές του έθνους, από τον Ρήγα Φεραίο και τον Αδαμάντιο Κοραή έως τον Κοσμά τον Αιτωλό και τον Ιωάννη Πέζαρο. «Ο Μιχάλης παρακολουθεί μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στη σχολή μας, όπου θα συνεχίσει στο γυμνάσιο και το λύκειο, όπως όλα τα παιδιά», λέει στην «Κ» ο διευθυντής της σχολής Δημήτριος Δημάκης. «Ηρθε κανονικά με τη συναίνεση των γονέων του και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως όλοι οι μαθητές. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του εδώ, θα μπορεί να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και να γίνει καθηγητής, γιατρός, πυρηνικός επιστήμονας. Βεβαίως, αν το θέλει, μπορεί να γίνει και μοναχός, όπως και κάθε άλλος μαθητής. Η σχολή μας δεν βγάζει καλόγερους, είναι ένα κανονικό σχολείο, όπως όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, ακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα του υπουργείου, έχει και οικοτροφείο που μένουν τα παιδιά. Οι δάσκαλοι δεν είναι μοναχοί και γενικά ιερωμένοι, είναι διορισμένοι κανονικά από το υπουργείο καθηγητές».

Η Αθωνιάδα Σχολή είναι σήμερα το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα –ιδρύθηκε το 1749– και από αυτήν έχουν αποφοιτήσει χιλιάδες μαθητές, παιδιά φτωχών οικογενειών κυρίως, τα οποία εξελίχθηκαν σε επιστήμονες και στελέχη της δημόσιας ζωής. Η καθημερινότητα του μικρού Μιχάλη κυλάει στις Καρυές όπως όλων των άλλων συμμαθητών του.

«Υπάρχει γήπεδο μπάσκετ, παίζουν ποδόσφαιρο στις ελεύθερες ώρες, έχουν κινηματογραφική λέσχη, μαθαίνουν βυζαντινή μουσική, βυζαντινή αγιογραφία, στις διακοπές πηγαίνουν στα σπίτια τους. Η Αθωνιάδα είναι το μόνο μέρος στο Άγιον Όρος όπου επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος», τονίζει ο κ. Δημάκης και εξηγεί ότι «φορούν ράσο παραδοσιακά στη σχολή, όπως παλιά έξω οι ποδιές και τα καπέλα, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνουν μοναχοί. Εξαλλου, με απόφαση της Ιεράς Κοινότητας απαγορεύεται να καρεί μοναχός κάποιος κάτω των 18 ετών».

Πηγή: kathimerini.gr