

## 12χρονος ομολογεί Χριστό στην ισλαμική Τουρκία!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



**Θάπρεπε να χαιρόμαστε να υποφέρουμε για τον Χριστό. Ο Κύριος είναι μαζί μου.**



**Θάπρεπε να χαιρόμαστε να υποφέρουμε για τον Χριστό. Ο Κύριος είναι μαζί μου.**

Η Τουρκία αποτελεί ισλαμικό κράτος, στο οποίο το να είσαι χριστιανός αποτελεί

κίνδυνο ακόμα και για την ζωή σου.

Γι' αυτό και υπάρχουν εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί, κυρίως ελληνογενείς και Αρμένιοι, οι οποίοι, φοβούμενοι τις συνέπειες της επιλογής του, λατρεύουν στα κρυφά τον Χριστό και τιμούν την Παναγία.

Ωστόσο, κάποιοι τολμούν.

Και όπως θα δείτε στο βίντεο πρόκειται για έναν δωδεκάχρονο μαθητή, ο οποίος γράφει με χρυσά γράμματα το όνομά του στο βιβλίο της Ζωής του Τριαδικού Θεού όλων των κατατρεγμένων ανθρώπων του ψεύτικου αυτού κόσμου.

Με θάρρος ομολογεί Χριστό, δεχόμενος την οργή και το bullying από τους μουσουλμάνους συμμαθητές του στο σχολείο.

Τον φτύνουν και τον δέρνουν, αλλά αυτός δεν κάνει πίσω!

Μαρτυρεί καθημερινά τον Αρχηγό της Ζωής, την ώρα που πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε να κάνουμε ακόμα και τον Σταυρό μας στον δρόμο, μήπως και χαρακτηριστούμε από τους ξερόλες της εποχής.

Δείτε στην συνέχεια και το βίντεο σχετικά με τους Αρμένιους κρυπτοχριστιανοούς της Τουρκίας, οι οποίοι έχουν ιστορία παράλληλη με την ιστορία των Ελλήνων και φυσικά διώκονται για την Πίστη τους.

Ωστόσο, οι κρυπτοχριστιανοί σιγά-σιγά φανερώνονται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του Τούρκου κατακτητή στην περιοχή.

<https://www.youtube.com/watch?v=KWzBnAZhcgw>

Πηγή: [vimaorthodoxias.gr](http://vimaorthodoxias.gr)