

23 Οκτωβρίου 2016

Λαμπρά εορτάστηκε η 104η επέτειος της απελευθέρωσης της Χαλάστρας παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατία

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Πεμπτούσια· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)





Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας με αφορμή την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Χαλάστρας.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Ακολούθησε τρισάγιο πεσόντων ενώ ο κ. Παυλόπουλος μαζί με το δήμαρχο Δέλτα Ευθ. Φωτόπουλο έκαναν τα αποκαλυπτήρια αναθηματικής στήλης για την ηρωική πράξη των κατοίκων της Χαλάστρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στη στήλη και στη συνέχεια ακολούθησε μαθητική παρέλαση.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

Στη νικηφόρα πορεία του ελληνικού στρατού που προήλαυσε τον Οκτώβριο του 1912 απελευθερώνοντας τη Μακεδονία μας, η Χαλάστρα, η μικρή αλλά γνωστή από την αρχαιότητα πόλη μας, που πανηγυρίζει σήμερα τα Ελευθέρια της, δεν ήταν απλώς ένας σταθμός· δεν ήταν μόνο μία από τις κωμοπόλεις στις οποίες εισήλθαν ελευθερωτές οι ηρωικοί στρατιώτες μας και στην οποία οι κάτοικοι με

επικεφαλής τον Μακεδονομάχο Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο ύψωσαν πανηγυρικά την ελληνική σημαία.

Ήταν μία πόλη η οποία δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει τα Ελευθέρια της όπως θα ήθελε. Όχι για άλλους λόγους, αλλά γιατί οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ο ελληνικός στρατός έπρεπε να σπεύσει να εισέλθει ελευθερωτής στη Θεσσαλονίκη πριν από τον βουλγαρικό που προήλαυε επιδιώκοντας την πραγματοποίηση του παλαιού ονείρου των Βουλγάρων για κατάληψη της Θεσσαλονίκης και έξοδο στο Αιγαίο.

Όμως οι Τούρκοι είχαν καταστρέψει τις γέφυρες του Αξιού ποταμού και οι έντονες βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί έκαναν αδύνατη τη διάβασή του. Το Μηχανικό που θα μπορούσε να κατασκευάσει πλωτές γέφυρες χρειαζόταν μερικές ημέρες για να φθάσει. Οι στιγμές ήταν εξαιρετικά κρίσιμες. Εάν ο ελληνικός στρατός δεν έφθανε εγκαίρως στη Θεσσαλονίκη, θα έπρεπε να χυθεί νέο αίμα για να εκδιώξουν από την πόλη τους Βουλγάρους, και ο φόβος αυτός προκαλούσε αγωνία στους επιτελείς του στρατού μας, αλλά και στους κατοίκους της Χαλάστρας.

Όλοι παρακαλούσαν για ένα θαύμα, και το θαύμα δεν άργησε να γίνει. Ένας από τους κατοίκους, ο μικρόσωμος καρποποιός Γεώργιος Νταλιγκάρης, πλησίασε τους αξιωματικούς και με την επιμονή του τους έπεισε ότι μπορούσε να τους δώσει τη λύση που εναγωνίως αναζητούσαν.

Με τη δική του επίβλεψη και με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της Χαλάστρας που αυθόρμητα προσέφεραν ο,τι ξύλινο υπήρχε στα σπίτια τους, πόρτες, παράθυρα, βαρέλια, αλλά και σχοινιά και σανίδια και βάρκες, κατόρθωσαν μέσα στη νύχτα της 22ας Οκτωβρίου του 1912 να δημιουργήσουν μια πρόχειρη πλωτή γέφυρα, ένα διάδρομο, επάνω από τον οποίο πέρασαν οι Μεραρχίες του ελληνικού στρατού για να συνεχίσουν τον δρόμο τους προς τη Θεσσαλονίκη και να την ελευθερώσουν.

Οι κάτοικοι της Χαλάστρας με την αυθόρμητη και ανιδιοτελή προσφορά τους είχαν κάνει το θαύμα· είχαν γράψει με τον δικό τους τρόπο μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Ελλάδος και είχαν δώσει ένα μάθημα γνήσιας φιλοπατρίας.

Γι' αυτό και τους τιμούμε σήμερα ως ήρωες μαζί με τους ήρωες που ελευθέρωσαν αυτόν τον τόπο, αυτή τη μικρή γωνία της ελληνικής γης, της γης της Μακεδονίας μας, που μεγαλώνεται χάρη στη αγάπη των κατοίκων της προς την πατρίδα, χάρη στην ανιδιοτέλεια και τη θυσία τους.

Το παράδειγμά τους πρότυπο και για μας σήμερα, που ζούμε σε μία εποχή κατά την οποία η έννοια της αγάπης προς την πατρίδα αμφισβητείται, παρεξηγείται και

παρερμηνεύεται.

Οι ήρωες αγωνιστές της ελευθερίας μας και οι ήρωες πατέρες μας, οι κάτοικοι της Χαλάστρας, που τιμούμε πανηγυρικά σήμερα, ορίζουν με την ανιδιοτελή στάση τους την έννοια της αγάπης προς την πατρίδα και δίνουν απάντηση σε όσους στις ημέρες μας διερωτώνται τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να εκφράσει την αγάπη του για την πατρίδα· τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να συμβάλλει στην πρόοδο της πατρίδος του, για να τη βοηθήσει να βγει από το τέλμα της κρίσεως που την ταλανίζει τα τελευταία χρόνια.

Και η απάντησή τους είναι ότι η πατρίδα δεν μπορεί να προοδεύσει, δεν μπορεί να προχωρήσει με αξιοπρέπεια στον δρόμο της ιστορίας, εάν τα παιδιά της, εάν όλοι εμείς ως άτομα, ως κοινωνία και ως κράτος δεν βάλλουμε πάνω από το προσωπικό μας συμφέρον το συμφέρον της πατρίδος μας· αν δεν κατανοήσουμε ότι δεν έχει κανένα νόημα να ευημερούμε εμείς ως πρόσωπα, εάν δεν ευημερεί η πατρίδα μας· αν δεν αισθανθούμε ότι είναι χρέος μας να προσφέρουμε στην πατρίδα μας ο,τι έχουμε και ο,τι μπορούμε για το καλό της, χωρίς να περιμένουμε ανταλλάγματα, χωρίς να ζητούμε διακρίσεις ή ανταμοιβές, χωρίς να επιδιώκουμε τιμές ή εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης.

Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που οφείλουμε στην πατρίδα μας και όχι η πατρίδα σε μας. Η προσφορά μας σ' αυτήν, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν είναι παρά η οφειλόμενη ανταπόδοση ευγνωμοσύνης για το δοξασμένο όνομα που μας κληροδότησε, για την ένδοξη ιστορία με την οποία μας πλούτισε, για τη μοναδική γλώσσα με την οποία μας επροίκισε, τη γλώσσα που έγινε το όργανο του κηρύγματος της εις Χριστόν πίστεως και το μέσο εκφράσεως της φιλοσοφίας και της επιστήμης που έκαναν το όνομα της Ελλάδος σεβαστό και θαυμαστό σε όλη την οικουμένη.

Η έκφραση της αγάπης μας προς την πατρίδα είναι άλλωστε ο μοναδικός τρόπος για να τιμήσουμε επάξια τους ήρωες προγόνους μας και είναι χρέος τιμής για όλους μας και σήμερα και πάντοτε.

Τις φετινές εκδηλώσεις τιμής προς τους ήρωές μας έχουμε τη χαρά να λαμπρύνει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη συλλογική ευγνωμοσύνη του Έθνους προς εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα και συνέβαλαν την ελευθερία της, και τον ευχαριστούμε γιατί με την παρουσία του τιμά και τη μεγάλη συμβολή των απλών κατοίκων της Χαλάστρας στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

[ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ](#)

Πηγή: imverias.gr